
21 Μαΐου 2021: Παγκόσμια Ημέρα
Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας
για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ UNESCO

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟ: ΤΥ 1^οΥ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21 Μαΐου 2021: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development - 21 May

Η 21η Μαΐου κηρύχθηκε το 2002 από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας για το Διάλογο και την Ανάπτυξη, με στόχο την αναγνώριση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της αναγνώρισης ότι ο πολιτισμός είναι καθοριστικός παράγοντας για την αειφόρο ανάπτυξη.

Για τον λόγο αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας και του Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της Unesco - ASPnet Schools, «συνομιλούν» μέσα από την επεξεργασία «παράλληλων ποιημάτων» Ελλήνων και Αφγανών ποιητών / ποιητριών.

Διερευνούν ζητήματα, θέτουν ερωτήματα και δίνουν απαντήσεις μέσα από πονήματα δημιουργικής γραφής, μέσα από τα όνειρα και τα σχέδιά τους για το μέλλον.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συνεχίζουν να μας εκπλήσσουν και να μας συγκινούν με τις εργασίες τους. Καλή ολοκλήρωση των εργασιών τους!

Προσκεκλημένο στην εκδήλωση, το 1ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η



Η 21 Μαΐου 2021 είναι η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας για το Διάλογο και την Ανάπτυξη
- World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development - 21 May

Στο πλαίσιο του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της Unesco - ASPnet School οι μαθήτριες και οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Χαλκίδας και του Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, θα γιορτάσουν αυτή την Παγκόσμια Ημέρα την Τετάρτη 9 Ιουνίου στις 10.00 π.μ.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές «συνομιλούν» μέσα από την επεξεργασία «παράλληλων ποιημάτων» Ελλήνων και Αφγανών ποιητών / ποιητριών. Διερευνούν ζητήματα, θέτουν ερωτήματα και δίνουν απαντήσεις μέσα από πονήματα δημιουργικής γραφής, μέσα από τα όνειρα και τα σχέδιά τους για το μέλλον.

Προσκεκλημένο το 1ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας.

Η παρουσία σας σε αυτή την εκδήλωση του σχολείου μας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Η Διευθύντρια
Αικατερίνη Πίσχινα

Η Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός
Χριστίνα Τσομώκου

Φύλλο συμμετοχής

Συμμετέχω κι εγώ!

Σημειώνω λέξεις, αξίες, ιδέες, συμβολισμούς. Σημειώνω χρώματα και συναισθήματα και φτιάχνω το δικό μου ταξίδι!



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- 9:45 - 10:00 Προσέλευση - έναρξη τηλεδιάσκεψης - συνδέσεις
- 10:00 - 10:10 Χαιρετισμοί
- 10:10 - 10:20 Ο ήλιος ο ηλιάτορας
απαγγελίες μαθητών / τριών 1^{ου} ΕΠΑΛ
- 10:20 - 10:30 Το τρελοβάπορο
Χορωδία «Το Τρελοβάπορο»
απαγγελίες μαθητών / τριών 2^{ου} Γυμνασίου Χαλκίδας
- 10:30 - 10:40 Όχι περισσότερο, όχι λιγότερο, θέλουμε ισότητα
απαγγελίες μαθητών / τριών Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
- 10:40 - 10:50 Κόρη του Αφγανιστάν
απαγγελία του ποιήματος, ακούγεται «Οι χαρταετοί» από τη χορωδία
απαγγελίες μαθητών / τριών 2^{ου} Γυμνασίου Χαλκίδας & Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
ακούγεται «Το κορίτσι» από τη χορωδία
«Θέληση για ζωή» κείμενο, ακούγεται «Το βάλς των χαμένων ονείρων»
«Σ' ένα κόσμο» Χορωδία
- 10:50 - 11:00 Συζήτηση - κλείσιμο εκδήλωσης

Σας καλωσορίζουμε, χαιρόμαστε πάρα πολύ και ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας!

Στην εκδήλωση αυτή θα απαγγείλουμε ποιήματα του Ελύτη και δύο Αφγανών ποιητριών καθώς και ποιητικές δημιουργίες των μαθητών και μαθητριών των τριών σχολείων. Θέλουμε όχι να παρουσιάσουμε ή απλά να απαγγείλουμε τα ποιήματά μας, αλλά, θέλουμε να συνεχίσουμε όλοι μαζί τον διάλογο που συμβαίνει τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

Θέλουμε να αναδημιουργήσουμε μαζί σας όλα αυτά τα ποιήματα δημιουργικής γραφής, να δούμε ενδεχομένως νέες διαστάσεις, να συμπεριλάβουμε τη δική σας σκέψη, τον δικό σας λόγο, την δική σας ματιά. Σας δώσαμε το «Φύλλο Συμμετοχής» στο οποίο μπορείτε να σημειώνετε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και όποια στιγμή εσείς θέλετε. Επίσης θα χαρούμε να πάρετε τον λόγο, αν έτσι νιώσετε, για να σχολιάσετε ή να μοιραστείτε κάποιο συναίσθημά σας.

Αφαιρέσαμε την εικόνα, δεν χρησιμοποιούμε εικόνες για να συνοδεύσουμε τα ποιήματά μας, ώστε ο καθένας να επικεντρωθεί στον λόγο και με τη φαντασία του να πλάσει τις δικές του εικόνες. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να δημιουργήσει το δικό του ταξίδι. Ευχόμαστε το ταξίδι αυτό να είναι τόσο όμορφο και συγκινητικό, όσο ήταν κάθε ταξίδι που κάναμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες κάθε φορά που διαπραγματευόμασταν τα ποιήματα! Ξεκινάμε!

Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας



Οδυσσέας Ελύτης

Ο ήλιος ο ηλιάτορας

Αφηγητής

Ο ήλιος ο ηλιάτορας
ο πετροπαιχνιδιάτορας
από την άκρη των ακρών
κατηφοράει στο Ταίναρο
φωτιά 'ναι το πηγούνι του
χρυσάφι το πιρούνι του

Ήλιος

Εσείς στεριές και θάλασσες
τ' αμπέλια κι οι χρυσές ελιές
ακούτε τα χαμπέρια μου
μέσα στα μεσημέρια μου
«Σ' όλους τους τόπους κι αν γυρνώ
μόνον ετούτον αγαπώ!»

Ο Οδυσσέας Ελύτης στο ποίημα του «Ο ήλιος ο ηλιάτορας» περιγράφει την ιστορία της Ελλάδας και τις περιπέτειες που πέρασε μέσα στους αιώνες.

Μιλάει ο ήλιος, ο αφηγητής, οι άνεμοι, ο χορός των γυναικών, ο χορός των ανδρών και το κορίτσι.

Ο ήλιος, σύμβολο φωτός κι ελπίδας, δίνει δύναμη στους ανθρώπους να προσπαθούν, να αγωνίζονται και τους βοηθάει να λύνουν τα προβλήματά τους με χαρά και αισιοδοξία.

Λεξιλόγιο

πετροπαιχνιδιάτορας: πέτρα + παιχνίδι

η ακρη

κατηφόρα

Ταίναρο: ακρωτήριο

φωτιά 'ναι: φωτιά είναι

το πηγούνι

χρυσός, χρυσές - χρυσάφι

το πιρούνι

η στεριά - οι στεριές

η θάλασσα - οι θάλασσες

το αμπέλι - τα αμπέλια, τ' αμπέλια

η ελιά - οι ελιές

το χαμπέρι - τα χαμπέρια: τα νέα

ο τόπος, τους τόπους

γυρνάω, γυρνώ

ετούτον: αυτόν

Οι λέξεις του ήλιου



Ο ήλιος είναι σύμβολο



Το τρελοβάπορο

Οδυσσέας Ελύτης

Ο ήλιος εμφανίζεται ως βιγλάτορας πάνω ψηλά στο κατάρτι,
επιτηρεί την περιοχή και προστατεύει ένα παράξενο βαπόρι,
«Το τρελοβάπορο» του Οδυσσέα Ελύτη.

Το Τρελοβάπορο

Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στα βουνά
κι αρχίζει τις μανούβρες «βίρα-μάινα»

Την άγκυρα φουντάρει στις κουκουναριές
φορτώνει φρέσκο αέρα κι απ' τις δυο μεριές

Είναι από μαύρη πέτρα κι είναι απ' όνειρο
κι έχει λοστρόμο αθώο ναύτη πονηρό

Από τα βάθη φτάνει τους παλιούς καιρούς
βάσανα ξεφορτώνει κι αναστεναγμούς

Έλα Χριστέ και Κύριε λέω κι απορώ
τέτοιο τρελό βαπόρι τρελοβάπορο

Χρόνους μας ταξιδεύει δε βουλιάσαμε
χίλιους καπεταναίους τούς αλλάξαμε

Κατακλισμούς ποτέ δε λογαριάσαμε
μπήκαμε μέσ' στα όλα και περάσαμε

Κι έχουμε στο κατάρτι μας βιγλάτορα
παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα!

The crazy boat

A fancy boat sails on the mountains
Begins maneuvers with "hey - ho!"

Sets anchor on pine trees
Loads fresh air to use it on its trip

It is made of black stone
and It is made of dreams

It arrives from the depths of old-old times
it unloads troubles and sighs

"Oh my god!" I wonder
It is such a crazy - crazy boat!

It travels through time and did n't sink
We changed a thousand captains

We never counted floods
We got into everything and passed through

We have a watcher on our mast
The eternal Helios, the Heliatoras

Λεξιλόγιο

τρελοβάπορο: τρελός + βαπόρι

βουνό - βουνά

μανούβρες

άγκυρα

αέρα

πέτρα

όνειρο

το λοστρόμος / ναύτης

παλιοί καιροί - παλιούς καιρούς

χρόνος - χρόνοι - χρόνους

ταξιδεύω - ταξιδεύει

καπετάνιος - καπετάνιοι - καπεταναίοι

κατακλυσμός

κατάρτι

βιγλάτορας

ήλιος - ηλιάτορας

Οι λέξεις του τρελοβάπορου



Το λουλούδι του τρελοβάπορου



Σε αυτό το ποίημα, το τρελοβάπορο συμβολίζει την Ελλάδα, που χιλιάδες χρόνια αντιμετωπίζει φουρτούνες, δίνει αγώνες και νικάει. Νικάει αφού έχει προστάτη τον ήλιο, που την λούζει με το λαμπερό φως του και την προστατεύει, όπως, ο ήλιος - βιγλάτορας απ' το ψηλό κατάρτι προστατεύει το βαπόρι.

Όμως στη θέση του βαποριού, στη θέση της Ελλάδας μπορεί να είναι και κάθε άλλη χώρα που αγωνίζεται για δικαιώματα και ελευθερία. Μπορεί να είναι ακόμη καθένας άνθρωπος, καθένας από εμάς που κάνει το δικό του ταξίδι και πραγματοποιεί το όνειρά του, τα σχέδιά του και πετυχαίνει τους στόχους του.

Τίποτα περισσότερο, τίποτα
λιγότερο, θέλουμε ισότητα



Νεγκίν Μπαντάχ

Η ελευθερία, η ισότητα, τα δικαιώματα δεν είναι αυτονόητα, ακόμη και σήμερα, σε πολλές χώρες και σε διάφορες περιπτώσεις.

«Οι γυναίκες στο Αφγανιστάν δεν πρέπει να μιλούν. Οι γυναίκες στο Αφγανιστάν δεν πρέπει να βγαίνουν από το σπίτι μόνες τους. Όταν αρρωστήσουν πρέπει ΠΑΝΤΑ να συνοδεύονται από έναν άνδρα της οικογένειας για να πάνε στο νοσοκομείο. ... Οι γυναίκες στο Αφγανιστάν δεν μπορούν να φωτογραφηθούν ή να βιντεοσκοπηθούν· οι εικόνες τους δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται σε βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες ή ακόμη και στα σπίτια τους. Οι γυναίκες στο Αφγανιστάν εκλιπαρούν για βοήθεια, φωνάζουν σε όλους μας να τις ακούσουμε...»

**Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, θέλουμε
ισότητα
Νεγκίν Μπαντάκ**

Μη με κάνεις είδωλο σε ψηλό βάθρο.
Και μην αλυσοδένεις τα πλούσια μαλλιά μου.
Μην με φυλακίζεις σε κλουβιά και μην κάνεις την ζωή
μου πικρή
Και μην μου βάζεις γλυκά στην άκρη του κλουβιού.

**NOT MORE, NOT LESS, WE WANT
EQUALITY
Negin Badakhsh**

Do not idolize me on high pedestals
And do not chain my luscious hair.
Do not imprison me in cages and make my life
bitter
And do not place sweets at the corner of the cage.

نه کمتر، نه بیشتر، فقط و فقط برابر
نگین بدخش

نه عزیزم کن و در طاق بلندم بگذار
نه دو صد دام به گیسوی کمندم بگذار
نه به بندم بکش و تلخ بکن دنیايم
و نه در کنج قفس توته‌ای قندم بگذار

Θέμα ποιήματος

- Αιτήματα γυναικών για ισότητα
- Κοινωνική περιθωριοποίηση
- Θέση της γυναίκας (σε διάφορες χώρες/πολιτισμούς)

Φράσεις κειμένου

- είδωλο σε ψηλό βάθρο - έκθεμα
 - αντικείμενο
 - σποστασιοποιημένα
- (δένετε τα) μαλλιά - ελευθερία, αυτοπεποίθηση
 - όνειρα, μέλλον
- (φυλακίζετε σε) κλουβιά - μειώνω τα δικαιώματα
 - περιορισμοί:
 - σπίτι, ενδυμασία, συνοδεία
- τη ζωή μου πικρή - μίζερη
 - κάνω πράγματα που δεν θέλω
 - η ζωή μου δεν έχει νόημα

Κόρη του Αφγανιστάν

Σιρίν Ζάχρα

Υπάρχει πάντα η πιο αισιόδοξη πλευρά της ζωής.
Εκείνη η πλευρά όπου ο ήλιος λάμπει, δίνει δύναμη, ενέργεια, καλοσύνη
όπως συμβαίνει στο «Κορίτσι του Αφγανιστάν» της Σιρίν Ζάχρα

**Κόρη του Αφγανιστάν
Σιρίν Ζάχρα**

Είμαι σαν την άνοιξη.
Τα μαλλιά μου γεμάτα άνθη.
Η καρδιά μου λάμπει με του ήλιου το φως,
Τα μάτια μου είναι καθάρια,
Τα πόδια μου γεμάτα ενέργεια και τα χέρια μου
γεμάτα καλή θέληση,
Είμαι ένα κορίτσι από το Αφγανιστάν.

**DAUGHTER OF AFGHANISTAN
Shirin Zahra**

I am like spring.
My hair full of blossoms,
My heart brightened with sunshine,
My eyes clear,
My feet full of energy and my hands filled with
goodwill,
I am an Afghan girl.

دختر افغان
شیرین زهرا

من شکل بهارم
موهایم پر از شکوفه
دل من روشن و چشم هایم زلال
پاهایم پر از انرژی و دستهایم پر از
خوبی
!من یک دختر افغانم

Κόρη του

- Ελεύθερη κοπέλα;
πώς θα ήταν η συμπεριφορά της αν ήταν «ελεύθερη»;
- Θετικά στοιχεία
αισιόδοξη γιατί: →

Τι άλλο μπορεί να είναι;

- κορίτσι, αγόρι, παιδί, έφηβος, ενήλικας
- ταξιδιώτης, θαλασσοπόρος
- εργαζόμενη μητέρα, άνθρωπος
- αστέρι, γη
- πεταλούδα, φύλλο, πουλί, αηδόνι, αετός

Λέξεις κειμένου

- άνοιξη - ελπίδα, ανάπτυξη
 - ελευθερία, χαρά
- (άνθη στα) μαλλιά - αναγέννηση, ελπίδα
 - όνειρα, μέλλον
- (καρδιά φωτισμένη από τον) ήλιο - δύναμη, ζωή
 - χαρά, διάθεση,
 - αισιοδοξία
- (πόδια με) ενέργεια - δύναμη
- (χέρια με) καλή διάθεση - καλοσύνη
- (μάτια) διαπεραστικά - να σκεφτώ/να διακρίνω
 - να προβλέψω

Ποιητική συλλογή

*Ποιήματα δημιουργικής γραφής
των μαθητών /τριών από:*

2^ο Γυμνάσιο Χαλκίδας
Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

Το υπερρεαλιστικό τρένο

Τρένο που ωριμάζει
καθώς περνούν τα χρόνια.

Τρένο που τρέφεται
όπως όλα τα παιδιά!

Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη τα ταξίδια
αλλά το περιμένει με χαρά.

Να γνωρίσει τον κόσμο όλο θέλει
και να ενημερωθεί σωστά.

Να ξεκινήσει απ'τη χώρα εκείνη που φημίζεται
για τον αρχαίο πολιτισμό, τα χρόνια τα παλιά.

Να συνεχίσει σε εκείνη
που μιλάνε αγγλικά,

και μέσω της σήραγγας της Μάγχης
να φθάσει σε εκείνη που φημίζεται

για τα καλλιτεχνικά
και τα εκλεπτυσμένα φαγητά

Να περάσει κι από εκείνη με το Κολοσσαίο
και ν'ανέβει προς εκείνη

που είχε κάποτε στο Βερολίνο
ένα τείχος υψηλό!

Ανυπομονεί να ταξιδέψει
νά βγει έξω απ'την Ευρώπη

και με έναν τρόπο μαγικό
να φτάσει στην ήπειρο που χωρίζεται στα δύο

Προς την ανατολή να τρέξει
κι έπειτα κατεβαίνει

προς τα εκεί
που βρίσκονται τα καγκουρό!

Το περιμένει αυτό το όνειρο
από τόσο δα μικρό

Να το πραγματοποιήσει
με έναν φίλο κοντινό!
Χρυσούλα Αναγνώστου

Μην

Μην με έχετε σαν είδωλο πάνω σε ψηλό βάθρο
Και μην μου κλείνετε το στόμα
Μην με εγκλωβίζετε στη δική σας φυλακή και
Μην αφαιρείτε από τη ζωή μου το νόημα
Και μην τοποθετείτε γλυκά
Στην γωνία του κελιού.

Γιοβανούδη Αγγελίνα
Αποστολάτου Κατερίνα



Μην (2)

Μην με απομακρύνετε από τα όνειρά μου
Μην με περιορίζετε σε μία ζωή που δεν θέλω
Και κάνετε τη ζωή μου ανούσια και μίζερη

Βασιλειάδου Μαρία
Αθανασιάδου Ζωή

Πώς είναι;

- Πώς είναι να ζεις μέσα σε κλουβί
- Είναι περιορισμένη η ζωή
- Πώς είναι να βλέπεις μέσα από την μπούργκα
- Σαν να μου βάζουν όρια
- Πώς είναι να σου καθορίζουν τη ζωή
- Είναι επίπονο πολύ

Τσφέκας Αντώνης, Σιδεράς Δημήτρης

Το ποίημα για την ελπίδα

Σε καταλαβαίνω
Καταλαβαίνω τον πόνο και την στεναχώρια σου
Πιστεύω πως η υπομονή είναι η καλύτερη λύση,
Προσπάθησε να αντισταθείς σε όσους σε καταπιέζουν.
Ίσως έρθουν καλύτερες μέρες
Και δεν θα είσαι πια εγκλωβισμένη

Τρακοσάρης Νίκος, Τσάνταλη Μαρία

Η Γυναίκα να προχωρήσει

Ποιος μπορεί να φυλακίσει μια γυναίκα
Και ποιος μπορεί να κρύψει την δύναμή της;
Πώς η ίδια επέτρεψε να της περιορίσουν τη ζωή
Και πότε αυτό θα σταματήσει;
Τι είναι αυτό που την κρατάει ακόμη μέσα στο κλουβί;
Και την περιορίζει από το να προχωρήσει.

Χαλατσογιάννη Γεωργία, Νταφοπούλου Μυρτώ

Μη σωπαίνεις!

Λυπάμαι που συμβαίνει αυτό,
Και λυπάμαι που γίνεται σε άγνοια εκατομμυρίων ανθρώπων
Πρέπει να ακουστείς, να επαναστατήσεις, να βγεις από το κλουβί
σου
Το κλουβί, που σου έχουν επιβάλλει να ζεις όλη σου τη ζωή
Διεκδίκησε τα δικαιώματά σου και την ισότητα που σου αξίζει
Ζήσε τη ζωή που σου δόθηκε χωρίς τους περιορισμούς που σου
επιβάλλουν οι άλλοι.

Στεφανάκη Ιωάννα, Αποστολία Ντολοπούλου

Να ζήσω ελεύθερη

Μην μου κλέβετε το εγώ μου
Μην μου φέρεστε λες και είμαι λάθος και δεν αξίζω
Αφήστε με να ζήσω ελεύθερη

Μην γκρεμίζετε τα όνειρά μου

«Και μην γκρεμίζετε τα όνειρά μου
Μην με ωθείτε στους εφιάλτες και
κάνετε τα θέλω μου σιωπή»

Αριέττα, Μαρία, Ινώ

Να ήμουν και εγώ εκεί!

Η άνοιξη είναι μια όμορφη εποχή.
Ο ήλιος ξυπνά τα άνθη μέσα στην καρδιά σου
Το μυαλό σου γεμίζει καλή θέληση και ενέργεια
Τα μαλλιά σου λάμπουν
Μακάρι να ήμουν και εγώ εκεί.

Βαγγέλης, Παναγιώτης

Αφήστε με να ζήσω

Με φυλακίζετε,
Νιώθω σαν να με δένετε σε ένα μικρό κλουβί,
όπου δεν μπορώ να φωνάξω, να ξεφύγω, να εκφραστώ
Κρύβετε τα πλούσια μαλλιά μου που τόσο θέλω να δείξω
Κάνετε την ζωή μου ανάξια να ζήσω
την κάνετε πικρή.
Αφήστε με ελεύθερη, αφήστε με να ζήσω.

Ιωάννα Στεφανάκη

Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία

Ζούμε σε έναν πόλεμο ψυχρό,
αθόρυβο, αλλά και φανερό
Σωτηρία δεν υπάρχει,
κι η φωνή πάει να ξεκουραστεί.
Μια ματιά μόνο είναι αρκετή
για να μάθεις το γιατί
Φως το τούνελ δεν υπάρχει,
Μέχρι ένα σπίρτο να ανάψει.
Το σκοτάδι επιτέλους θα καεί
και η ανακούφιση θα ελευθερωθεί.

Τουμανίδης Γιώργος, Παπάζογλου Καίτη

Απλά ένα παιδί

Είμαι σαν τους άλλους.

Τα μάτια μου γεμάτα ελπίδα,

Η ζωή μου φωτισμένη από τον ήλιο,

Η ματιά μου διαπεραστική,

Η ψυχή μου γεμάτη ενέργεια και οι σκέψεις μου με καλή
θέληση.

Είμαι απλά ένα παιδί.

Φαίη Τσάκωνα

Έφηβος

Είμαι σαν παιδί.

Που το σώμα του έχει αναπτυχθεί.

Είμαι ερωτευμένος με τη ζωή.

Δεν είμαι ενήλικας.

Είμαι έφηβος.

Πάνος, Βαγγέλης

Ένα απλό κορίτσι

Είμαι σαν ένα τριαντάφυλλο
Εξωτερικά είμαι γεμάτη αγάθεια
Εσωτερικά είμαι γεμάτη αγάπη
Πληγώνω τους κακόβουλους ανθρώπους
Αλλά είμαι το πιο όμορφο δώρο στους σωστούς
Είμαι ένα απλό κορίτσι

Ελίζα Τριανταφυλλίδου

Το κορίτσι

Στο κορίτσι ήρθε η άνοιξη,
Με καρδιά γεμάτη άνθη.
Τον ήλιο περιμένει να αντικρύσει
και αυτό με θέληση την γεμίζει.
Στα μάτια της ενέργεια υπάρχει
που όλα τα προβλήματα διαγράφει.

Νικόλας Τρακοσάρης, Μαρία Τσάνταλη

Το ταλαιπωρημένο κορίτσι

Είμαι σαν τον χειμώνα

Τα μαλλιά μου γεμάτα σκόνη

Η καρδιά μου παγωμένη από το κρύο

Η όρασή μου θολή σαν την ομίχλη

Τα πόδια μου κομμένα και τα χέρια μου εξουθενωμένα

Είμαι ένα ταλαιπωρημένο κορίτσι

Τσιρέκας Αντώνης, Σιδεράς Δημήτρης

Παιδί του φθινοπώρου

Είμαι σαν το Φθινόπωρο

Τα μάτια μου γεμάτα σταγόνες

Τα δάκρυα μου πέφτουν σαν τα φύλλα των δέντρων

Τα πόδια μου γεμάτα αίμα τα χέρια μου το ίδιο

Είμαι ένα κακοποιημένο παιδί

Γιάννης

Ένα κορίτσι με στόχους και όνειρα

Είμαι σαν το μέλλον.

Τα μάτια μου είναι γεμάτα ελπίδα,

Τα μαλλιά μου λαμπερά,

Το σώμα μου γεμάτο ενέργεια και το μυαλό μου γεμάτο
σκεψεις,

Η καρδιά μου γεμάτη χαρά και αισιοδοξία.

Είμαι ένα κορίτσι με στόχους και όνειρα.

Μαριάνθη Σιμιτζή

Ιδεαλίστρια έφηβη

Είμαι σαν ένα μικρό παιδί

Το βλέμμα μου αθώο και ταπεινό,

Η ψυχή μου αγνή και ο εσωτερικός μου κόσμος

Βασισμένος στο παιχνίδι και την παρέα

Τα πόδια μου πρόθυμα να προσφέρουν βοήθεια

Σε όποιον την χρειάζεται και ο νους μου

Ταξιδεύει συνεχώς στο ευοίωνο μέλλον μου.

Είμαι μια ιδεαλίστρια έφηβη.

Χρυσή Σωκράτους

Ένας φιλόδοξος έφηβος

Είμαι σαν το φως.

Η ψυχή μου ακτινοβολεί

Τα μάτια μου βλέπουν την ελπίδα,

Στο μυαλό μου είναι η λιακάδα που με κάνει να πιστεύω.

Τα πόδια είναι ηλιαχτίδες που με στηρίζουν.

Είμαι ένας φιλόδοξος έφηβος

Τρακοσάρης Νικόλας, Τσάνταλη Μαρία

Παιδί, έφηβος, ενήλικας
ή Ο κύκλος της ζωής

- Παιδί, έφηβος, ενήλικος ίσον ζωή
- Το παιδί μες τη ζωντάνια και στο παιχνίδι
- Ο έφηβος στις παραξενιές και στην διασκέδαση
- Ο ενήλικος στα προβλήματα και στις δουλειές

Δημήτρης Σιδεράς & Αντώνης Τσιρέκας

Εργαζόμενη μητέρα

Είμαι σαν τον ήλιο

Τα χέρια μου μοιράζουν απλόχερα φως στους ανθρώπους μου.

Τα πόδια μου θερμαίνουν τις ψυχές τους που πασχίζουν να τους εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση

Η καρδιά μου χτυπά για εκείνους και στο πρόσωπό μου αντανακλάται το πάθος για τη ζωή

Είμαι μια εργαζόμενη μητέρα

Χρυσή Σωκράτους

Το χαρούμενο κορίτσι

Είμαι σαν το καλοκαίρι.

Το πρόσωπό μου γεμάτο χαρά

Η καρδιά μου φωτισμένη από τον ήλιο,

Το βλέμμα μου διαπεραστικό,

Το σώμα μου γεμάτο ενέργεια και η ψυχή μου με καλή θέληση

Είμαι ένα χαρούμενο κορίτσι!

Γεωργία Τζίβα

Τα μάτια μου καίγονται από τον ήλιο

Είμαι ένα κορίτσι με άνθη στα μαλλιά

μ' αρέσει να είμαι σαν την άνοιξη

με ενέργεια και θέληση

καθώς θα καίγονται τα μάτια μου από τον ήλιο

Ανδρέας & Κωνσταντίνος

Μια ηλιαχτίδα

Είμαι σαν το καλοκαίρι!

Το χαμόγελό μου λάμπει σαν τον ήλιο!

Τα μαλλιά μου κυματιστά σαν την θάλασσα!

Τα μάτια μου λαμπερά από ξεγνοιασιά!

Η καρδιά μου σαν κοχύλι μέσα στην θάλασσα!

Τα πόδια μου γεμάτα άμμο!

Είμαι μια ηλιαχτίδα!!

Σακαλή Χριστίνα και Τόσκα Μαρίλια

Νιώθω περιορισμένη

Είμαι σαν τον ήλιο

Το φως με γεμίζει αισιοδοξία,

Η καρδιά μου φωτισμένη από ελπίδα,

Η σκέψη μου αντανακλάται σαν την ηλιαχτίδα

Και η ψυχή μου ατέλειωτη πηγή ενέργεια.

Η ζωή μου από την άλλη περιορισμένη

Μαρία Νικολαΐδου , Αγγελική Μπύρου

Χαρούμενος άνθρωπος

Είμαι σαν τον ήλιο

Η καρδιά μου γεμάτη ενέργεια

Τα μάτια μου φωτισμένα

Τα χέρια μου προσφέρουν καλή θέληση

Στα μαλλιά μου αγαθά

Είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος

Γιάννης, Βασίλης

Η Άνοιξη

Η Άνοιξη έρχεται συχνά
Κάθε χρόνο μια φορά
Η καρδιά μου λάμπει φωτεινά
Όταν τα άνθη ανθίζουνε ξανά
Τα μάτια μου γεμάτα με χαρά
Με βλέμμα θερμό σαν την φωτιά

Γιώργος, Καίτη

Είμαι ένα άνθος

Ζω μέσα στη φύση,
φως μου είναι ο ήλιος.
Είμαι ένα λουλούδι!
Έχω πολλά χρώματα
σαν τις πεταλούδες.
Εποχή μου είναι η άνοιξη.
Είμαι ένα άνθος

Χρήστος, Νεφέλη, Ευαγγελία

Το κορίτσι του Μάη

Η καρδιά μου λάμπει σαν τον ήλιο
Τα μάτια μου γεμάτα θέληση
Η ψυχή μου ελεύθερη
Οι σκέψεις μου ανέμελες σαν την άνοιξη και
η βούλησή μου αγνή σαν άνθος
Είμαι το κορίτσι του Μάη

Ταγαράκη Δήμητρα, Τριανταφυλλίδου Ελίζα

Χαρούμενος άνθρωπος

Είμαι σαν τον ήλιο
Η καρδιά μου γεμάτη ενέργεια
Τα μάτια μου φωτισμένα
Τα χέρια μου προσφέρουν καλή θέληση
Τα μαλλιά μου αγαθά
Είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος

Καραγιάννης Γιάννης

Κονταξιάν Βασίλης

Ο Αύγουστος

Από τον ουρανό πέφτει ένα αστέρι!
Είναι Αύγουστος και καλοκαίρι.

Κάνω σχέδια και όνειρα χίλια
Στην αμμουδιά μαζεύω κοχύλια

Στον ουρανό πετάνε πουλιά
Και στους φίλους μου στέλνω φιλιά!

Το κύμα σκάει στην αμμουδιά
Και δίπλα μου παίζουν παιδιά

Το καλοκαίρι όμως τελειώνει
Και ο Σεπτέμβρης κοντοζυγώνει!

Γεωργία

Η σεπτεμβριανή ηλιαχτίδα

Είμαι σαν τη θάλασσα
Τα μαλλιά μου γεμάτα όστρακα
Η καρδιά μου είναι ανοιχτή σα το πέλαγος
Τα μάτια μου γαλανά
Η ψυχή μου γλάροι που πετούν
Είμαι μια σεπτεμβριανή ηλιαχτίδα

Δήμητρα Ταγαράκη

Ο ταξιδιώτης

Είμαι σαν τα σύννεφα δεμένος,
Στον κόσμο πολυταξιδεμένος
Χώρες πολλές έχω γυρίσει,
Κόσμο πολύ έχω γνωρίσει
Τα μάτια μου έχουν δει πολλά
που για άλλους είναι μαγικά.
Είμαι ένας ταξιδιώτης.

Γιώργος Τουμανίδης, Καίτη Παπάζογλου

Η ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΥ.

Είμαι σαν τον άνεμο πάντα προχωρώ.
Το πρόσωπο μου γεμάτο αλάτι από την θάλασσα.
Στην κάρδια μου πάντοτε έχω την πατρίδα και το σπίτι
μου.
Τα μάτια μου βλέπουν μονό μπλε.
Τα πόδια μου και τα χέρια μου κουρασμένα από την
φουρτούνα αλλά
πάντα με πείσμα ότι θα φτάσω στον προορισμό μου.
Είμαι ένας θαλασσοπόρος.

Θάνος Σαπουντζής

ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΗΔΟΝΙ

Είμαι σαν τον ήλιο
Τα μάτια μου γεμάτα χαρά
Η ψυχή μου ήρεμη σαν τον ουρανό
Τα φτερά μου γεμάτα ενέργεια
Το καλύτερό μου κελιάϊδισμα είναι για εσάς!
Είμαι ένα ευτυχισμένο αηδόνι

Χριστίνα Ρούπα

ΝΙΩΘΩ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΕΤΟ

Είμαι σαν την άνοιξη
Το ράμφος μου είναι γεμάτο άνθη
Το μυαλό μου φωτισμένο απ' τον ήλιο
Τα μάτια μου είναι ο καθρέφτης του κόσμου
Τα πόδια μου γεμάτα ενέργεια και τα φτερά μου
με καλή θέληση
Είμαι ένας αετός

Αλέξανδρος Ρένζι

ΑΝΤΙΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

Είμαι σαν το κρύο
Το χιόνι πέφτει απαλά
Και φτιάχνουν έναν χιονάνθρωπο
Με πολλή χαρά τα παιδιά
Και οι γονείς τους τα φωνάζουν
Να πάνε σπίτι για δουλειά
Και να βρεθούν μια άλλη φορά
Για παιχνίδι και χαρά
Είμαι ο χειμώνας που φεύγει μακριά

Άννα Παπαδήμου

Η ΓΗ

Είμαι σαν την γη
Όλα γύρω μου γυρίζουν
Οι πλανήτες πολύχρωμοι
ο ένας πιο όμορφος απ' τον άλλον
Η θάλασσα ήρεμη
και από ψηλά εκεί
τα βλέπω όλα γαλάζια
Τα αστέρια το ένα ποιο φωτεινό απ' το άλλο
Το όνομά μου είναι Φωτεινή
Είμαι σαν την γη

Φωτεινή Σαββοπούλου

Καινούργια αρχή

Είμαι σαν τον ουρανό
Τα μάτια μου εκφραστικά και διαπεραστικά
Λάμπεις μέσα στο σκοτάδι του πολέμου
Όπως τα αστέρια στον ουρανό τη νύχτα
Φλόγες που κρυφοκαίνε ψάχνοντας την σπίθα της ελευθερίας
Δύο μάτια που αγναντεύουν το απέραντο γαλάζιο και ελπίζουν
σε μια καινούργια αρχή.

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

Ένα κορίτσι

Ένα κορίτσι που είχε μάτια κρυστάλλινα
Είχε τη θέληση να φύγει στη σελήνη
Όμως κατέληξε στον ήλιο
Ήταν η εποχή της άνοιξης
Που διαπερνούσε το χαμογελαστό πρόσωπό της.

Δανάη, Βασιλεία

Καινούργια αρχή

Ήρθε η άνοιξη

Η εποχή της δικής μου χαράς

Η ώρα της ανανέωσης

Και της άνθησής μου.

Ο ήλιος με φωτίζει όπως φωτίζει τα άνθη,

Μου δίνει ενέργεια και ευχαρίστηση.

Δεν είμαι ένα απλό παιδί

αλλά ένα λουλούδι μέσα στην καταχνιά.

Παναγιώτης Νοδιόκας

Ένα κορίτσι

Η καρδιά μου γεμάτη συγχώρεση

για αυτούς που με αδίκησαν

τα μάτια μου άδεια πλέον

βλέπουν ένα καλύτερο μέλλον

τα πόδια μου ανθίζουν

και τα χέρια μου βράφονται κόκκινα

είμαι ένα Αφγανό κορίτσι και είμαι ελεύθερη

Γιάννης Τσαμπάκαλος

Η Κόρη του Αφγανιστάν

Είμαι σαν την άνοιξη

Έχω πάντα ενέργεια

Τα άνθη ανοίγουν γύρω μου

Η καρδιά μου πλημμυρίζει από αγάπη

Είμαι καλοπροαίρετη και έχω καλή διάθεση,

Θέλω να βγω έξω και ο ήλιος να με φωτίσει

Ραφαέλλα, Κατερίνα

Ένα παιδί

Είμαι σαν τον αέρα,

το κεφάλι μου γεμάτο ιδέες

Η ψυχή μου ανοιχτή από ανθρώπους

Το μυαλό μου διαπεραστικό,

το είναι μου γεμάτο

ενέργεια και θέληση

Γιάννης Τσαμπάκαλος

Το παιδί που πάντα αισιοδοξεί

Η ζωή μου είναι ένα άνθος
Υπάρχουν φορές που είναι κλειστό,
μα όταν έρθει ο Ήλιος και η Άνοιξη
Πάντα Γαλήνη και Χαρά γεμίζει
και το Φως μια ανανέωση αρχίζει.
Είμαι ένα παιδί με απογοητεύσεις,
που όμως βρίσκει τρόπο να αισιοδοξεί.

Στάθης Κωνσταντίνος

Ελεύθερο παιδί

Είμαι σαν το καλοκαίρι
Γεμάτος με καλή θέληση και διάθεση,
Δυναμισμό και δημιουργικότητα
Είμαι ένα ελεύθερο παιδί

Κ. Μπάκης, Θ. Πετρίδης

Θέληση

Είμαι σαν μια ατέλειωτη πηγή ενέργειας.

Είμαι σαν τον ήλιο.

Οι φωτεινές μου ηλιαχτίδες σκορπούν χαρά.

Οι ηλιαχτίδες αυτές διαπερνούν τις ψυχές των ανθρώπων.

Στις ψυχές αυτές φωλιάζει το συναίσθημα της ευχαρίστησης.

Οι ψυχές φωτίζονται

Οι ψυχές γεμίζουν θέληση

Κοροσίδης Νίκος

Ταπεινό κεράκι

Είμαι από πάνω ως κάτω φωτισμένο.

Σαν ένας ήλιος που διαχέει τις ακτίνες του σε ολόκληρο τον γαλαξία

Σαν ένα ολοστρόγγυλο φεγγάρι που με το φως του θέλει να μοιάσει στον ήλιο.

Σαν μια λάμπα που ανάβει σε ένα κατασκότεινο δωμάτιο

Και προσφέρει ελπίδα και ζεστασιά

Είμαι ένα ταπεινό κεράκι

Μανωλάκογλου Δημήτρης, Λυσοόδης Ηλίας

Η διαφορά

Είμαι η Θέληση,
Έχω πείσμα δυνατό
Και στόχο φοβερό.
Οδηγούμαι στην ευτυχία,
Μέσω της επιτυχίας.
Αν ο κόσμος τολμήσει
Να κάνει τη διαφορά
Θα είμαστε ασταμάτητοι
Σαν μια γροθιά
Αριέττα, Ινώ, Μαρία

Αφγανή Γυναίκα

Είμαι σαν ηλιακίδα
Οι σκέψεις μου είναι προσηλωμένες στον ήλιο
Αλλά το φως είναι εκτυφλωτικό
Τα μάτια μου αγνοούν τις αλήθειες που κρύβει το σκοτάδι
Η αισιοδοξία μου δίνει δύναμη και Θέληση
Να προχωράω μπροστά
Είμαι μια Αφγανή γυναίκα

Μαρία Κορμέτη, Γεωργία Λιακάκη

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Είμαι σαν την θάλασσα

Τα μαλλιά μου είναι ορμητικά κύματα

Η καρδιά μου είναι το απέραντο γαλάζιο

Στα μάτια μου καθρεφτίζεται η ελευθερία

Η ψυχή μου είναι σαν βράχος ώστε να αντέχω τα
δαιδαλώδη κύματα

Είμαι ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Δήμητρα Ιωάννα Πόγκα

Ο ανεξάρτητος άνθρωπος

Είμαι σαν την ελευθερία,

Η φαντασία μου δεν έχει όρια,

Οι σκέψεις μου είναι γεμάτες αισιοδοξία,

Η ελπίδα μου για ένα καλύτερο μέλλον είναι συνέχεια
στο μυαλό μου,

Η καρδιά μου είναι αδιαπέραστη σαν τα βουνά.

Είμαι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος.

Η πεταλούδα

Είμαι σαν μια πεταλούδα

Τα φτερά μου είναι πολύχρωμα

Τα φτερά μου είναι ανοιχτά και γεμάτα ενέργεια

Είμαι μία πεταλούδα

Αϊντα

Butterfly

I am like a butterfly

My wings full of color

My wings open and full of energy

I am a butterfly

Ayda

Το αστέρι

Είμαι σαν ένα αστέρι
Λάμπω τα βράδια στον ουρανό
Και αν είστε θλιμμένοι
Σας καταλαβαίνω
Σας μιλάω
Και σας κάνω χαρούμενους!

Σεζάρα

The star

I am like a star.
I am shining at night in the sky
and if they are sad
I understand them
and speak with them
and I make them happy!

Sezara

Το φύλλο

Είμαι σαν ένα φύλλο

Με μια μεγάλη οικογένεια, όλα τα άλλα φύλλα

Ο ισχυρός κορμός είναι ο πατέρα μου

Σας δείχνω όλες τις εποχές

Μερικές φορές τον κρύο χειμώνα, άλλες την ζεστή άνοιξη

Σαν δείχνω την πραγματική ζωή

Δεν είναι πάντα για το καλύτερο ή το χειρότερο

Θέλω να είστε χαρούμενοι.

Μοχαντέσα

The leaf

I am like a leaf.

With a big family and strong father.

I show you the seasons.

Sometimes cold winter, sometimes hot spring.

I show you real life.

Its' not always best or worse.

I want you to be happy.

Mohadesa

Πουλί

Είμαι ένα πουλί με μεγάλα φτερά
Εύχομαι να καταφέρω τα καλύτερά μου όνειρα
Θέλω να σας βλέπω όλους χαρούμενους και υγιείς
Αλλά κάποιες φορές δεν υπάρχει ασφάλεια.

Θέλω να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο
Να ανακαλύπτω όλο και περισσότερα

Όπου πάω βρίσκω νέους φίλους
Με βοηθάνε όταν κάτι μου συμβεί
Βοηθάμε ο ένας τον άλλο
Είμαστε πάντα δυνατοί όταν είμαστε μαζί

Αν θέλεις να είσαι φίλος μου, ας πετάξουμε μαζί!

Bird

I am a bird with long wings
Whishing to reach my higher dreams
I want to see everyone happy and healthy
But sometimes there is not safety

I want to travel around the world
To discover more and more

Wherever I go I find new friends
They help me when something happens
We help each other
We are always strong together

Let's fly together if you want to be my friend!

Το επόμενο κείμενο η έχει γράψει μαθήτρια της Τρίτης
Γυμνασίου, Δανάη Καπουρίτη, και θεωρούμε ότι με αυτό το
κείμενο η σημερινή μας δράση κλείνει με τον καλύτερο τρόπο.
Ταυτόχρονα το κείμενο αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένας
αποχαιρετισμός των μαθητών και μαθητριών της Γ' Γυμνασίου.

Θα 'ρθει καιρός που η ζωή μας θα είναι διαφορετική.

Οι αναμνήσεις μας από τα παιχνίδια μας τα παιδικά θα είναι μακρινές.

Η ελπίδα για το αύριο στην ζωή, θα συντροφεύει τα όνειρά μας.

Την τύχη των παιδιών θα την κρίνουν τα ίδια.

Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές για όλους χωρίς να μένει κανείς απ' έξω.

Θα διαλέγουμε την δουλειά μας και δεν θα αφήνουμε να μας διαλέγει εκείνη.

Η επικοινωνία των ανθρώπων θα γίνεται με συναίσθημα και για άλλους με εικόνες.

Πάρε έναν σάκο και γέμισέ τον με λέξεις, όπως μοναξιά, απομόνωση, τίμημα, κέρδος,
και ύστερα ζύγισέ τον. Οι δύσκολοι καιροί είναι μπροστά μας.

Όσα έχουμε ζήσει, και όσα έχουμε μάθει, αλλά και όσα έχουμε διαβάσει, μας έχουν δείξει
ότι ένα μόνο πράγμα αξίζει πραγματικά:

«Σημασία έχει ο άνθρωπος να μην χάσει, ΠΟΤΕ του την **ανθρωπιά** του»

Η ζωή θα αλλάξει μόνο από την θέληση μας για ζωή!

Δανάη ΚΑπουρίτη

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, συνομίλησαν με τα ποιητικά έργα τους και μας αποκάλυψαν απλόχερα τον εαυτό τους.

Μας πρόσφεραν συγκινήσεις με ανιδιοτέλεια καθώς έγραψαν τα έργα τους χρησιμοποιώντας αξίες όπως: καλοσύνη, αλληλεγγύη, σεβασμός, αγάπη, φιλία.

Τους ευχαριστούμε και με το καλό να ξανασυνεργαστούμε και να ξανασυγκινηθούμε στο επόμενο πραγματικό, φανταστικό ή υπερρεαλιστικό «ταξίδι»!

Οι συντονίστριες των προγραμμάτων Unesco

Μαίρη Παπαχρήστου

Χριστίνα Τσομώκου

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε χάρη στην υποστήριξη της Διευθύντριας κ. Πίσχίνα και των Διευθυντών των σχολείων κ. Γκροζούδη και κ. Φράγκου.

Πολύτιμη ήταν η συμμετοχή, και αρωγή των εκπαιδευτικών:

Γκουβούση Καλλιόπη - Μαρίνα, Φιλολόγος, ΤΥ 1^ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας

Ζησάκος Ιωάννης, Τεχνολόγος, 2^ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Ζουρνατζή Δάφνη, Μουσικός, 2^ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Καράπα Μάγδα, Φιλολόγος ΤΥ, 2^ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Κωνσταντοπούλου Ευαγγελία, Φιλολόγος ΤΥ, 2^ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Παπαδάκης Νίκος, Φιλολόγος- Ιστορικός, ΤΥ, 2^ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Παπαδιόχου Σοφία, Καλλιτεχνικών, 2^ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Η χορωδία και η μουσική από το βιολί του μαθητή Μαρινάκη Γιώργου πλαισίωσαν τις απαγγελίες των ποιημάτων.

Τη δράση σχεδίασαν, οργάνωσαν, υλοποίησαν οι συντονίστριες των προγραμμάτων Unesco του 2^{ου} Γυμνασίου Χαλκίδας και του Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης,

Χριστίνα Τσομώκου και Μαίρη Παπαχρήστου

Τα ποιήματα χρησιμοποιήθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση ποιημάτων των μαθητών / τριών, αλλά ολόκληρου του έργου όπως αδειοδοτείται στο οπισθόφυλλο.

Για πληροφορίες:

mail@2gym-chalk.eyv.sch.gr

2^ο Γυμνάσιο Χαλκίδας, υπόψη Τσομώκου

