



Το τραγούδι και η μουσική μας βοηθάει να νιώθουμε όμορφα συναισθήματα και να γινόμαστε όλοι μια παρέα. Πάμε να τραγουδήσουμε και στο σπίτι μας ότι έχουμε μάθει.

ΤΟ ΚΟΚΟΡΑΚΙ

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι,
το κοκοράκι κικιρικικί¹
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω μία κοτούλα,
η κοτούλα κοκοκό, το κοκοράκι κικιρικικί,
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω μία γατούλα,
η γατούλα νιάου νιάου,
η κοτούλα κοκοκό, το κοκοράκι κικιρικικί,
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα πουλάκι,
το πουλάκι τσίου τσίου,
η γατούλα νιάου νιάου
η κοτούλα κοκοκό, το κοκοράκι κικιρικικί,
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα γουρουνάκι,
το γουρούνι γρουντς γρουντς,

το πουλάκι τσίου τσίου,
η γατούλα νιάου νιάου
η κοτούλα κοκοκό, το κοκοράκι κικιρικικί,
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα σκυλάκι,
το σκυλάκι γάου γάου,
το γουρούνι γρουτς γρουτς,
το πουλάκι τσίου τσίου,
η γατούλα νιάου νιάου
η κοτούλα κοκοκό, το κοκοράκι κικιρικικί,
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.

Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι
θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι,
το κοκοράκι κικιρικικί
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=det2edit&song_id=24442

AKANTOY

Ακαντού ντου ντου
πάμε εκεί και πάμε αλλού
Ακαντού ντου ντου
πάμε στη Χονολουλού
με τις ψάθινες τις φούστες
και λουλούδια στα μαλλιά
χούλα χούλα να χορέψουμε
όλα τα παιδιά

Στη Χονολουλού
γνώρισα μια κοπελιά
έπαιζε το γιουκαλίλι
και πουλούσε ανανά
κι όταν είπα στο κορίτσι
να με μάθει χορό
έβαλε τα γέλια κι είπε
έλα απόψε στο γιαλό

Το Φεγγάρι ψηλά
κορίτσια αγόρια πολλά
να χορεύουν με μανία
χούλα χούλα παιδιά

Ακαντού ντου ντου
πάμε εκεί και πάμε αλλού
ακαντού ντου ντου
πάμε στη Χονολουλού
με τις ψάθινες τις φούστες
και λουλούδια στα μαλλιά
χούλα χούλα να χορέψουμε
όλα τα παιδιά] 2x

Το Φεγγάρι ψηλά
κορίτσια αγόρια πολλά
να χορεύουν με μανία
χούλα χούλα παιδιά

Ακαντού ντου ντου
πάμε εκεί και πάμε αλλού
Ακαντού ντου ντου
πάμε στη Χονολουλού
με τις ψάθινες τις φούστες
και λουλούδια στα μαλλιά
χούλα χούλα να χορέψουμε
όλα τα παιδιά] 2x

<https://kithara.to/stixoi/NDE3MDgxODAx/akantou-zouzounia-lyrics>

Η ΣΥΝΝΕΦΟΥΛΑ

Είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου,
που 'μοιαζε συννεφάκι, συννεφούλα μου.
Σαν συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει
μ' αγαπά τη μια την άλλη με ξεχνάει.

Κι ένα βράδυ αχ καρδούλα μου
διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου.
Δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει
μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.

https://www.google.com/search?sxsr=ALeKk00-EtjHW3rcovQ2Dflosiv0jD6dtA%3A1586460875420&ei=y3iPXpyZGZKYkwW22JmoDg&q=%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BD%CE%9D%CE%86%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B9&oq=%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A6%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%91&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADI ECAAQQzICCAAyAggAMgIIADI CCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABBHOgQIIxAnOgYIABAWEBA6BQgAEM0COgcIIxDqAhAnOgUIABCDAUotCBcSKTBnMTI5ZzEyNWcxMzhnMTI2ZzEzMWcxNTBnMTMzZzE1NWcxNzJnMTY0ShkIGBI VMGcxZzFnMWcxZzFnMWcxZzFnMWc0UPAtWIZWYKtxaAFwAngDgAHBA4gBxBesAQgwLjlyLjQtMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQo&sclient=psy-ab

Ο ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ

Ένας παλιάτσος είμαι εγώ
καλή σας μέρα
Ξέρω να κλαίω, να γελάω, να πονώ
ξέρω να λέω την αλήθεια πέρα ως πέρα
γι' αυτό μπορώ να σας το πω...

Τραγούδι λέω δυνατά
ν' ακούσουν όλα τα παιδιά
ν' ακούσει η πολιτεία
κι απ' το τραγούδι μου αυτό
παλιάτσοι άλλοι εκατό να βγουν στην κοινωνία

Κι έτσι όλοι μαζί κι αντάμα
να τραγουδάμε τα δίκια της ζωής
να τραγουδάς κι εσύ απ' την πλατεία
να μάθεις φίλε μου σωστά να ζεις

Τραγούδι λέω δυνατά
ν' ακούσουν όλα τα παιδιά
ν' ακούσει η πολιτεία
κι απ' το τραγούδι μου αυτό

παλιάτσοι άλλοι εκατό να βγουν στην κοινωνία

Ένας παλιάτσος είμαι εγώ
καλή σας μέρα...

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Translations&act=details&t_id=2556

ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ

Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γιαλό,

άσπρα καράβια τα όνειρά μας.

Θα κόβουν δρόμο κι ένα δρόμο μυριστικό κι ευωδιαστό,

θα κόβουν δρόμο κι ένα δρόμο.

Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό

κι από ψηλά θα μας φωτίζει.

Και θ' αρμενίζουν, ω χαρά μας, ίσα στο ρόδινο γιαλό,

άσπρα καράβια τα όνειρά μας.

http://www.stixoi.info/reports/song.php?song_id=1972

Μ' ένα όνειρο τρελό
όνειρο απατηλό¹
ξεκινήσαμε κι οι δυο μας
και στου δρόμου τα μισά
σβήσαν τ' άστρα τα χρυσά
ξαφνικά από τον ουρανό μας
Ποια μοίρα με ζηλεύει
ποιο μάτι φθονερό
και χάθηκε μια αγάπη
προτού να τη χαρώ
σαν πλοίο που ναυάγησε

σαν νούφαρο που μάδησε
στης λίμνης μέσα το θολό νερό
Με ελπίδες λιγοστές
έστω και απατηλές
να γυρίσεις περιμένω
ίσως βγει αληθινό
τ' όνειρό μου το τρελό
τ' όνειρό μου το ναναγισμένο.

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=det2edit&song_id=5428