

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου Σχ. Έτος 2024-2025

ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ



Αρμόνιο:

Τ. Έλενα, Μ. Βάσια, Σ.
Παναγιώτης

Κιθάρες:

Σ. Λυδία, Π. Έλια, Π. Ανδριάννα, Κ.
Σαββίνα, Α. Αρετή

Βιολί:

Κ. Χαρίκλεια

Μεταλλόφωνο/Κρουστά: Σ.

Ορέστης

Κοντραμπάσο: Α. Δημήτρης

Ευχαριστώ θερμά για την
πολύτιμη βοήθεια, συνεργασία
και οργάνωση τις
εκπαιδευτικούς:

**1. Γκαραγκούνου Αρετή, Εκπ/κός
Γυμναστικής**

**2. Κουτσογιάννη Ευφρο
σύνη, Θεατρολόγος**



ΘΥΜΑΜΑΙ

Συμμετέχουν μαθητές/τριες της ΣΤ' τάξης

ΧΡΟΝΙΚΟ ...μέσα από τις λέξεις ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ-
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Παρουσιάζουν οι μαθητές/τριες της Ε' τάξης

ΑΠΑΓΕΛΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ «Ύμνος και θρήνος
για την Κύπρο» του Γιάννη Ρίτσου και «Ένα
νησί» του Αλέξανδρου Ταπάκη
Συμμετέχουν μαθήτριες της Β' τάξης

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ «ΤΟ ΓΕΛΑΣΤΟ ΠΑΙΔΙ»

Συμμετέχουν μαθήτρια και μαθητής της Ε'
τάξης

ΑΦΗΓΗΣΗ : «Τέχνη και Πολυτεχνείο» από
τους μαθητές της ορχήστρας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

Οι φωνές αντίδρασης έλο και πληθαίνουν...
Καλλιτέχνες, μουσικοί, ποιητές, απλοί πολίτες...



Ακούγονται τα τραγούδια:

«Αρνιέμαι»

στίχοι: Ιάκωβος
Καμπανέλλης
μουσική: Μίκης
Θεοδωράκης
«Ηρώων γη»

στίχοι: Ευαγόρας
Παλληκαρίδης
μουσική: Λάγιος
Δημήτρης

«Το γελαστό παιδί»

στίχοι:
Brendan Behan και
Βασίλης Ρώτας
μουσική: Μίκης
Θεοδωράκης

«Είμαστε δυο»

στίχοι: Μίκης
Θεοδωράκης
μουσική: Μίκης
Θεοδωράκης

«Αχ! Χελιδόνι μου!»

στίχοι: Λευτέρης
Παπαδόπουλος
μουσική: Μάνος
Λοΐζος

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Μαθητές & Μαθήτριες Ε' τάξης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Παλαμιώτου Βασιλική,
Χατζηαγγελάκη Ασημίνα-Αριάδνη (Μουσικός)



**«ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ»**



51 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ