

Πολωνία... μία αξέχαστη εμπειρία!!!!

Στην Πολωνία έγινε η πρώτη μετακίνηση παιδιών του σχολείου μας στα πλαίσια προγράμματος Erasmus+ KA2 «Open a Door to Digital world: Web 2.0 tools». Η επίσκεψη στο Κρόσνο της Πολωνίας έγινε από τις 26 Μαΐου μέχρι και την 1 Ιουνίου με την συμμετοχή 5 παιδιών της ΣΤ΄ τάξης. Οι δασκάλες Μητού Φωτεινή, Χατζηαναστασίου Αικατερίνη και η δασκάλα αγγλικών του σχολείου μας Χούνου Μαρία συνόδευαν τα παιδιά.



Η υποδοχή στο σχολείο ήταν πολύ θερμή. Όλοι οι μαθητές του σχολείου που μας φιλοξένησε, μικροί και μεγάλοι, τραγούδησαν και μας παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς με τοπικές φορεσιές. Στο τέλος γίναμε όλοι μια παρέα χορεύοντας από ένα χορό κάθε χώρας που συμμετείχε. Μας δώσανε μικρά χειροποίητα αναμνηστικά από τους μαθητές και στη συνέχεια μας περίμενε ένα λουκούλλιο γεύμα με παραδοσιακά φαγητά, όλα φτιαγμένα από τους γονείς των μαθητών.





1



2



Στα πλαίσια του προγράμματος τα παιδιά του σχολείου μας, τους έδειξαν 5 κίζοα (ένα για κάθε μέρα της επίσκεψης των αντιπροσωπειών στη Θεσσαλονίκη) που είχαν προετοιμάσει. Επίσης κάθε χώρα είχε ζωγραφίσει ένα λαϊκό μύθο και παρουσίασε.







Οι μαθητές επικεντρώθηκαν σε δύο δεξιότητες σε μελέτες ξένων γλωσσών και εργαλείων Web 2.0. Με τη βοήθεια του Quizlet, οι δάσκαλοι προετοίμασαν τις φωνητικές κάρτες για τις κοινώς χρησιμοποιούμενες λέξεις για το έργο, σε ξένη και τη μητρική τους γλώσσα. Οι μαθητές μελέτησαν με τις εθνικές ομάδες τους για να απομνημονεύσουν τα λόγια και την επόμενη μέρα διεξήχθη ζωντανός διαγωνισμός για την εφαρμογή Quizlet. Οι καθηγητές δημιούργησαν διεθνικές ομάδες χρησιμοποιώντας το " Classtools-Random Name Picker " (Web 2.0Tool) και μετά τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ξένων γλωσσών, οι μαθητές προετοίμασαν σε διακρατικές ομάδες λογότυπα χρησιμοποιώντας το Canva και επέλεξαν το καλύτερο λογότυπο για το έργο από τον TRICIDER (το εργαλείο διαδικτυακής ψηφοφορίας). Οι μαθητές δημιούργησαν αφίσες χρησιμοποιώντας το Postermywall & λέξεις από το Quizlet.









Την τελευταία μέρα σε εκδήλωση που έγινε στο ξενοδοχείο που μέναμε δόθηκαν οι βεβαιώσεις και ακολούθησε αποχαιρετιστήρια γιορτή .



Περπατήσαμε στην πόλη του Κρόσνο και ξεναγηθήκαμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής .





Ένα από πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα ήταν η επίσκεψη στο Glass Heritage Center (Μουσείο Γυαλιού) με τα εξαιρετικής δεξιοτεχνίας έργα τέχνης από γυαλί. Παρακολουθήσαμε πώς δουλεύεται το γυαλί και στη συνέχεια εκπαιδευτικοί και μαθητές δημιουργήσαμε το δικό μας σουβενίρ (πιατάκι) για να θυμόμαστε αυτή την δημιουργική εμπειρία.





Λίγο πιο έξω από την πόλη ανεβήκαμε στο μεσαιωνικό κάστρο Odrzykon των βασιλιάδων της περιοχής. Ενθουσιαστήκαμε με τον ιδιαίτερο τρόπο ετοιμασίας του φαγητού μας στην εξοχή. Μετά το φαγητό ακολούθησε παρασκευή πήλινων αντικειμένων.





Επίσης μας εντυπωσίασε η αναρρίχηση στους τεράστιους βράχους στο δασάκι Prządki Reserve.



Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία ήταν το μουσείο πετρελαίου Bobrka μέσα σε ένα υπέροχο κατάφυτο δάσος από έλατα με αρκετές πετρελαιοπηγές στο χώρο που λειτουργούσαν παλαιότερα.



Ένα απόγευμα που άρεσε ιδιαίτερα στα παιδιά ήταν η γνωριμία με τον δήμαρχο και τους ντόπιους κάτοικους στην αίθουσα τελετών του δημαρχείου. Ο ίδιος ο δήμαρχος, στο επάγγελμα φούρναρης, έφτιαξε ένα υπέροχο ψωμί και όλοι μαζί μαγειρέψαμε και γευτήκαμε ντόπιες λιχουδιές. Το τοπικό κανάλι βιντεοσκόπησε την εκδήλωση και πήρε συνέντευξη από τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.



Τα παιδιά έπαιξαν, μίλησαν, συνεργάστηκαν με τα παιδιά των άλλων χωρών (Τουρκία, Πολωνία, Ρουμανία και Λιθουανία). Γνώρισαν ήθη και έθιμα τους. Ένα απόγευμα φιλοξενήθηκαν από οικογένειες παιδιών της Πολωνίας και η εμπειρία τους ήταν μοναδική!

Φεύγοντας από το Κρόσνο επισκεφτήκαμε το δεύτερο αρχαιότερο αλατωρυχείο στην Ευρώπη το Wieliczka Salta Mine. Εντύπωση μας προκάλεσαν τα μεγάλο βάθος, οι πολλές αίθουσες, στοές και όλα τα έργα τέχνης που υπήρχαν φτιαγμένα από συμπαγές αλάτι. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός ήταν ο καθεδρικός ναός, που για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν 20 χιλιάδες τόνοι συμπαγούς αλατιού.



Στο τέλος του ταξιδιού περιηγηθήκαμε στην παραμυθένια Κρακοβία. Ανεβήκαμε στο μυθικό κάστρο, στο λόφο Wawel, όπου θαυμάσαμε τα βασιλικά διαμερίσματα και τον καθεδρικό ναό της πόλης. Περπατήσαμε στην μεσαιωνική πλατεία και στην σκεπαστή αγορά .







Από την Κρακοβία γεμάτοι εμπειρίες, καινούριες φίλιες, δεξιότητες και εικόνες πήραμε το αεροπλάνο της επιστροφής. Αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για πάντα...