

Δράσεις εν όψει των Χριστουγέννων
στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών

Μεταξύ των στόχων της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας τοποθετείται αναμφισβήτητα και η μετάδοση στοιχείων πολιτισμού των λαών, οι οποίοι την ομιλούν ως μητρική.

Τα Χριστούγεννα, ως η μεγαλύτερη θρησκευτική γιορτή των γερμανόφωνων λαών, αποτελούν μια πολύ καλή ευκαιρία για το σκοπό αυτό, ειδικά εάν ληφθεί υπόψη, πως το διάστημα που προηγείται των Χριστουγέννων είναι πολύ σημαντικό στις γερμανόφωνες χώρες και συνδέεται με πληθώρα εθίμων.

Ένα από αυτά είναι το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο ή “Adventskalender”. Πρόκειται για ένα ημερολόγιο με 24 θέσεις αριθμημένες από το 1 μέχρι το 24 και συμβολίζουν τις ημέρες του Δεκεμβρίου πριν από τα Χριστούγεννα. Κάθε μέρα τα παιδιά βρίσκουν στην αντίστοιχη θέση μια μικρή έκπληξη που μπορεί να είναι ένα σοκολατάκι, ζαχαρωτό, παιχνίδι, κλπ..

Το εγχείρημά μας για τη φετινή σχολική χρονιά, 2013-2014, ήταν να δημιουργήσουμε για κάθε τμήμα της Ε' και ΣΤ' τάξης του σχολείου μας, ένα τέτοιο ημερολόγιο - χειροποίητο φυσικά, ώστε να μη στερηθούν οι μαθητές/τριες τη χαρά της δημιουργίας και με απλά υλικά. Το σκεπτικό ήταν να δημιουργήσει κάθε παιδί μία θήκη, όπου θα βρει το δωράκι του, όπως συνηθίζεται στο ημερολόγιο των Χριστουγέννων.

Στο Ε2 κατασκεύασε κάθε παιδί μία μολυβοθήκη «Χριστουγεννιάτικο Δεντράκι»:





Στο Ε1 το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο πήρε τη μορφή μολυβοθηκών σε σχήμα «Άγιο-Βασιλάκια»:



Στο ΣΤ1 και ΣΤ2 δημιουργήθηκαν μολυβοθήκες «πιγκουινάκια».





Παπαδοπούλου Αθανασία
Εκπαιδευτικός ΠΕ07