

Παροιμίες του Δεκέμβρη

Μαριτίνα Ταγαρά

✚ Δεκέμβριος, Χριστού γέννηση και καλός μας χρόνος!

✚ Το τραγούδι με τον τρύγο, το Δεκέμβρη παραμύθια.

✚ Να ' ναι Χριστούγεννα στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα, χαρά σ' εκείνο το γεωργό που ' χει πολλά σπαρμένα.

✚ Αγία Βαρβάρα μίλησε κι ο Σάββας απεκρίθει:

- Μάζεψε ξύλα κι άχυρα και σύρτε και στο μύλο, γιατί Άγιος Νικόλας έρχεται στα χιόνια φορτωμένος.

✚ Απ' τα Νικολοβάρβαρα αρχίζει ο χειμώνας.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μήνα Ζιάκου

Αθλητισμός είναι σωματική άσκηση με συγκεκριμένο τρόπο και σκοπό την καλύτερη επίδοση σε αθλητικούς αγώνες. Παράλληλα, ο αθλητισμός είναι και κοινωνικός θεσμός. Στην Αρχαία Ελλάδα θεωρούνταν κοινωνικό και πολιτισμικό αγαθό με παιδαγωγικό χαρακτήρα. Στη Σπάρτη χρησιμοποιούνταν για την στρατιωτική εκπαίδευση των νέων.

Υπάρχουν πολλές κατηγορίες αθλημάτων όπως: ολυμπιακά αθλήματα, ομαδικά, ατομικά, χειμερινά, στίβος, πολεμικές τέχνες κ.ά., αλλά και πολλά αθλήματα όπως: ενόργανη γυμναστική, σκοποβολή, τοξοβολία, πυγμαχία, κολύμβηση, ορειβασία, μαραθώνιος και τόσα άλλα...

Η ομάδα μας από αυτή τη στήλη θα σας ενημερώνει για τις αθλητικές διακρίσεις μαθητών του σχολείου μας, για τη διοργάνωση σχολικών αγώνων κι ό,τι άλλο σχετικό.

Διάστημα

Το άστρο της Βηθλεέμ

Εβελίνα Καρπουρολιά, Γιάννος Κριτσιδήμας & Γιώργος Κύτρος

Τις πληροφορίες για το άστρο της Βηθλεέμ τις αντλούμε μόνο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τι ήταν όμως, πραγματικά το αστέρι που έβλεπαν οι Μάγοι;



Πολλοί επιστήμονες στη διάρκεια της Ιστορίας επιχειρήσαν να δώσουν μια απάντηση.

Έτσι, η πρώτη θεωρία που αναπτύχθηκε ήταν πως το άστρο που ακολούθησαν οι Μάγοι ήταν ένας μετεωρίτης. Αυτή η θεωρία φαίνεται μάλλον απίθανη, καθώς οι μετεωρίτες είναι πολύ συνηθισμένοι και δε θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναστάτωση σε μορφωμένους αστρονόμους εκείνης της εποχής.

Η επόμενη πιθανότητα που εξετάστηκε, ήταν να επρόκειτο για κάποιον κομήτη. Έναν κομήτη όμως τον παρατηρούν όλοι, ενώ το άστρο της Βηθλεέμ το έβλεπαν μόνο οι τρεις σοφοί.

Ούτε ως υπερκαινοφανής αστέρας (σουπερνόβα) μπορεί να θεωρηθεί το αστέρι της Βηθλεέμ, καθώς τέτοιοι αστέρες είναι ορατοί από όλους. Ούτε κάποιος πλανήτης μπορούσε να είναι ` οι αστρονόμοι ήξεραν να ξεχωρίζουν τότε ένας απλός πλανήτης έλαμπε περισσότερο από το συνηθισμένο.

Οι πλανήτες Δίας και Κρόνος στη διάρκεια του 7 π.Χ. έλαβαν μέρος σε μια τριπλή ή μεγάλη συζυγία. Προσπέρασαν δηλαδή ο ένας τον άλλο στις 27 Μαΐου, στις 5 Οκτωβρίου και την 1η Δεκεμβρίου. Τέτοιες σύνοδοι όμως συμβαίνουν συχνά άρα μάλλον ούτε ως σύνοδος πλανητών μπορεί να θεωρηθεί η μακρόχρονη λάμψη που έφερε το μήνυμα της Γέννησης.

Τότε τι ήταν το άστρο που οδήγησε τους Μάγους στο νεογέννητο Σωτήρα;

Ο διευθυντή του Ευγενίδειου Πλανηταρίου κ. Διονύσιος Σιμόπουλος υποστηρίζει ότι: «...δυστυχώς μέχρι τώρα καμιά από τις εισηγήσεις που έχουν προταθεί δεν μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως»

Σήμερα η Γέννηση του Χριστού αντιμετωπίζεται ως ένα θαύμα. Πολλοί μάλιστα πιστοί θεωρούν και την εμφάνιση του Άστρου της Βηθλεέμ ως ακόμη ένα θαύμα.

Από το άρθρο: «Το αστέρι της Βηθλεέμ» www.xfd.gr

ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ

Το μυρμήγκι και το περιστέρι

Ράνια Φλεβάρη

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μυρμηγκάκι που πήγε να πιει νερό στο ποτάμι. Έπεσε όμως μέσα και θα πνιγόταν αν ένα περιστέρι που το είδε από ψηλά δεν το έσωζε.

Μετά από καιρό, είχαν πάει στο δάσος κυνηγοί. Ένας, σήκωσε το όπλο του και σημάδευε το περιστέρι. Για καλή του τύχη όμως το μυρμηγκάκι τον είδε κι αμέσως πήδησε στο μανίκι του και τον δάγκωσε. Έτσι ο κυνηγός αστόχησε και το περιστέρι σώθηκε!

Πάντα κάνε το καλό, ευκαιρία σαν δοθεί κι έτσι μια μέρα θα σου ανταποδοθεί!