

Ήρθαν τα Χριστούγεννα

Το Άγιο Δωδακάημερο

Ουρανία Φλεβάρη

Μήνα Ζιάκου

Ήρθαν τα Χριστούγεννα
Και χαρά μεγάλη
Όλα απόψε γύρω μας
Γιορτινά και πάλι.

Κάτω από το δέντρο μας
Δώρα πολλά θα βρούμε
Γιατί θα έρθει ο άγιος
Αλλά δεν θα τον δούμε.

Τα παιδάκια με χαρά
Τα δώρα τους θα ανοίξουν
Τον άγιο των ονείρων τους
Πολύ θα ευχαριστήσουν.

Όλου του κόσμου οι μυρωδιές
Απόψε θα υπάρχουν
Σε όλα τα σπίτια του χωριού
Για να μας ξετρελάνουν.

Όλος ο κόσμος μια αγκαλιά
Γεμάτος ευτυχία
Κι ας ευχηθούμε για όλους μας
Αγάπη, ειρήνη και υγεία!



Δωδεκαήμερο ονομάζεται η περίοδος μεταξύ των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου και των Θεοφανείων στις 6 Ιανουαρίου.

Μετά τη γιορτή της ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ γιορτάζουμε τη Σύναξη* της Υπεραγίας Θεοτόκου (26/12), τη μνήμη του Πρωτομάρτυρα Στεφάνου (27/12), τη μνήμη των αναιρεθέντων (θανατοθέντων) νηπίων από το βασιλιά Ηρώδη στη Βηθλεέμ (29/12) και τη μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου την πρωτοχρονιά (1/1).

Όλη η περίοδος αυτή είναι εορταστική και χαρούμενη και τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

* Σύναξη, δηλαδή συγκέντρωση των πιστών για να τιμήσουν τη Μητέρα του Σωτήρα.

Η γέννηση του Χριστού

Γιώργος Κύτρος



Ο Θεός είχε αναθέσει στον αρχάγγελο Γαβριήλ πολλές και σημαντικές αποστολές. Μία από αυτές ήταν να αναγγείλει στη Μαρία, που ήταν μια νεαρή κοπέλα, ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού, που θα τον ονομάσει Ιησού.

Έτσι πήγε στη Ναζαρέτ, το είπε στη Μαρία και στον Ιωσήφ και εκείνοι το δέχτηκαν με χαρά.

Όταν η Μαρία βρισκόταν

σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, πήγε με τον Ιωσήφ στη Βηθλεέμ, αλλά επειδή δεν βρήκαν που να μείνουν έμειναν σε έναν σε έναν στάβλο.

Εκεί γεννήθηκε ο Χριστός και η Μαρία τον έβαλε σε μια φάτνη που είχε μέσα της άχυρο.

Τότε ένας άγγελος εμφανίστηκε σε κάποιους βοσκούς και τους είπε πως γεννήθηκε ο Σωτήρας τους και να πάνε να τον προσκυνήσουν. Αυτοί πήγαν και τον προσκύνησαν και είπαν και σε άλλους για τη γέννηση του Θείου Βρέφους.

Εκείνον τον καιρό ταξίδευαν τρεις Μάγοι οι οποίοι ακολουθώντας ένα φωτεινό αστέρι έφτασαν στη Βηθλεέμ. Πήγαν στον Χριστό, όπου τον προσκύνησαν και του πρόσφεραν χρυσό για να πλουτίσει, λιβάνι για να το αρωματίσει και σμύρνα για να τον προστατέψει.

Η γέννηση του Χριστού ήταν και είναι ένα μεγάλο και χαρμόσυνο γεγονός για όλο τον κόσμο.