

## Περιγραφή Δράσης Ομίλου Φιλαναγνωσίας

Τμήμα : Α2

Δασκάλα Τμήματος : Σελίμη Ελένη

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης : Κυργιώργη Ευσταθία

### **Ο Καλοκάντζαρος σώζει το Καλικαντζαροχωριό Συγγραφέας: Ηλιόπουλος Βαγγέλης**

« Μια φορά κι έναν καιρό στο Καλικαντζαροχωριό ένας μικρός και καλόκαρδος καλικάντζαρος αποφάσισε να ανέβει κρυφά στη Γη πολύ πριν από την παραμονή των Χριστουγέννων! Ήθελε να δει πώς προετοιμάζονται οι άνθρωποι για τις γιορτές. Θα γυρνούσε πίσω λίγο πριν από τη στιγμή που το δέντρο που βαστά τη Γη θα ήθελε μόνο μια τσεκουριά για να πέσει, γιατί αυτός είναι που λέει κάθε χρόνο στους καλικάντζαρους: «Αφήστε, μόνος του να πέσει ο κορμός. Πάνω στη Γη θα γίνει ο χαμός!». Τότε όμως ...»

Το χριστουγεννιάτικο παραμύθι του Βαγγέλη Ηλιόπουλου , με ήρωες τα ζωηρά , άτακτα καλικαντζαράκια που σύμφωνα με την παράδοσή μας ανέβαιναν στη Γη τα Χριστούγεννα κι εκεί όλο το Δωδεκαήμερο ως την παραμονή των Φώτων έκαναν μόνο σκανταλιές ,**αφήνοντας στην ησυχία του το δέντρο της Ζωής να αναβλαστήσει** ενθουσίασε τους μικρούς μαθητές του Α2 . Στο χώρο της Βιβλιοθήκης , την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 άκουσαν την αφήγησή του και τα τραγούδια από το CD του Βιβλίου. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τα στοιχεία της λαϊκής παράδοσης που υπάρχουν στο παραμύθι αλλά και για τη δύναμη της φιλίας και της καλοσύνης κι έπειτα ζωγράφισαν , έκοψαν κι έφτιαξαν το δικό τους στολίδι καλικαντζαράκι . Τέλος με την επιμέλεια της δασκάλας τους , ζωγράφισαν αυτό που τους έκανε εντύπωση , αυτό που τους άρεσε , αυτό που τους έμεινε από το παραμύθι.