

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα παιδικού βιβλίου στις 2 Απριλίου στον κήπο του 2ου ΔΣ Ιαλυσού πραγματοποιήθηκε μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων για τον εορτασμό της ημέρας και την ενίσχυση της φιλιαναγνωσίας των μαθητών.

Στον αύλειο χώρο δημιουργήθηκε ο "Κήπος της γνώσης και της φαντασίας" με μεγάλο ενθουσιασμό από παιδιά της Γ Τάξης του σχολείου. Βιβλία κρεμάστηκαν στα δέντρα του σχολικού κήπου σαν καρποί της γνώσης που δίνουν φτερά στο μυαλό. Οι μαθητές του σχολείου περιηγήθηκαν στον κήπο και διάβασαν όλοι μαζί τα βιβλία που τους αρέσουν!!!! Κάθε δέντρο είχε διαφορετική θεματική ενώ συμμετοχή είχαν και βιβλία ξένων γλωσσών.

Κατά την διάρκεια της δράσης υπήρχαν πάγκοι όπου οι μαθητές δημιουργούσαν τους δικούς τους σελιδοδείκτες και κολάζ με κατασκευές!!!!!!

Παράλληλα, εκτός του διαδραστικού κήπου στον αύλειο χώρο του σχολείου οι μαθητές του Δ2 και Ε1 ετοίμασαν δράσεις που αφορούν στα βιβλία που έχουν διαβάσει. Έτσι κάποιοι έγραψαν ποιήματα, άλλοι ζωγράρισαν ένα διαφορετικό εξώφυλλο, άλλοι σχεδίασαν κόμικς με διαλόγους ή σχεδίασαν τον ήρωα του βιβλίου τους, εμπνευσμένοι όλοι από τις υποθέσεις των βιβλίων τους. Οι δημιουργίες στόλισαν το δέντρο της φιλιαναγνωσίας μαζί με τα εξώφυλλα των βιβλίων. Πολλά παιδιά έγραψαν και έφεραν βιογραφικά σημειώματα γνωστών, βραβευμένων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Επίσης, παράλληλα με την φετινή επίσημη αφίσα για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, ετοίμασαν και τη δική τους αφίσα για το 2ο Δ.Σ. Ιαλυσού.

Οι εργασίες εκτέθηκαν ενώ προβλήθηκαν παρουσιάσεις και βίντεο για την ιστορία και την διαδρομή των βιβλίων από τα τυπογραφεία μέχρι τα ράφια της βιβλιοθήκης. Ακολούθησαν ομαδικά παιχνίδια, τα παιδιά απάντησαν σε ερωτήσεις και πήραν μέρος μέρος σε κλήρωση με δώρα. Όλοι έλαβαν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής.

Στο πλαίσιο του ανοίγματος των δράσεων στην κοινότητα προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν μαθητές και μαθήτριες του 1^{ου} ΔΣ Ιαλυσού με τους δασκάλους τους και τον διευθυντή του Σχολείου κ. Γιώργο Σκευοφύλακα. Εκ μέρους του δήμου παρούσα ήταν η πρόεδρος της κοινότητας Ιαλυσού κ. Αγνή Καραβόλια η οποία περιηγήθηκε στο Σχολείο και μίλησε με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για τις ωραίες δράσεις.

