

Εφημερίδα του Ε2

Ο πολυγνώστης

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012

Καλό διάβασμα!!!!

Γιορτές

Φέτος Γιορτάζουμε Τα 47^α
Δημήτρια

Τα Δημήτρια είναι πολιτισμικός θεσμός της Θεσσαλονίκης, προερχόμενος από την αρχαιότητα εμποροπανήγυρη με το ίδιο όνομα. Η διάρκειά τους είναι 4 μήνες και συγκεκριμένα από το Σεπτέμβριο ως το Δεκέμβριο. Περιλαμβάνει μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις (ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευών κλπ.) οι οποίες ξεπερνούν τις 100 ετησίως.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο θεσμός έχει την προέλευσή του στην παράδοση να ανταλλάσσονται τα προϊόντα της ενδοχώρας με τα θαλασσινά προϊόντα, που ονομάζονταν Δημήτρια κατά την εποχή του Βυζαντίου. Στη συνέχεια τα ήθη και τα έθιμα δέχτηκαν επιδράσεις και μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη.

Τον Οκτώβριο του 1966 ο θεσμός αναβίωσε, παρ' όλο που είχαν μεσολαβήσει η Τουρκοκρατία και οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι. Η αρχική ονομασία των νέων Δημητρίων ήταν «Νέο Φεστιβάλ». Η πρώτη διοργάνωση περιελάμβανε μόλις 11 γεγονότα.

Το 1995 τα Δημήτρια εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνών Φεστιβάλ και έλαβαν θέση

ανάμεσα στα σημαντικά καλλιτεχνικά γεγονότα σε όλη την Ευρώπη.

Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

Παράλληλα με τον εμπορικό χαρακτήρα τα Δημήτρια διατηρούν τις θρησκευτικές τελετές, που τελούνται με μεγάλη λαμπρότητα με την συγκέντρωση μεγάλου πλήθους ευλαβών προσκυνητών. Η γιορτή προς τιμήν του Αγίου Δημητρίου άρχισε στις 20 Οκτωβρίου, έξι μέρες πριν την μεγάλη γιορτή της 26ης και ονομαζόταν «προεόρτιος». Ταυτόχρονα άρχισε και η εμποροπανήγυρις. Το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου οι ναοί της πόλης φωτιζόταν, έτοιμοι να δεχτούν τους πιστούς. Μεγαλοπρεπής ιερά πομπή ξεκινούσε από τον τόπο όπου δίδαξε και συνελήφθη ο Άγιος Δημήτριος και από την Εγνατία οδό ανέβαινε προς τον ναό του αγίου Δημητρίου.



Οι μαθητές του Ε2

Τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης

Από το 1912 μέχρι σήμερα είναι 100
χρόνια απελευθέρωσης της
Θεσσαλονίκης.

Επίσης είναι η γιορτή του Αγίου
Δημητρίου. Λέγεται ότι τους βοήθησε
να απελευθερωθούν. Για αυτό τον
όρισαν ως πολιούχο της
Θεσσαλονίκης.
Λεωνίδα, Θεοχάρης

**Ένας αυτόπτης μάρτυρας στις
εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης**

Καθώς κατευθυνόμουν στο I.N του
Αγίου Μηνά αντίκρισα τη μεγάλη
παρέλαση για τα 100 χρόνια της
απελευθέρωσης της Θεσ/νίκης
Εκεί υπήρχαν Ο.Ι.Κ άνδρες,
αεροπόροι, ναύτες και πολλοί άλλοι
.Αυτό που μου άρεσε περισσότερο
ήταν η αναπαράσταση για την πρώτη
Ελληνική σημαία που μπήκε στη
Θεσ/νίκη και οι τότε ΗΡΩΕΣ! Όταν
όμως οι τσολιάδες ύψωσαν τη σημαία
στην κορυφή του Λευκού Πύργου τότε
ένοιωσα ένα συναίσθημα περηφάνιας
που είμαι Έλληνας .

Γιώργος Ράλλης

Οι ανεμόμυλοι στις Κυκλάδες



Στις Κυκλάδες υπήρχαν
ανεμόμυλοι που δούλευαν με τη
δύναμη του αέρα, δηλαδή την
αιολική ενέργεια.

Ήταν φτιαγμένοι από πέτρινο
πύργο και η στέγη ήταν από
ξύλινο σκελετό, η επένδυση από
χόρτα και η κατασκευή τους ήταν
δύσκολη και πολυδάπανη .

Οι άνθρωποι περίμεναν να γίνει
το σιτάρι και όση ώρα περίμεναν
κάθονταν και έλεγαν αστεία
μέχρι και προξενιά.

Οι πελάτες εκεί έκαναν γλέντια
κι έτσι ο ανεμόμυλος έγινε ένα
«κοινωνικό κέντρο».

Δημοσιογράφοι:

**Παπαδόπουλος Β.
Χαριζάνης Χ.
Μαραντιδής Θ.**

Συντακτική ομάδα:

**Πολιτίδου Κ.
Παπαδοπούλου Ε.
Τεπετίδου Ε.**

«Μια εκδήλωση για τα ζώα στο σχολείο μας»

4 Οκτωβρίου

Παγκόσμια Ημέρα για την προστασία των ζώων !

«Η στενή σχέση του ανθρώπου με τα ζώα.»

Ο άνθρωπος από τα παλιά χρόνια είχε πολύ στενή σχέση με τα ζώα .Μέσα στα σπήλαια συγκατοικούσε μαζί τους, τρέφονταν απ' αυτά, έφτιαχνε ρούχα και εργαλεία. Στο σπήλαιο Πετραλώνων εκτός από τον ανθρώπινο σκελετό βρέθηκαν και σκελετοί διάφορων ζώων.

Ο Νώε στην κιβωτό του έσωσε από τον κατακλυσμό όχι μόνο τον εαυτό του και την οικογένειά του αλλά και όλα τα είδη των ζώων , κάτι μας δείχνει τη χρησιμότητά τους.

Ο Χριστός γεννήθηκε μέσα σε στάβλο ζώων τα οποία τον ζέσταναν με την αναπνοή τους.

Οι άνθρωποι εξημέρωσαν κάποια ζώα και τα κρατούν κοντά τους , είτε για να παίρνουν απ' αυτά κάποια προϊόντα , είτε για φύλαξη(σκύλος) είτε για συντροφιά (γάτα κ.λ.π). Αυτά τα ζώα έχει υποχρέωση να τα φροντίζει , να τα αγαπάει και να μην τους στερεί τα δικαιώματά τους. Γιατί και τα ζώα έχουν δικαιώματα.

Η 4η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων και πρωτογιορτάστηκε το 1931 στη Φλωρεντία, ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση κοινού και ειδικών για τα υπό εξαφάνιση ζώα. Συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος. Σήμερα έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα όλων των Ζώων. Με αφορμή τον εορτασμό αυτής της ημέρας το σχολείο μας διοργάνωσε εκδήλωση με προσκεκλημένους φοιτητές της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. που μαζί με τον καθηγητή τους, παρουσίασαν στους μαθητές μας θέματα που αφορούσαν στη χρησιμότητα των ζώων, στην προστασία τους και γενικά στην προσφορά τους στον άνθρωπο.



Σύμφωνα με τη Διεθνή Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των ζώων (1978):

1. Όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή και στη δυνατότητα ύπαρξης.
2. Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου.
3. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο.
4. Κανένα ζώο δεν πρέπει να υποβάλλεται σε κακομεταχείριση ή απάνθρωπη συμπεριφορά.
5. Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρας) και να αναπαράγεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους.
6. Η εγκατάλειψη ενός ζώου θεωρείται πράξη απάνθρωπη και εξευτελιστική.
7. Οποιοσδήποτε πειραματισμός πάνω στα ζώα, ιατρικός, επιστημονικός, κλπ. αντιτίθεται προς τα δικαιώματα των ζώων, εφόσον προκαλεί πόνο σωματικό ή ψυχικό.
8. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση των ζώων για τη διασκέδαση των ανθρώπων.
9. Κάθε πράξη που προκαλεί θάνατο μεγάλου αριθμού άγριων ζώων αποτελεί «γενοκτονία», έγκλημα απέναντι στο είδος.
10. Κάθε σκηνή βίας στην τηλεόραση και το σινεμά, με θύματα ζώα πρέπει να απαγορευτεί και μόνο οι σκηνές που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για τα δικαιώματα των ζώων οφείλουν να προβάλλονται.
11. Τα δικαιώματα του ζώου πρέπει να κατοχυρωθούν απ' τους νόμους, όπως ακριβώς και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

Οι μαθητές του Ε2

Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α

ΑΝΕΚΔΟΤΑ



Δάσκαλος: Γιατί δεν μιλούν τα ψάρια
Τοτέ;

Τοτός: Γιατί μόλις ανοίξουν το στόμα
τους μπαίνει νερό μέσα....!

.....

Η Ζαχαρένια πάει στο σχολείο της και
την ρωτάει η δασκάλα :

-Πόσο χρόνων είσαι;

-Δεν ξέρω κυρία , λέει η Ζαχαρένια.

-Πόσα είναι τα αστέρια του ουρανού;

-Δεν ξέρω κυρία.

-Τι κάνει η αγελάδα;

-Δεν ξέρω κυρία.

-Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου;

-Δεν ξέρω κυρία.

-Αύριο να τα ξέρεις.

-Θα προσπαθήσω κυρία.

Την άλλη μέρα η Ζαχαρένια ρωτάει
την μαμά της, πηγαίνει σχολείο και
την ρωτάει η κυρία:

-Πόσο χρόνων είσαι;

Πολλά.

-Πόσα είναι τα αστέρια;

-Είναι 10.

-Τι κάνει η αγελάδα;

-Είναι βιβλιοπώλης.

-Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου;

-Βόσκει στα λιβάδια

**Χρυσάνθη, Σπυριδούλα,
Κατερίνα Π.**

