

## ΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ... ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ !

**Α΄ΚΟΥΤΑΚΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ :** Ααααα! Πώς βρέθηκα εγώ εδώ μέσα ; Τι φασαρία είναι αυτή ! μου πήρατε τα αυτιά , τα νεύρα μου , δεν σας αντέχω !

**Κ. ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ :** Χαλάρωσε αλιουμινόκουτο ! Χαλάρωσε κοίτα κι εμένα ! Μια πανέμορφη κρέμα σώματος και να βρίσκομαι σε ένα κάδο ! Απίστευτο !

**Β΄ΚΟΥΤΑΚΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ :** Κουτάκια , κουτάκια ! δεν ήρθαμε εδώ για να μαλώνουμε και να χαλάμε τις καρδιές μας ! πρώτα από όλα να σας συστηθώ ! Είμαι ο πρασινοτενεκεδένιος και πριν καταλήξω εδώ ήμουν γεμάτος με ένα δροσιστικό αναψυκτικό !

**ΚΟΥΤΑΚΙ ΓΑΛΑ :** Κι εγώ είμαι ο γνωστός γαλακτένιος ! Πριν με πιούν τα παιδιά ήμουν ένα όμορφο παχουλό κουτάκι ! Όταν με ήπιαν και δεν με είχαν ανάγκη με τσαλάκωσαν και με πέταξαν στα άχρηστα σκουπίδια! Κοίτα πως έγινε η σιλουέτα μου !

**ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ:** Κουτάκια μου μην στενοχωριέστε, σε λίγο θα φύγετε από εδώ !

**Α΄ΚΟΥΤΑΚΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ :** Τώρα που συνήθισα , θα φύγω κιόλας !

**Κ. ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ :** Δεν ξέρεις ότι εδώ είμαστε για καλό σκοπό ! Έτσι μου έχουν πει τα χαρτιά ! ανησυχώ λίγο αλλά ας ρωτήσουμε τον κ Κάδο μήπως ξέρει περισσότερα .

**Β΄ΚΟΥΤΑΚΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ :** Εγώ έχω ακούσει πως υπάρχει μια μαγική λέξη ... .αλλά sorry δεν θυμάμαι καλά γιατί είμαι.... γνωστός και δεν ασχολούμαι με αυτά !

**ΚΟΥΤΑΚΙ ΓΑΛΑ :** ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ... τη λένε τη λέξη και τώρα βρισκόμαστε σε ένα κάδο ανακύκλωσης .

**ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ :** Πολύ σωστά ! Η μαγική λέξη είναι η ανακύκλωση ! Τα ανακυκλώσιμα υλικά , όπως είστε εσείς , τα παιδιά τα βάζουν στους ειδικούς κάδους για να ξαναγίνετε καινούρια !

**Α΄ΚΟΥΤΑΚΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ :** Οκ! Εγώ θέλω να γίνω ένα κουτί λαδιού γιατί έχω ακούσει πως το λάδι κάνει καλό στην επιδερμίδα μου !

**Κ. ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ :** Ααα! Εγώ θέλω να γίνω ένα διακοσμητικό σκαλιστό κουτάκι για να μην με ξαναπετάξουν !

**Β΄ΚΟΥΤΑΚΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ :** Κουτάκια σταματήστε ! θέλω να μάθω περισσότερα ! Που γίνεται αυτή η ανακύκλωση ;

**ΚΟΥΤΑΚΙ ΓΑΛΑ :** Σε λίγο θα φύγουμε ! Θα μας πάνε κάπου μακριά... σε ένα εργοστάσιο !

**ΚΟΥΤΑΚΙΑ : ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ !!!**

**ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ :** Κουτάκια μην στενοχωριέστε ! Ακούστε με προσοχή . Σε λίγο θα έρθει ένα μεγάλο απορριμματοφόρο . Θα σας πάρει και θα σας πάει στο μεγάλο εργοστάσιο της ανακύκλωσης . Εκεί θα σας λιώσουν και θα σας δώσουν μια άλλη μορφή . Θα γίνετε και πάλι πολύτιμοι για τον άνθρωπο . Έτσι βοηθάμε όλοι μαζί τον πλανήτη Γη , που ζούμε, να είναι πιο καθαρός , δεν πληγώνονται τα βουνά μας και κάνουμε οικονομία στην ενέργεια !

**Α΄ΚΟΥΤΑΚΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ :** Άρα θα κάνουμε νέα ζωή ! σε ευχαριστούμε κύριε κάδε που μας ενημέρωσες !

**Κ. ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ :** Αυτό θα πει ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ! Νέα ΖΩΗ , ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ !

**Β΄ΚΟΥΤΑΚΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ :** ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ , Η ΜΑΓΙΚΗ ΛΕΞΗ !

**ΚΟΥΤΑΚΙ ΓΑΛΑ :** Ευχαριστούμε κ. Κάδε, που μας έλυσες τις απορίες μας, αλλά μήπως πρέπει να το πούμε και στα παιδιά του σχολείου , που είμαστε , τι είναι καλό να κάνουν !

**ΚΟΥΤΑΚΙΑ :** Ναι ! Παιδιά ακούστε καλά !

Πλαστικά , χαρτάκια , γυαλί και αλουμίνια

Στον μπλε κάδο τα πετάμε !

Ανακύκλωση είναι η μαγική λέξη

Αυτή θα βοηθήσει τον πλανήτη μας

Δίνουμε ξανά ζωή στα υλικά και τη φύση προστατεύουμε !

Τα σκουπίδια δεν είναι τόσο άχρηστα

**ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ :** Ας πούμε τώρα όλοι μαζί τη μαγική λέξη : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Και μην ξεχνάτε να ανακυκλώνετε ! να το πείτε και στους γονείς σας !