

Ο ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ...

1

Σειρά 2

Υπεύθυνη
δοσιαλή:
Συγχολοκτού
Ελένη

Γράφουν
οι γαθούτες
τω ΣΤ2
συ 2^ο Δ.Σ.
Δράγας



ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ !

Συνέντευξη του κ. Σίμου Τσατλόγλου στον ρεπόρτερ Καριπίδη Φίλιππο

Ερώτηση : Γιατί θέλατε να γίνετε διευθυντής;

Επειδή έτυχε στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου να γίνω διευθυντής σε 6/θέσιο σχολείο, κατάλαβα ότι ήταν κάτι που μου άρεσε και μου ταίριαζε. Πέρα όμως απ' αυτό έγινα και είμαι διευθυντής τα τελευταία 17 χρόνια γιατί ήθελα και θέλω να προσφέρω από αυτή τη θέση την αναμόρφωση των σχολείων, έχοντας σαν στόχο ένα σχολείο ευέλικτο, μοντέρνο, ελκυστικό στα παιδιά, κοντά στους γονείς και ανοιχτό στην κοινωνία, ένα σχολείο που να αφουγκράζεται τις ανάγκες της εποχής.

Ερωτηση : Τι θα κάνετε αυτή τη σχολική χρονιά;

Πρώτο μέλημά μου είναι να γνωρίσω το σχολείο, τους μαθητές μου, τους συναδέλφους μου, τους γονείς σας και τις κτιριακές ανάγκες του σχολείου, όλη δηλαδή την ανθρωπογεωγραφία του σχολείου μας. Να δημιουργήσω το κατάλληλο περιβάλλον για να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, γιατί για μένα πρωταρχικός στόχος είναι να ερχόμαστε όλοι στο σχολείο χαρούμενοι το πρωί και να φεύγουμε ακόμη πιο χαρούμενοι και γεμάτοι εμπειρίες και γνώση το μεσημέρι. Αν θα μιλούσαμε για συγκεκριμένους στόχους, αυτοί θα ήταν να εκπονήσουμε ένα δημιουργικό και ευχάριστο πρόγραμμα Erasmus και φυσικά να πάμε πολλές εκδρομές για να μην κυκλοφορεί και άδικα το παρατσούκλι "Εκδρομούλης" που μου έχετε προσάψει. Τι νομίζατε; Έχω κι εγώ τις πληροφορίες μου!

Ερώτηση : Πώς σας φαίνεται το σχολείο μας;

Αν και είμαι μόλις 2,5 μήνες στο σχολείο και δεν μπορώ να έχω ακόμη ακριβή εικόνα, έχω εκπλαγεί θετικά. Βρήκα ένα σχολείο με άψογη λειτουργία. Με μαθητές που λειτουργούν μέσα σε αξιοπρεπή πλαισια με ευγένεια και χωρίς προστριβές, με συναδέλφους που πραγματικά δουλεύουν εξαιρετικά, έχουν άψογες σχέσεις μεταξύ τους και είναι μια δεμένη ομάδα και με γονείς που είναι κοντά στο σχολείο και βοηθούν το έργο των εκπαιδευτικών χωρίς εντάσεις και προβλήματα.

Το πιο συγκινητικό όμως για μένα είναι ότι ήρθα σε ένα σχολείο, στη δύση μάλλον της καριέρας μου, όπου όλοι οι παραπάνω παράγοντές του με υποδέχθηκαν με ζεστασιά και αγάπη ώστε να νιώσω κομμάτι του από την πρώτη στιγμή.

ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ

2

Η συγκεκριμένη επιχείρηση δημιουργείται από την έκτη τάξη του 2ου δημοτικού σχολείου Δράμας. Το όνομα με το οποίο χαρακτηρίσαμε την επιχείρηση είναι

<<ΧΑΡΤΙΝΟ>>. Και θα καταλάβετε το γιατί. Εδώ παράγουμε ανακυκλωμένα σημειωματάρια και σελιδοδείκτες με διαφορετικά χρώματα και σχέδια. Με αυτήν την κίνηση ανακύκλωσης επωφελείται το περιβάλλον και ο άνθρωπος. Τα σημειωματάρια θα είναι προσαρμοσμένα για άτομα όλων των ηλικιών, από παιδικά μέχρι εφηβικά και από σχέδιο μέχρι μονόχρωμο. Οι σελιδοδείκτες θα είναι επίσης όμορφοι και οι τιμές μας πολύ προσιτές. Με πολύ κόπο, αγάπη και μεράκι ξεκινήσαμε αυτήν την διαδικασία για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο με τα προϊόντα μας. Ανταμοιβή μας θα ήταν το ενδιαφέρον σας να αποκτήσετε αυτά τα προϊόντα!!!

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων.

Μαριέλα Βεζύρη



Έκθεση στο Διοικητήριο

Την Παρασκευή, στις 10 του μηνός, το σχολείο μας εγκαινίασε την έκθεση που φτιάξαμε για την ιστορία της Δράμας.

Πέρσι κάθε τάξη του σχολείου, έφτιαξε κάτι για μια χρονική περίοδο της πόλης μας. Κάποιοι για την προϊστορική εποχή, κάποιοι για την τουρκοκρατία, κάποιοι για την σύγχρονη Δράμα... Κάθε τάξη και κάτι διαφορετικό. Στήσαμε τις εργασίες μας στο σχολείο. Οι γονείς την ημέρα των εγκαινίων ξεναγήθηκαν και είδαν ό,τι είχαμε φτιάξει.

Φέτος η έκθεση μας, με όνομα «Η ιστορία της Δράμας μέσα από τα μάτια των παιδιών», μεταφέρθηκε στο κτήριο του Διοικητηρίου. Την ημέρα των εγκαινίων, πήγαμε όλες οι τάξεις του σχολείου εκεί, κρατώντας χάρτινες καρδιές με το όνομα της πόλης μας. Στο Διοικητήριο παραβρέθηκαν ο κύριος Παπαεμμανουήλ κι ο κύριος Διαλεκτόπουλος, οι οποίοι μίλησαν για την έκθεσή μας, όπως και μερικοί συμμαθητές μου. Έπειτα όλοι οι μαθητές τραγουδήσαμε. Επίσης ένας σύλλογος απ' την Μικρόπολη τραγούδησε παραδοσιακά τραγούδια της Δράμας.

Όλοι μας σίγουρα περάσαμε υπέροχα εκείνη την μέρα! Χαίρομαι πολύ που όλος ο κόσμος έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί στην έκθεσή μας.

Ελευθερία Κοβογλανίδου

Θανατηφόρο τροχαίο στη Δράμα
Θανατηφόρο τροχαίο έγινε στις 2 Νοεμβρίου επί της οδού Ευξείνου Πόντου. Το δυστύχημα έγινε στο ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων απέναντι από το σούπερ μάρκετ «Γουντσίδης». Σύμφωνα με πληροφορίες, σκοτώθηκε από διερχόμενο λεωφορείο ο ιδιοκτήτης ενός σκυλιού που βγήκε στο δρόμο όταν προσπάθησε να πιάσει το σκυλί του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Επίσης πέθανε και ο οδηγός του λεωφορείου από έμφραγμα, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο. Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί έρευνα το τμήμα Τροχαίας Δράμας.
Ταρούνογλου Χάρης



Καλωσόρισμα νέας σχολικής χρονιάς

Η νέα σχολική χρονιά άρχισε με γιορτινή ατμόσφαιρα. Το σχολείο μας οργάνωσε μια γιορτή για όλους ακόμα και για τους γονείς. Στη προετοιμασία της εκδήλωσης βοήθησαν και οι μαθητές φτιάχνοντας επιτραπέζια που στόλισαν την αυλή του σχολείου. Τα επιτραπέζια που φτιάξαμε ήταν πολύ ωραία και πρωτότυπα. Τα βάλαμε πάνω σε θρανία σε διαφορετικά μέρη του προαυλίου. Επίσης στον χώρο της αυλής τοποθετήσαν οι δάσκαλοι έναν προτζέκτορα για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε μια ταινία.

Η γιορτή είχε προγραμματιστεί το απόγευμα στις 18:00. Ήταν σχεδόν όλο το σχολείο. Στην αρχή παίζαμε επιτραπέζια. Μετά τρέξαμε όλοι στην μηχανή pop-corn για να πάρουμε. Τα έδιναν δωρεάν σακουλάκι, σακουλάκι. Μαζευτήκαμε όλοι μπροστά από τον προτζέκτορα για να δούμε ταινία. Το όνομα της ήταν «η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης». Την είδαμε τρώγοντας το λαχταριστό σνακ μας. Η γιορτή τελείωσε περίπου στις 21:30.

Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία που πρόσφερε χαρά σε πολλούς από το σχολείο και κυρίως στα πρωτάκια. Ελπίζω να πραγματοποιείτε κάθε χρόνο.

Χρήστος Ανθόπουλος



Ένα ακόμη θρανίο

Μια από αυτές τις μέρες κάποιοι γονείς προσφέρθηκαν να δωρίσουν χρήματα για να αγοράσουμε ένα καινούριο θρανίο για την τάξη μας.

Αυτό το θρανίο θα κάλυπτε τις θέσεις όλων των μαθητών της τάξης μας.

Όταν ήρθε το θρανίο η κυρία Ελένη, η δασκάλα μας, είπε σε κάποια παιδιά να κουβαλήσουν το θρανίο στην τάξη.

Αφού το τοποθέτησαν, για να βλέπουν όλοι οι μαθητές, η κυρία μας ανακοίνωσε ότι θα προσφέραμε κουλουράκια στον κύριο που το συναρμολόγησε.

**Κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου
γιορτάζουμε την εξέγερση του
Πολυτεχνείου.**

Κείνη την εποχή υπήρχε η χούντα η οποία ήρθε το 1967 μπαίνοντας μέσα στη βουλή ο Παπαδόπουλος με στρατό και τους απείλησε. Επέβαλε κάποιους κανόνες όπως να μην είναι πολλά άτομα μαζί, απαγορευόταν να είσαι έξω μέχρι να σκοτεινιάσει απαγορευόταν να άκουγες αντιστασιακά τραγούδια και τότε μια μέρα τα παιδιά του Πολυτεχνείου ξεσηκώθηκαν και επαναστάτησαν και αγωνίστηκαν μέχρι θανάτου. Είχαν δικό τους ραδιοφωνικό πομπό και το 1973 17 Νοεμβρίου το τανκ πήγε μπροστά στην πύλη και είπε ο Παπαδόπουλος ή θα παραδοθείτε ή θα πεθάνετε και άφησε να πάρουν λίγο χρόνο για να σκεφτούν και στις 2:00 μπήκε το τανκ μέσα στο Πολυτεχνείο και σκότωσε χιλιάδες παιδιά

Γίαυτό είμαστε περήφανοι για τα παιδιά που σκοτώθηκαν για να είμαστε ελεύθεροι

Κιρμανίδης Αλέξανδρος

ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε στα μέσα του 20ου αιώνα μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Έχουν γίνει προσπάθειες για να σταματήσει ο πόλεμος και έγινε η συμφωνία του Όσλο το 1993-1995 όπου βελτιώθηκε η κατάσταση. Υπάρχει μεγάλος αριθμός θυμάτων και από τις δύο πλευρές.

Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε επειδή οι Ισραηλινοί ήθελαν να πάρουν ένα μεγάλο κομμάτι από τη Παλαιστίνη. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ξεκίνησε ο αραβικός αγώνας στη Παλαιστίνη με αγωνιστές στη Μέση Ανατολή, όπως τον Σεΐχη Ιζαντίν αλ-Κασάμ από την Συρία, ο οποίος έφτιαξε την ομάδα <<μαύρο χέρι>> το 1936. Σε αυτήν την εξέγερση οι Άραβες ήττήθηκαν από τους Βρετανούς.

Μέχρι την έναρξη του Β' πταγκόσμιου πολέμου κράτησε η βία και ειχν περίπου 5.000 θύματα. Στις 29 Νοεμβρίου του 1947 η γενική συνέλευση των Ηνωμένων εθνών δημιούργησε ένα ψήφισμα που έλεγε ότι η Παλαιστίνη θα χωριστεί σε ένα Αραβικό κράτος, ένα εβραϊκό και την Ιερουσαλήμ.

Το 2011, η Παλαιστίνη προσπάθησε να γίνει μέλος του ΟΗΕ ως πλήρως κυρίαρχο κράτος και απέτυχε. Την Γάζα την ελέγχει η Χαμας που κάνει επιθέσεις με ρουκέτες στο Ισραήλ.
Στέλιος Σταματιάδης



Σχολικά γεύματα

Φέτος για τρίτη χρονιά το σχολείο μας προσφέρει στους μαθητές του όλους σχολικά γεύματα.

Κάθε μέρα της βδομάδας και ένα διαφορετικό φαγητό. Μία μέρα όσπρια, μία μέρα ψάρι μία μέρα κάτι λαδερό, μία μέρα κοτόπουλο και μία μέρα κάτι με κρέας ή σουτζουκάκια ή μπιφτέκι. Υπάρχουν και φρούτα και σαλάτες.

Άλλα φαγητά αρέσουν σε όλους αλλά όχι. Είναι όμως καλό που δίνονται.

Ηρακλής Ομπολασβίλι



 Maria
Mousatzis

Πυρετώδεις προετοιμασίες για
τη σχολική γιορτή και για
την Ειρεσιώνη.