

# ΟΙ ΡΕΠΟΡΤΑΓΕΙ ΤΟΥ ...



Γραφείου των  
μαθητών του  
Ε2 του 2ου Δ.Σ.

Δράμας

Υπεύθυνες  
Δασκάλες:  
Συζητησιών  
Ελέων  
—  
Ζεραφεικήδουν  
Ζεβαστήν

## ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Σε λίγες μέρες πλησιάζουν οι σχολικοί αγώνες ποδοσφαίρου. Οι αγώνες γίνονται

κάθε χρόνο. Φέτος θα γίνουν 15 Μαΐου στο γήπεδο της Νέας Αμισού. Είναι ένα τεράστιο γήπεδο με πολλά τέρματα και ωραίο γρασίδι. Μερικές φορές και ιδίως όταν βρέχει το γρασίδι γλιστράει και έχει λάσπες. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό επειδή αν γλιστρήσουμε θα λερωθούμε και θα κολλάνε τα παπούτσια μας στο χορτάρι κι έτσι δε θα μπορούμε να τρέξουμε. Οι αγώνες αυτοί γίνονται και σε άλλα αθλήματα: Μπάσκετ, χάντμπολ και βόλεϊ. Θα συμμετάσχουν 16 σχολεία από όλη τη Δράμα και θα υπάρχουν τέσσερις ομίλοι με τέσσερις ομάδες ο καθένας. Το σχολείο μας θα πάρει σχεδόν όλη την έκτη δημοτικού, πέντε παιδιά από την πέμπτη και ένα από την τετάρτη δημοτικού.

Πιστεύω ότι τα παιδιά που θα πάρουν μέρος περιμένουν με ανυπομονησία.

Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία και αν χάσουμε όπως λέμε στην ομάδα ποδοσφαίρου μου "χάνουμε νικάμε εμείς καλά περνάμε"!

Χρήστος Ανθόπουλος

S  
Χ  
Ο  
Λ  
Ε  
Ι  
Ο

T  
A  
—  
—  
H

## Η ΜΑΚΕΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Πριν αρκετό καιρό, η κυρία μας είπε ότι όλο το σχολείο θα κάνουμε την παλιά Δράμα σε μακέτα. Κάθε τάξη θα έπαιρνε κάτι διαφορετικό. Η τάξη μας πήρε την εποχή 1900 – 1950. Ήταν η μόνη εποχή που η κυρία μας δεν είχε βρει τόσα πράγματα. Μας ζήτησε να φέρουμε βιβλία για την παλιά Δράμα και σιγά – σιγά αρχίσαμε να βλέπουμε φωτογραφίες και βίντεο για το πώς ήταν παλιά και τώρα. Μετά από μια εβδομάδα περίπου η κυρία ανέθεσε στον καθένα μας μερικά πράγματα για να φτιάξει. Σε έναν έδωσε να φτιάξει μια άμαξα, σε άλλον παγκάκια, σε άλλον τραπέζια και καρέκλες, σε κάποιον άλλο το βαρέλι του τροχονόμου κλπ.

Μετά από λίγες μέρες ήταν οι διακοπές του Πάσχα, οπότε έπρεπε να τα ετοιμάσουμε σε αυτές τις μέρες. Όταν γυρίσαμε τα βάψαμε με νερομπογιές, μαρκαδόρους και ξυλομπογιές. Η μακέτα της παλιάς Δράμας είναι έτοιμη. Τώρα μας μένει να κάνουμε την Αγία Βαρβάρα. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία γιατί έμαθα πως ήταν παλιά η πόλη μας.

Τορούνογλου Μαριαλένα

# Λυρικής ευγέχεια...

## ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Η τάξη μου συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα της Λυρικής Σκηνής. Εμείς θα συμμετάσχουμε διαδικτυακά. Ένα από τα τραγούδια που πρέπει να πιούμε είναι το παραδοσιακό, το οποίο μιλάει για τις παραδόσεις, τα έθιμα, τις ιστορίες του παππού, της γιαγιάς κλπ. Όμως το περίεργο με αυτό το τραγούδι είναι ότι πρέπει να φοράμε παραδοσιακές στολές, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα φορούσαμε ένα μαύρο μπλουζάκι και τζιν παντελόνι. Γι' αυτό έπρεπε να πάμε στη Θρακική Εστία να πάρουμε τις στολές. Ήταν μια μέρα μετά το σχολείο πήγαμε εκεί. Στη διαδρομή πήραμε μια κυρία που ήταν υπεύθυνη για αυτόν το σύλλογο. Ήνα – ένα τα παιδιά δοκιμάζαμε τα ρούχα για να βρούμε το σωστό μέγεθος. Τα κορίτσια φορούσαμε ένα άσπρο φόρεμα με μεγάλα μανίκια. Από πάνω ένα σκούρο γκρι σαν φόρεμα που είχε πίσω κορδέλες και μπροστά στρας. Φορούσαμε επίσης μια μπορντό ποδιά η οποία είχε στρας. Στα μαλλιά φορούσαμε μια μαντήλα. Επίσης είχαμε λουλούδια στα μαλλιά μας και φλουριά στο λαιμό μας. Τα αγόρια φορούσαν μια άσπρη πουκαμίσα, γκρι γιλέκο και ένα φαρδύ παντελόνι γιατί όπως μας είπε η κυρία στα παλιά τα χρόνια οι άντρες φορούσαν το ίδιο ρούχο για πολύ καιρό. Και στο κεφάλι φορούσαν ένα καπέλο. Όλοι, αγόρια και κορίτσια τα βάλαμε σε μια θήκη και μας ενημέρωσαν να τα γυρίσουμε καθαρά και τακτοποιημένα. Όταν τελειώσαμε τη βιντεοσκόπηση αυτού του τραγουδιού, επιστρέψαμε τις παραδοσιακές ενδυμασίες πίσω στη Θρακική Εστία. Εμένα μου άρεσε πολύ γιατί μέσα από ένα τραγούδι, εγώ και οι συμμαθητές μου μάθαμε πως ντυνόντουσαν παλιά και από τους στίχους του τραγουδιού πως ζούσαν.

Τορούνογλου Μαριαλένα



χαρούμενοι  
καὶ δημιουργοί

## ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΑΣ

Μετά την χριστουγεννιάτικη παράσταση μας την Ειρεσιωνή, μας είχαν μείνει πολλοί σπόροι.

Η κυρία μας είχε μια ιδέα να τους φυτέψουμε.

Φέραμε χώμα το βάλαμε μέσα στα σακουλάκια και το κάθε παιδί έβαλε το σπόρο του. Κλείσαμε τα σακουλάκια και τα βάλαμε στο παράθυρο να τα βλέπει ο Ήλιος. Τα ποτίζαμε με αγάπη και περιμέναμε να φυτρώσουν.

Μετά από καιρό, κάποια άρχισαν να βγάζουν φύτρες, άλλα όχι και τα παιδιά απογοητεύτηκαν που δεν φύτρωσε το φυτό τους.

Η κυρία μας είπε ότι κάθε φυτό φυτρώνει σε διαφορετικό χρόνο.

Μετά από τρεις μήνες όλα τα φυτά είχαν μεγαλώσει πολύ και όλοι μας τα καμαρώναμε, είναι το δημιούργημα μας και είμαστε περήφανοι για ότι κάναμε.

Ακόμα είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε μια υπέροχη δασκάλα με πολλές ιδέες, που μας κάνει να είμαστε χαρούμενοι και δημιουργικοί.

Ευχαριστούμε Κ. Ελένη σας αγαπάμε πολύ.

Μουρατίδου Μαρία

# Άρτεγις



## Σταγόνα Εγώ Ωκεανός Μαζί

Η τάξη μας φέτος συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τίτλο «Σταγόνα Εγώ, Ωκεανός Μαζί».

Το μήνυμα που θέλει να περάσει το πρόγραμμα αυτό είναι το εξής: ο καθένας μόνος του είναι μια σταγόνα της βροχής. Μαζί είμαστε ένας απέραντος ωκεανός που ούτε τέλος έχει μα ούτε και αρχή. Μόνος του κάποιος δεν μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Όλοι μαζί όμως είμαστε τόσο δυνατοί που μπορούμε να καταφέρουμε το οτιδήποτε. Νομίζω πως είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε. Πάντα με παρέα πας πιο μακριά, στο απέραντο άπειρο! Μόνος σου, σαν σχοινί που πάει να σπάσει, σαν κουκίδα σε μια σελίδα τετραδίου δεν θα καταφέρεις το δυνατότερο! Κι ακόμα κι αν ντραπείς, ποτέ μην φοβηθείς. Οι φίλοι σου θα 'ναι κοντά σου!

Όλοι μαζί είμαστε ικανοί για το αδύνατο. Μόνοι μας μάλλον δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ούτε για την αρχή!!!

Κοβογλανίδου Ελευθερία

## ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΡΕΠΟ

Σκεφτείτε στο σχολείο σας να είχατε δύο μέρες ρεπτό και να μην κάνατε τίποτα. Σε εμάς έγινε αυτό και θα σας το διηγήθω. Λοιπόν όλα ξεκίνησαν όταν τελειώσαμε την

παράσταση της Λυρικής σκηνής και στην κυρία μας άρεσε τόσο πολύ που μας έδωσε δύο μέρες ρεπτό.,

Εγώ πίστευα πως θα παίζαμε για έξι ώρες ασταμάτητα αλλά φτιάχαμε με διάφορα υλικά την

Δράμα το 1950 και μετά. Στην αρχή ξεκίνησαμε να κόβουμε και να κολλάμε τα χαρτόνια.

Έπειτα φτιάχαμε τα σπίτια, την Αγία Βαρβάρα, τα χόρτα, τα δέντρα και τέλος τα μαγαζιά και το λεωφορείο επίσης φτιάχαμε και καθίσματα. \* στο τέλος την είδαμε και ήμασταν χαρούμενοι με αυτό που φτιάχαμε.

Μετά τις δύο μέρες ήρθε και η Παρασκευή που τελειώσαμε την πόλη μας και ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο που χαλάρωσαμε και ξεκουραστήκαμε.

Αυτά είχα να σας πω και σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο

## ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ

\*Την φτιάχαμε για να ομορφύνουμε την τάξη μας και όταν φύγουμε από αυτήν την τάξη να την χαρούν τα επόμενα παιδιά που θα έρθουν



## ΤΣΙΡΚΟ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Το τσίρκο είναι μια ομάδα ατόμων, ακροβατών και ζογκλέρ που γυρνάνε από πόλη σε πόλη και κάνουν παραστάσεις. Ένα τσίρκο ήρθε και στην Δράμα για πρώτη φορά, εγώ πήγα με την μαμά μου να το δω. Είχε ακροβάτες που κάνανε διάφορα κόλπα. Είχε παρά πολύ κόσμο, ειδικά μικρά παιδιά. Περασα πολύ ωραία και θα ήθελα να πάω ξανά.

Ευαγγελία Κουντουρά



# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΥΡΙΚΗΣ **ΣΚΗΝΗΣ**

**Στις 5 Μαΐου πήγαμε στο Ωδείο για να δημιουργήσουμε τα βίντεο που θα στείλουμε στη Λυρική σκηνή.**

Αρχικά, βάλαμε τις στολές μας για το παραδοσιακό τραγούδι. Φορέσαμε ένα άσπρο πουκάμισο, ένα μαύρο σακάκι και μια μεγάλη σκουρόχρωμη βράκα. Έπειτα κάναμε την αγκαλιά, δηλαδή μικρούς κύκλους και αγκαλιαζόμαστε. Μετά βάλαμε τις μάσκες περίπου 3 λεπτά και μετά βγάλαμε τις μάσκες για ένα λεπτό. Στο τέλος ήταν το δυσκολότερο μέρος, γιατί έπρεπε να χαιρετήσουμε για ένα λεπτό, να κάνουμε υπόκλιση και μετά να ξανά χαιρετίσουμε για ενάμισι λεπτό.

Αυτή η εμπειρία ήταν δύσκολη,  
κουραστική, αλλά πολύ ευχάριστη.

Αλέξανδρος Κιρμανίδης



## ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Το Σεπτέμβριο στην τάξη μας κάναμε εκλογές για το προεδρείο της τάξης και εκλέχτηκαν τρία αγόρια , ο Ιορδάνης , ο Στέλιος και ο Χάρης. Αποφασίσαμε να δημιουργηθεί ένα ταμείο που θα δίνουμε 50 λεπτά κάθε εβδομάδα. Τα χρήματα που φέρνουμε τα σημειώνουμε στο τετράδιο του γραμματέα και του ταμία. Επίσης φτιάχνουμε την εφημερίδα της τάξης που την πουλάμε και έτσι βγάζουμε περισσότερα λεφτά. Αυτό μας βοηθάει γιατί αγοράζουμε και πολλά πράγματα. Τώρα που κοντεύουμε να τελειώσουμε τη σχολική χρονιά , αποφασίσαμε να δίνουμε και δανεικά χρήματα σε κάποιο συμμαθητή μας αν χρειάζεται κάτι , όπως πχ φαγητό ή νερό με την υποχρέωση να τα επιστρέψει την επόμενη μέρα. Μου αρέσει αυτή η διαδικασία και θα ήθελα να το κάνουμε και του χρόνου.

Τορούνογλου Χάρης

ΕΚΠΛΗΞΗ

Πριν από λίγες ώρες: Χάρος.  
παντρεύτηκε η Δασκάλη Εψεις χειράσανε και χαρή-  
νανέ πολύ. Νούρια και  
λα των τεχνιών του ήταν η κυρία Ελιζάβετ.  
σχολείου ψα. Η κυρία Μετά σκουπίδανε σάρ-  
Ελιζάβετ. Οτα πριγια. Οτα πριγια.  
Όταν είχανε κάθηση στην θέση της έτοιμα  
μα για την τελετή της έπειτα ο Μόλις  
δαυε για ευπλούτη: Μόλις  
ψηφίκησε στην τάξη της.  
πετάγανε όλοι πριγια.  
Όπως κάνουν στους





## ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

### ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Ηρθε σήμερα η μέρα η μέρα που κάθομαι, η Πρωτομαγιά,  
σήμερα θα φάμε καλά.  
Έρχονται ξαδέρφια, αδέρφια και γονείς  
και όλοι μου οι συγγενείς.

Ζεσταίνω τα κάρβουνα,  
ετοιμάζω τα κρέατα και τη ψησταριά  
για να φάνε και τα πιο μικρά παιδιά.  
Έβαλα κρέατα ψάρια και πτηνά  
για να φάμε όλοι καλά.  
Ετοιμάζονται τα κρέατα  
τα βάζω στο ταψί  
και τα πάω και τα πάω στο τραπέζι που κάθονται αυτοί.  
Μετά απ' το φαΐ οι μεγάλοι κάθονται εκεί.

Τελείωσε κι η μέρα σα νεράκι πέρασε.  
Αύριο σχολείο αρχίζει πάλι το μαρτύριο.

Σταματιάδης Στέλιος

Πρωτομαγιά είναι η γιορτή της αναγέννησης της φύσης.

Γονείς και παιδιά πηγαίνουν ημερήσιες εκδρομές για να απολαύουν την ομορφιά της φύσης να χαλαρώσουν μακριά από την πόλη.

Τα παιδιά ξεχύνονται στα λιβάδια και μαζεύουν αγριολούλουδα κάθονται και πλέκουν στεφάνια.

Όταν επιστρέψουν τα κρεμούν στην πόρτα του σπιτιού για τύχη και υγεία

Τα στεφάνια μένουν στις πόρτες των σπιτιών μέχρι στις 24 Ιουνίου του Αι Γιάννη όπου και καίγονται σε μεγάλες φωτιές και όλοι πηδούν πάνω από αυτές που είναι το έθιμο.

Μουρατίδου Μαρία

## Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Τη γιορτή της μητέρας γιορτάζουν όλες οι μαμάδες του κόσμου. Εκείνη τη μέρα τα παιδιά προσφέρουν λουλούδια στη μαμά τους για να της δείξουν πόσο την αγαπούν ή της χαρίζουν χειροτεχνίες που κατασκευάζουν στο σχολείο.



Η γιορτή αυτή γιορτάζεται διαφορετική μέρα σε άλλες χώρες, και ίσως με διαφορετικά έθιμα.

Όλες οι μαμάδες του κόσμου ευχόμαστε εκείνη τη μέρα να είναι χαρούμενες.

Παναγιώτης Ζουμπουλίδης



## ΤΑΜΠΛΕΤ, ΚΙΝΗΤΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι η χαρά των παιδιών. Τα παιδιά ασχολούνται με αυτά πολλές ώρες την ημέρα. Υπάρχουν βέβαια θετικά και αρνητικά στις χρήση των συσκευών αυτόν. Θετικό είναι ότι μπορεί ένα παιδί να δει ένα εκπαιδευτικό video ή να Βοηθηθεί για κάτι που δεν ξέρει. Ακόμη αν ένα παιδί είναι μόνο του λόγω Κάποιας αρρώστιας η είναι μόνο του σε ένα χώρο το παιδί μπορεί να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έτσι ένα παιδί μπορεί να περάσει τον χρόνο του χωρίς να βαριέται. Όμως υπάρχουν πολλά αρνητικά αν ένα παιδί ασχολείται πολύ Ήρα με τις ηλεκτρονικές συσκευές. Υπάρχουν παιδιά που πορώνονται με αυτό δεύτερον δεν κοιμούνται. Έτσι αυτά τα παιδιά χάνουν τους φίλους τους επειδή δεν κάνουν παρέα μαζί τους. Πολλές φορές ένα παιδί κινδυνεύει από ανθρώπους που δεν γνωρίζει και μιλάει μαζί του στο Διαδίκτυο. Γι' αυτό λοιπόν να χρησιμοποιούμε αυτές οι συσκευές αλλά με το σωστό τρόπο.

Κυρτσάρης Γιάννης



Εκλογές είναι μια διαδικασία ψηφοφορίας που ο κάθε άνθρωπος ψηφίζει το κόμμα που πιστεύει ότι θα διοικήσει καλύτερα τη χώρα μας. Οι εκλογές γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια και ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες πολίτες άνω των 18. Στις εκλογές επιλέγουμε με δικά μας επιχειρήματα το κόμμα που θα αποφασίσει για διάφορα θέματα. Οι φετινές εκλογές θα γίνουν στις 21 Μαΐου και ένα από τα εκλογικά κέντρα της Δράμας είναι ότι όλοι οι μαθητές είναι χαρούμενη το σχολείο μας. Τέλος, ένα πράγμα που μου αρέσει στις εκλογές είναι ότι θα χάσουμε μάθημα.

Ιορδάνης Πανίδης



## ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΒΡΟΧΗ

Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάθε μέρα βροχής και αυτό ήταν κουραστικό. Δεν μας άρεσε που ήμασταν μέσα στο σπίτι γιατί άμα έχει καλή μέρα θα βγαίναμε μία βόλτα άμα μπορούσαμε και άμα δεν είχαμε δραστηριότητές εννοώ. Αυτή την εβδομάδα πάει καλά ο καιρός. Έχει ήλιο, δεν φυσάει πολύ και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί μπορείς να πας μία βόλτα με την οικογένειά σου και να περάσεις χρόνο έξω με τους φίλους για να κάνεις μία ωραία και ηλιόλουστη βόλτα. Μακάρι να ήταν κάθε μέρα έτσι ο καιρός αλλά μερικές φορές βρέχει και μερικές είναι ωραία μέρα. Για τη βροχή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όταν όμως έχει ωραία μέρα χαιρόμαστε. Όταν βρέχει όμως αυτό είναι κουραστικό γιατί δεν μπορείς να εξηγήσεις τα συναισθήματά σου. Έίσαι μπερδεμένος. Σε μερικούς χαλάει όλα τα σχέδια και αυτό δεν είναι πολύ ωραίο να γίνεται. Άλλα τον καιρό δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε εμείς οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι !!!

Χριστίνα Μουζικάντη

## Εκλογές-Δημοκρατία



Ο καύθε αίρεται  
πος έχει δικαίωμα  
ψηφίζει ότι  
θέλει

