

**"Η μάγισσα Ταραντούλα
αντιμετωπίζει τον υιο της
Κορωνας"**

της Τζένης Κοσμιδου



**Η Μάγισσα Ταραντούλα αντιμετωπίζει
τον υιό της Κορώνας**

Σειρά: Παιδικό Βιβλίο

Τίτλος: Η Μάγισσα Ταραντούλα αντιμετωπίζει τον υιό της Κορώνας

Συγγραφέας: Τζένη Κοσμίδου

Φιλολογική Επιμέλεια: Μαρία Ζαφείρη

Σύνθεση Εξωφύλλου: Παραμυθοχώρα

Το cartoon της Μάγισσας Ταραντούλας και του Μάγου Αράχνιους είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία του Art Director Διονύση Βεργίνη.

© Τζένη Κοσμίδου

Μάρτιος 2020

Το βιβλίο διατίθεται σε μορφή e-book δωρεάν για ανάγνωση και αναδημοσίευση. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση ή η διασκευή αυτού με σκοπό το κέρδος. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε με τη συγγραφέα στο email tzeni1401@hotmail.com.



Σημείωμα Συγγραφέα

Η σύγχρονη πραγματικότητα που μάς επιτάσσουν τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου από τον Κορωνοϊό είναι πρωτόγνωρα για τη χώρα μας. Κάποια πράγματα είναι δυσνόητα ακόμα και για εμάς τους ενήλικες, σκεφτείτε λοιπόν πώς φαντάζει αυτή η κατάσταση στα μάτια ενός μικρού παιδιού.

Σκοπός του εν λόγω παραμυθιού είναι η προσπάθεια επεξήγησης της ισχύουσας κατάστασης στους μικρούς μας φίλους με έναν αμιγώς παιδαγωγικό και ταυτόχρονα τρυφερό τρόπο. Η διάθεση του e –book «Η Μάγισσα Ταραντούλα αντιμετωπίζει τον υιό της Κορώνας» είναι δωρεάν.

Ευχαριστώ την καλή μου φίλη Μαρία Ζαφείρη, φιλόλογο με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή τόσο για την φιλολογική επιμέλεια του κειμένου, όσο και για τις πολύτιμες συμβουλές της και τον καλό μου φίλο και Art Director Διονύση Βεργίνη για τα animation της Μάγισσας Ταραντούλας και του Μάγου Αράχνιους.

Εύχομαι σύντομα το θέμα του εν λόγω παραμυθιού να είναι μια κακιά ανάμνηση και ο υιός της Κορώνας να είναι μονάχα άλλος ένας αρνητικός ήρωας της μυθοπλασίας. Καλή ανάγνωση σε όλους σας!

Τζένη Κοσμίδου



Μια φορά και έναν καιρό σε μια μακρινή γωνιά της γης υπήρχε ένα πολύ ευτυχισμένο βασίλειο, το βασίλειο των Ρόδων. Όλοι οι υπήκοοι ήταν πολύ χαρούμενοι. Όλη μέρα σε κάθε γωνιά του βασιλείου αντηχούσαν γέλια από παιδάκια που έπαιζαν ευτυχισμένα και από γονείς, παππούδες και γιαγιάδες που τα καμάρωναν.

Σε ένα μικρό σπιτάκι στο ευτυχισμένο αυτό βασίλειο ζούσε και η μικρή μάγισσα Ταραντούλα, η πιο γκαφατζού, γκρινιάρια μάγισσα που πάτησε ποτέ το πόδι της σε αυτή τη γη. Η μάγισσα Ταραντούλα μπορεί να ήταν λίγο γκρινιάρια από φυσικού της, αλλά αγαπούσε πολύ τα παιδάκια. Και τα παιδάκια όμως αγαπούσαν τη μικρή Ταραντούλα, που δεν έχανε ευκαιρία να παίξει μαζί τους διασκεδάζοντας μικρούς και μεγάλους με τα μαγικά της κόλπα.



Η ζωή κυλούσε ήρεμα στο βασίλειο των Ρόδων, μέχρι την στιγμή που έτυχε να περνάει από εκεί ο μεγάλος μάγος Αράχνιους με τη μαγική του σκούπα. Όταν ο Αράχνιους είδε τη μικρή Ταραντούλα να διασκεδάζει μικρούς και μεγάλους με τα μαγικά της κόλπα έγινε έξαλλος και έπαθε και αλλεργία!

Πού ξανακούστηκε μάγισσα να διασκεδάσει τα μικρά παιδάκια αντί να τα τρομάζει; Έτσι λοιπόν αποφάσισε να κάνει κάτι φοβερό. Με ένα μαγικό ξόρκι κάλεσε τον γιο που είχε κάνει με την κακιά Μάγισσα Κορώνα και τον εξαπέλυσε εναντίον των υπηκόων του βασίλειο των Ρόδων.



Ο υιός της Κορώνας ήταν ένα πολύ κακό μαγικό πλασματάκι, που ήταν μισός μάγος και μισός καλικάντζαρος. Όποιον άγγιζε τον μεταμόρφωνε σε πέτρινο άγαλμα! Επειδή η χαρά κάθε βασιλείου είναι τα μικρά παιδιά, αυτά θέλησε να πλήξει πρώτα ο υιός της Κορώνας.

Κάτι τέτοιο όμως δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί τα παιδάκια είχαν πολλούς ανθρώπους να τους προστατεύουν. Έτσι, το κακό αυτό πλασματάκι για να μπορέσει να φτάσει στα μικρά παιδάκια ξεκίνησε να μετατρέπει σε πέτρινα αγάλματα τους παππούδες, τις γιαγιάδες και τους γονείς τους.



Τότε ο καλόκαρδος Βασιλιάς των Ρόδων κάλεσε σοφούς από κάθε γωνιά της γης, για να βρουν τρόπο να νικήσουν τον κακό υιό της Κορώνας. Τη λύση έδωσε η μικρή μάγισσα Ταραντούλα. Συμβούλεψε τον Βασιλιά, όσο εκείνη θα έκανε ένα μαγικό ξόρκι, να διατάξει μικρούς και μεγάλους να μείνουν μέσα στα σπίτια τους, προστατεύοντας ο ένας τον άλλον αποδεικνύοντας έτσι τη μεγάλη αγάπη που έκρυβαν στις καρδιές τους για τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους.

Μικροί και μεγάλοι συμμορφώθηκαν με τις διαταγές του Βασιλιά και έμειναν σπίτι, δίνοντας έτσι με αυτήν την έμπρακτη απόδειξη της αγάπης τους στη μάγισσα Ταραντούλα τη δύναμη να νικήσει και να διώξει οριστικά το κακό υιό της Κορώνας από το βασίλειο των Ρόδων.



Το γέλιο και η ευτυχία επέστρεψαν στο όμορφο βασίλειο, μικρά παιδιά αλλά και μεγάλοι ξαναβγήκαν χαρούμενοι στους δρόμους, για να παίξουν και να διασκεδάσουν μαζί με τη μικρή γκρινιάρη μάγισσα Ταραντούλα που τους έσωσε δίνοντάς τους ένα μεγάλο μάθημα ζωής.

Να θυμάστε παιδάκια μου ότι η αγάπη και η καλοσύνη πάντα κερδίζουν στο τέλος. Καμιά θυσία δεν είναι αρκετά μεγάλη, όταν γίνεται για να προστατέψουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε και μάς αγαπούν.

Και έζησαν όλοι καλά κι εμείς καλύτερα!

Τέλος