

Αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά,

Απευθύνομαι σε σας με αφορμή την «Ειρηνοδρομία» που οργανώνει ο Δήμος μας, στις 19 Μαΐου 2024 και είναι πλέον ένας θεσμός για την πόλη μας, καθώς φέτος μπαίνει στην 5^η δεκαετία της ζωής της και σηματοδοτεί σημαντικές αρχές και αξίες που περιγράφουν την κοινωνία που οραματιζόμαστε και υπηρετούμε ως διοίκηση του Δήμου.

Η «Ειρηνοδρομία» εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα «Παναγούλεια 2024», έναν άλλο ξεχωριστό θεσμό που γίνεται κάθε χρόνο στη μνήμη του Αλέξανδρου Παναγούλη, ο οποίος πολέμησε, με κάθε τρόπο, τη δικτατορία των Συνταγματαρχών και αγωνίστηκε για την Ειρήνη, την Ελευθερία, τη Δημοκρατία, την Κοινωνική Ισότητα & τη Δικαιοσύνη. Οι αρχές αυτές, που αποτελούν πυξίδα και προορισμό για όλους μας, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες. Ότι αντιμετωπίζουμε ως κεκτημένο είναι εφήμερο αν δεν είμαστε έτοιμοι να το υπερασπιστούμε κάθε στιγμή. Ειδικά η Ειρήνη δεν είναι δεδομένη. Αν κοιτάξουμε «στη γειτονιά μας», θα δούμε ότι οι πολεμικές συρράξεις πληθαίνουν, αντί να μειώνονται. Τα θύματα του πολέμου, οι πρόσφυγες, οι κατατρεγμένοι και οι απελπισμένοι αυξάνονται. Σε αυτό το δραματικό σκηνικό η απάντηση δεν είναι ο φόβος, η καχυποψία και η μισαλλοδοξία αλλά και η ανοχή, ο αλληλοσεβασμός και η συμπερίληψη. Αυτό το σκεπτικό αποτυπώνει η φετινή «Ειρηνοδρομία» με κεντρικό μήνυμα: «Ένας Δρόμος Αξιών για Όλους, Τρέχουμε για τα παιδιά μας, Τρέχουμε για έναν καλύτερο κόσμο!»

Σας καλώ λοιπόν να συμμετάσχετε μαζικά στους φετινούς αγώνες, που γίνονται με το συντονισμό και την ευθύνη της Διεύθυνσης Αθλητισμού και του αρμόδιου αντιδημάρχου Ευάγγελου Μπούρη, για να τιμήσουμε όλοι μαζί τις αξίες και τις αρχές που είναι αδιαπραγμάτευτες για την κοινωνία που θέλουμε να ζούμε!

Πέρα, όμως από το σπουδαίο συμβολισμό η φετινή «Ειρηνοδρομία» έχει ένα **χειροπιαστό αποτέλεσμα και για εσάς**. Όπως αποφασίσαμε, το ποσό που θα προκύψει μετά την κάλυψη του λειτουργικού κόστους της εκδήλωσης, και μετά από σχετική εισήγηση της σχολικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, ο Δήμος θα το διαθέσει για τις ανάγκες των σχολείων της πόλης μας. Έχετε, επομένως, πολλούς λόγους για να είσατε παρούσες και παρόντες σε αυτές τις πολύ σημαντικές εκδηλώσεις για την πόλη του Αγίου Δημητρίου.

Σας περιμένω στην αφετηρία της φετινής «Ειρηνοδρομίας»!

Στέλιος Μιαμαλάκης

Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

