

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

Ο Πρίγκιπας Δεμόνης
και η όμορφη Κρεμμύδω

ζωγραφιές: Σοφία Φόρτωμα



2^η έκδοση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Πρίγκιπας Λεμόνης



Ο Πρίγκιπας Λεμόνης



Ο πρίγκιπας Λεμόνης
αρρώστησε βαριά,
με ίχτερο τον βρήκαν
και πόνο στην καρδιά.

Τρέχουν οι γεωπόνοι
με φάρμακα πολλά,
τον πρίγκιπα Λεμόνη
να κάνουνε καλά.



«Καρότα, υπασπιστές μου,
ελάτε να σας πω,
δεν έχω άλλο πόνο
μονάχα αγαπώ.





Την όμορφη Κρεμμύδω
αν δεν την παντρευτώ,
μέσ' στο Λεμονοσύφτη
θα πέσω να συφτώ».





Η Κρεμμύδω



Η Κρεμμύδω

Εγώ είμαι η Κρεμμύδω,
κόρη αρωματοπώλη·
παίζω πιάνο και μυρίζω
όπως



Στο παλάτι με καλέσαν
τη σαλάτα να στολίσω
και τον πρίγκιπα Λεμόνη
έτυχε να τον γνωρίσω.



Κι από τότε η μυρωδιά μου
στα ρουθούνια του έχει μείνει·
μου 'πανε πως υποφέρει,
κίτρινος πως έχει γίνει.

Έλα πρίγκιπα Λεμόνη,
η καρδιά μου σου ανήκει.
Στο τσουβάλι περιμένω,
δεξιά στην αποθήκη.







Ο Γάμος του Πρίγκιπα Λεμόνη



Ο Γάμος του Πρίγκιπα Λεμόνη



Η όμορφη Κρεμμύδω,
μια νύφη όλο χάρη,
τον πρίγκιπα Λεμόνη
για άντρα της θα πάρει.



Μέσ' στο περιβόλι
γάμος γίνεται τρανός
και κουμπάρος είναι
ο κυρ-Μαϊντανός.



Οι συμπεθέροι έρχονται,
κρεμμύδια και λεμόνια.
Να ζήσουνε οι νιόπαντροι,
πολλά να δούνε εγγόνια.

Τα λάχανα κι οι πατάτες,
ντομάτες κι αγκινάρες,
τραγούδια λένε όμορφα
για του γαμπρού τις χάρες.





Τα σκόρδα και τα σέλινά
κρατούν βιολιά, κλαρίνα,
για την Κρεμμύδω παίζουνε
και τραγουδούν κι εκείνα.

Μονάχα μία πιπεριά
φωνάζει από κει χάμω:
«Πολλά λεφτά ξοδεύτηκαν
γι' αυτόν εδώ το γάμο».



Μέσ' στο περιβόλι
γάμος έγινε τρανός
και κουμπάρος ήταν
ο κυρ-Μαϊντανός.





Ο πρίγκιπας Λεμόνης
αρρώστησε βαριά,
με ίχτερο τον βρήκαν
και πόνο στην καρδιά.



«Την όμορφη Κρεμμύδω
αν δεν την παντρευτώ,
μέσ' στο Λεμονοσύφτη
θα πέσω να στυφτώ».

