

Πανηγυρικός λόγος

του Τσιμπλούλη Γεράσιμου, Δ/ντή του Σχολείου

Σήμερα τιμούμε τους τρεις Ιεράρχες της εκκλησίας μας, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Υπήρξαν τα ζωντανά παραδείγματα της αυταπάρνησης, της φιλανθρωπίας και της ευσέβειας.

Για τη σοφία τους και τη χριστιανική τους ζωή, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους ονόμασε αγίους και γιορτάζουν ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά επειδή δημιουργήθηκε μια διαφωνία μεταξύ των χριστιανών για το ποιος από τους τρεις πρόσφερε τα περισσότερα, αποφασίστηκε και καθιερώθηκε από τα τέλη του 4ου αιώνα να υπάρχει και για τους τρεις μια κοινή γιορτή στις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Η ανατροφή και η μόρφωση των παιδιών ήταν ένα θέμα που τους ενδιέφερε ιδιαίτερα γι' αυτό και πολλές είναι οι συμβουλές τους προς γονείς και δασκάλους.

Ξεκινώ με τον Μέγα Βασίλειο αγαπητό και σεβαστό από όλους. Δίνει τα πάντα για τους άλλους, ενώ για τον εαυτό του αρκεί ένα παλιό ράσο και ένα ζευγάρι παπούτσια που μαζί με λίγα βιβλία αποτελούσαν όλη την περιουσία του.

Ας σταθούμε σε κάποια σοφά του λόγια: «Όπως κόβουμε το τριαντάφυλλο προσέχοντας να μη μας πληγώσουν τ' αγκάθια, έτσι πρέπει απ' αυτά που βλέπουμε και ακούμε γύρω μας να κρατούμε μόνο τα ωφέλιμα. Όπως οι μέλισσες διαλέγουν από τα λουλούδια αυτά που τους χρειάζονται για να φτιάξουν το μέλι».

29^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

«Να προσέχουν τα παιδιά με ποιους συναναστρέφονται, να προσέχουν ποιους κάνουν φίλους. Όπως ο μολυσμένος αέρας, όταν τον εισπνεύσουμε, αφήνει μέσα μας χωρίς να τα βλέπουμε μικρόβια της αρρώστιας, έτσι και το κακό περιβάλλον αφήνει μέσα στη ψυχή του παιδιού τη μόλυνσή του.» Αυτή η μόλυνση δυστυχώς οδηγεί και σε πράξεις βίας και μπούλινκ.

Γι' αυτό ακολουθείστε και αυτή τη συμβουλή του Αγίου «Άνθρωπος που δεν συμβουλεύεται άλλον μοιάζει με ακυβέρνητο πλοίο, που έχει παραδοθεί στη δύναμη των ανέμων». Οι γονείς και οι δάσκαλοί σας είναι τα άτομα που σας συμβουλεύουν για το καλό σας. Εμπιστευτείτε τους.

Ας περάσω στον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Οι λόγοι του γεμάτοι σύνεση, σοφία και θεία πνοή. Μας λέει: «Ο νόμος του χριστιανού είναι η ισότητα του Δημιουργού Θεού, δεν είναι ο νόμος του ισχυρού». «Γίνε στον γείτονά σου πιο πολύτιμος με την αγάπη». « Τα πλούτη μοιάζουν με αρρώστια. Όποιος τα έχει ζητά όλο και περισσότερα και δε χορταίνει ποτέ». Μήπως κάτι ανάλογο πολλές φορές δεν κάνουμε μικροί και μεγάλοι; Η σύγχρονη κοινωνική κουλτούρα παρουσιάζει τέσσερεις νέες αξίες: Γρήγορα, εύκολα, περισσότερα, πιο ευχάριστα. Θέλουμε μεγαλύτερο σπίτι, πιο ακριβό αμάξι, Το κινητό μας να είναι το τελευταίο ακριβό μοντέλο, τα ρούχα μας φερμάτα.

Ας βρούμε τη χαρά και πέρα από τα υλικά αγαθά.

Και θα κλείσω με τον Ιωάννη το Χρυσόστομο, ξεκινώντας από τα λόγια του για τη φιλία. «Η καλή φιλία είναι θησαυρός. Οι στενοχώριες της ζωής γίνονται πιο βαριές, αν δεν υπάρχει κάποιος φίλος να τις μοιραστείς». Ας ακούσετε τα λόγια του Αγίου και προσπαθήστε στο σχολείο, στη γειτονιά και σε κάθε μέρος να έχετε φίλους, φίλες.

Επίσης συμβουλεύει τους μεγάλους το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στους νέους, στους έφηβους. «Όποιος επιπλήττει δηλαδή μαλώνει, τους νέους χωρίς συγχρόνως να τους παρηγορεί, τους κάνει σκληρότερους. Γιατί

29^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

δεν μπορούν να σηκώσουν το φορτίο των συνεχών ελέγχων και γι' αυτό με βία αντιδρούν. Για να προλάβουμε λοιπόν τους πόνους που προκαλούν οι έλεγχοι, πρέπει να τους συνοδεύουμε με λόγια καλοσύνης».

Μα και για μας τους δασκάλους-εκπαιδευτικούς μίλησαν οι Τρεις Ιεράρχες και μας λένε πως η σχέση δάσκαλου-μαθητή πρέπει να είναι μια σχέση αγάπης και αλληλοσεβασμού. Το να αγαπά ο δάσκαλος το μαθητή και να αγαπιέται από αυτόν. Ο καλός δάσκαλος κατά τον Χρυσόστομο εμπνέει, προσελκύει και πείθει. Δεν είναι εγωιστής ούτε αλαζόνας, δε διακρίνεται για το εξουσιαστικό του ύφος, έχει πνεύμα μαθητείας, δεν περιαυτολογεί. Είναι ταπεινός και γνωρίζει καλά «ότι η επιείκεια είναι πιο δυνατή από τη βία».

Πολλές από τις λέξεις που ακούσατε σας είναι άγνωστες, ξέρω όμως πως γνωρίζετε καλά τις λέξεις αγάπη και φιλία. Κρατήστε αυτές τις λέξεις και την εικόνα της μέλισσας που πετάει από λουλούδι σε λουλούδι για να πάρει τα σωστά υλικά για να φτιάξει το μέλι της. Έτσι κι εσείς παιδιά έχοντας αγάπη παίρνετε τα καλά που σας δίνει το σχολείο, η οικογένεια και η εκκλησία για να φτιάξετε τη ζωή σας. Στα παιδιά του γυμνασίου για περισσότερο προβληματισμό θα καταθέσω και τούτα τα λόγια των Αγίων **«Δεν είναι φτωχός εκείνος που δεν έχει τίποτε, φτωχός είναι όποιος επιθυμεί πολλά. Δεν είναι πλούσιος εκείνος που έχει πολλά, αλλά εκείνος ο οποίος τίποτε δεν έχει ανάγκη».**

Ας κρατήσουμε τα λόγια των Αγίων και ας τα κάνουμε πράξη στη ζωή μας.

Χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά.