



**ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ**

**ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**Βουλευτής Ν. Μαγνησίας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

Καλησπέρα σε όλες και όλους,

Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση στην σημερινή Χριστουγεννιάτικη γιορτή των 18<sup>ου</sup> & 29<sup>ου</sup> Δημοτικών Σχολείων Βόλου και χαιρετίζω τους Διευθυντές, τους Συλλόγους Διδασκόντων, τους γονείς, τους μαθητές και φυσικά όλους όσους είναι σήμερα εδώ για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των παιδιών μας μνήσουν στο κλίμα των Χριστουγέννων. Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να παραβρεθώ στην όμορφη γιορτή σας λόγω προγραμματισμένων συναντήσεων στην Αθήνα που αφορούν θέματα της αρμοδιότητάς μου ως Υφυπουργού Παιδείας.

Τα Χριστούγεννα είναι το κορυφαίο γεγονός της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο Θεός προσφέρει το Γιο του να έλθει στη γη, να μας διδάξει, να μας επαναφέρει στο σωστό δρόμο, να σταυρωθεί, να θυσιαστεί. Αντί πρώτα να προστρέξουμε εμείς σ' αυτόν, έρχεται εκείνος σπίτι μας για να επουλώσει τις πληγές της ψυχής μας από την αμαρτία. Αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων: η ανιδιοτελής προσφορά αγάπης μ' ένα χαμόγελο, μια παρουσία, μια φροντίδα, μια παροχή υλικών ή συναισθηματικών αγαθών προς τον συνάνθρωπο. Αυτή η αγάπη θα δώσει ένα μάθημα τόσο σε μας όσο και στα παιδιά μας. Αυτή η Αγάπη θα δώσει και την ελπίδα στα παιδιά.

Σε λίγες ημέρες θα γεννηθεί μια νέα χρονιά! Παίρνοντας δύναμη από τα χρώματα της ανατολής, όλοι μαζί ας ξεδιπλώσουμε τα ταλέντα μας και να ζωγραφίσουμε και πάλι από την αρχή ένα καλύτερο κόσμο γεμάτο αγάπη, ειρήνη, συμφιλίωση, ευημερία, δημιουργία, πολιτισμό.

Σε αυτό το σημείο αφού σας ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα και το 2024 να είναι χρονιά ευτυχίας, προόδου και ευημερίας για όλους σας, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στα παιδιά. Ας τα υποδεχούμε με ένα δυνατό χειροκρότημα!

Με εκτίμηση

Ζέττα Μ. Μακρή

Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού