

29^ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου



27^η Ιανουαρίου

Διεθνής Ημέρα Μνήμης

για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος



Το ιστορικό του Ολοκαυτώματος



Τι είναι το Ολοκαύτωμα;

**Ήταν η συστηματική δολοφονία
έξι εκατομμυρίων Εβραίων
& εκατοντάδων χιλιάδων
άλλων θυμάτων από τους Ναζί
& τους συνεργάτες τους.**



Bundesarchiv, Bild 1011-179-1575-11A
Foto: Wetzels | 25. März 1944



- Η Γερμανία μετά την ήττα της στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (1914-1918) είχε να αντιμετωπίσει πολλά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.
- Χιλιάδες άνθρωποι πεινούσαν και δεν είχαν δουλειά.

- Κατά τη διάρκεια τις δεκαετίας του 1930, οι Εθνικοσοσιαλιστές ή Ναζί δήλωναν πως μπορούσαν να λύσουν τα προβλήματα της Γερμανίας.
- Έγιναν πολύ δημοφιλείς και σχημάτισαν κυβέρνηση το 1933. Ηγέτης τους ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ.





- Οι Ναζί δίωκαν όσους ανθρώπους προέρχονταν από εθνικές μειονότητες και όσους είχαν διαφορετική καταγωγή και θρησκεία, άλλον πολιτισμό, καθώς και άτομα με αναπηρία.
- Επίσης δίωκαν και όσους είχαν αντίθετη ιδεολογία και πολιτικές πεποιθήσεις.

- Τον Σεπτέμβριο του 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία.
- Αρχίζει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.





**Οι Γερμανοί έστειλαν εκατοντάδες χιλιάδες
Εβραίους από όλη την Ευρώπη
σε γκέτο, στρατόπεδα συγκέντρωσης,
στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας
και στρατόπεδα θανάτου.**











Θύματα του Ολοκαυτώματος

- Εβραίοι- 6.000.000
- Ρομά και Σίντι (Τσιγγάνοι) -500.000
- Πολωνοί, Σλάβοι και άνθρωποι άλλων εθνοτικών μειονοτήτων
- Άτομα με ειδικές ανάγκες- 300.000
- Άνδρες ομοφυλόφιλοι

Οι Εβραίοι του Βόλου

- Κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο πολέμησαν στο μέτωπο **71 Εβραίοι του Βόλου**. Σκοτώθηκε στο πεδίο της μάχης ένας ενώ άλλοι δύο έμειναν ανάπηροι.
- Τον Απρίλιο του 1941 η πόλη του Βόλου πέρασε στα χέρια των Ιταλών. Οι Εβραίοι δεν αντιμετώπισαν άμεσο κίνδυνο.
- Τον Σεπτέμβριο του 1943 ο Βόλος βρέθηκε υπό την κατοχή των Γερμανών.

- Τα πρώτα αντιεβραϊκά μέτρα εκδηλώθηκαν τον Οκτώβριο του 1943.
- Στις 25 Μαρτίου του 1944 συνελήφθησαν και στάλθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. **Εξοντώθηκαν 155 Εβραίοι.**
- Χάρις στις προσπάθειες του **αρχираβίνου Πεσσάχ, του μητροπολίτη Ιωακείμ, του ΕΑΜ και Έλμουτ Σέφελ, γερμανού πρόξενου,** φυγαδεύτηκαν αρκετοί Εβραίοι στο Πήλιο και σώθηκαν από το Ολοκαύτωμα.



Αρχираβίνος Πεσσάχ & Μητροπολίτης Ιωακείμ



Έλμουτ Σέφελ, γερμανός πρόξενος



Ταυτότητα με χριστιανικό όνομα σε Εβραίοπουλο

**Σολομών, Σαρίνα, Άσερ, Βαρούχ, Βίκτωρ,
Ιωσήφ, Ροβήμ, Στάμω, Σούζη, Τζόγια,
Σάρρα, Εσθήρ**

- Αυτά είναι τα ονόματα των παιδιών εβραϊκών οικογενειών του Βόλου ηλικίας έως 10 χρονών που βρήκανε τον θάνατο στη φρίκη του Άουσβιτς. Ήταν η νύχτα της 24ης προς 25η Μαρτίου 1944 όταν οι Γερμανοί μάζεψαν τους Εβραίους της πόλης μας που δεν έφυγαν ή δεν μπορούσαν να φύγουν.

Οι επιζήσαντες...

- Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν του πολέμου και των ναζιστικών στρατοπέδων.
- Πολλοί από αυτούς αποκαλούνταν Εκτοπισθέντες. Αυτοί φιλοξενήθηκαν σε στρατόπεδα Εκτοπισθέντων Ατόμων μέχρι να επαναπατριστούν στις πατρίδες τους.

- Οι Εβραίοι επιζήσαντες είχαν χάσει τα σπίτια τους και όλα ή τα περισσότερα μέλη των οικογενειών τους είχαν σκοτωθεί.
- Δεν είχαν πουθενά και σε κανέναν να πάνε.
- Έφτιαξαν νέα σπίτια σε νέα εδάφη...



Ολοκαύτωμα

Γενοκτονία μιας φυλής
δίχως κανείς να φταίει.
Το μόνο τους αδίκημα
γεννήθηκαν Εβραίοι.

Είναι φρικτός ο αριθμός
εκείνων που χαθήκαν.
6.000.000
ψυχές αφανιστήκαν.



Στρατόπεδο εξόντωσης
Στο Auschwitz εχτίσαν.
1.000.000 και μισό
παιδιά δολοφονήσαν.



Ποτέ ξανά ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
ο κόσμος μη γνωρίσει
και μια ΕΙΡΗΝΗ αιώνια
τη γη μας να φωτίσει.



Λίνα Λεύη Σαμπετάι

(οι γονείς της ήταν επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος)

**Είναι σημαντικό να μην ξεχάσουμε
ποτέ αυτήν την τρομερή περίοδο
της Ευρωπαϊκής Ιστορίας
(1933-1945)**

Τσιγγάνα ζωγράφος που επέζησε στο Ολοκαύτωμα



- Η Ceija Stojka ήταν το πέμπτο από έξι παιδιά σε μια οικογένεια τσιγγάνων, εμπόρων αλόγων, Ρομά της κεντρικής Ευρώπης.
- Ζούσαν σε караβάνια τους χειμώνες στη Βιέννη και τα καλοκαίρια ταξίδευαν στην επαρχία της Αυστρίας, όπου η οικογένεια είχε ρίζες 200 ετών.
- Η Ceija Stojka εκτοπίστηκε από τους Ναζί το 1943, σε ηλικία δέκα ετών, μαζί με όλη την οικογένειά της καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες άλλους Ρομά.

- Η Stojka, η μητέρα της και τα αδέλφια της απελευθερώθηκαν από τους Βρετανούς από το Bergen-Belsen το 1945 και επέστρεψαν στη Βιέννη, μετά από δύο χρόνια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η Ceija άρχισε το σχολείο σε ηλικία 12 ετών.
- Αυτοδίδακτη, άρχισε να ζωγραφίζει και να γράφει σε ηλικία 50 ετών για να καταγράψει την μαρτυρία της από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η τεχνική της θεωρείται ένα είδος λαϊκής τέχνης, με στοιχεία αφηρημένης τέχνης μεγάλων γερμανών ζωγράφων.













Ήθελα να πετάξω σαν πεταλούδα

<https://www.yadvashem.org/gv/pdf-drupal/en/education/greek/butterfly.pdf>



Αστεράκι μου

<https://sway.office.com/u9eowjvtNVcQQDIx>