

ΣΤΙΣ ΜΗΛΙΕΣ...





Διαβάζουμε από το βιβλίο

ΕΛΕΝΗ-ΦΑΙΗ ΣΤΑΜΑΤΗ

ΜΗΛΙΕΣ κόμη του Πηλίου όρους

Το χωριό στις αρχές του 20^{ου} αιώνα

Στις αρχές του αιώνα μας οι Μηλιές ήταν αναμφισβήτητα το κεφαλοχώρι της περιοχής. Είχε περίπου τρεις χιλιάδες κατοίκους, και πάνω από τριακόσια πενήντα μεγάλα αρχοντικά στόλιζαν το χωριό. Τέσσερις παπάδες λειτουργούσαν ταυτόχρονα τις Κυριακές και τις γιορτές, τρεις γιατροί, ένας παιδίατρος και οδοντογιατρός ήταν μόνιμα εγκαταστημένοι μαζί με δύο νοσοκόμες και μία μαμή. Είχε τρία σχολεία: το Ελληνικό που στεγαζόταν στην παλιά Μηλιώτικη Σχολή, το τετρατάξιο Δημοτικό και το Παρθεναγωγείο...

Το τραινάκι του Πηλίου

Την τελευταία χρονιά της δεκαετίας του '90, και χάρη στις ενέργειες του δημάρχου Αργύρη Φιλιππίδη αρχίζει ένα σημαντικό έργο για το χωριό. Πρόκειται για την επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλος-Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές. Ο δήμαρχος που είχε διατελέσει και βουλευτής μαγνησίας, είχε αξιώσει από την Κυβέρνηση να διαθέσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για το έργο αυτό, πιστεύοντας ότι ηάνετη σύνδεση με το Βόλο θα έδινε νέα οικονομική ώθηση στη ζωή του χωριού.

Ο σταθμός πλημμύριζε καθημερινά από εμπόρους και ταξιδιώτες, που έφταναν με τα ζώα τους από τα γύρω χωριά για να συνεχίσουν με το τραίνο ως τον Βόλο. Το τραίνο έφερνε στις Μηλιές κάθε λογής εμπόρευμα. Το βιβλιοπωλείο είχε πάντα εφημερίδες βολιώτικες και αθηναϊκές, αλλά και ξένα περιοδικά και φιγουρίνια...

Το κάψιμο του χωριού

Δευτέρα χαράματα 4 Οκτωβρίου του '43 ξεκίνησε η φάλαγγα από το Βόλο. Λίγες ώρες αργότερα το χωριό καιγόταν. «Όσο ζω θα το θυμάμαι αυτό το κακό», λέει χαρακτηριστικά ένας ηλικιωμένος Μηλιώτης. «Είχαμε φύγει αμέριμνα για τα χτήματα, στον τρύγο. Όταν ακούσαμε τις καμπάνες να χτυπάνε συναγερμό δεν προλάβαμε να γυρίσουμε και φλόγες ξεπηδούσαν από παντού. Αλλά εκείνο που ήταν αβάσταχτο ήταν το μακελειό που γινόταν στο Σταθμό. Οι Γερμανοί εκτελούσαν εκεί, μες στη φωτιά τους συμπατριώτες μας ανά πεντάδα..

Η εκκλησία των Αγίων Ταξιάρχων στην πλατεία

Η εκκλησία των Αγίων Ταξιάρχων λέγεται ότι χτίστηκε στη θέση ενός αρχαίου βωμού, που ήταν αφιερωμένος στο φτερωτό θεό Ερμή. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί πολιούχοι του ναού είναι οι Άγιοι Ταξιάρχες, αρχάγγελοι Γαβριήλ και Μιχαήλ.

Μια επιγραφή αναφέρει ότι η εκκλησία ανακαινίστηκε το 1741.

Το ξύλινο τέμπλο της κατασκευάστηκε από τεχνίτες Ηπειρώτες και μεταφέρθηκε φορτωμένο σε μουλάρια μέχρι το χωριό.

29^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ τάξη ΣΤ΄

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις Μηλιές, Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Ο νερόμυλος κοντά στον Σταθμό...



29° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ τάξη ΣΤ΄
Εκπαιδευτική επίσκεψη στις Μηλιές, Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Γέφυρα ντε Κίρικο



29° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ τάξη ΣΤ΄
Εκπαιδευτική επίσκεψη στις Μηλιές, Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Προτομή του Αργύρη Φιλιππίδη



29^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ τάξη ΣΤ΄
Εκπαιδευτική επίσκεψη στις Μηλιές, Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Το σπίτι που γεννήθηκε ο Δανιήλ Φιλιππίδης



29° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ τάξη ΣΤ΄
Εκπαιδευτική επίσκεψη στις Μηλιές, Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Τοπικό Μουσείο Μηλεών



29° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ τάξη ΣΤ΄
Εκπαιδευτική επίσκεψη στις Μηλιές, Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Τοπικό Μουσείο Μηλεών



29^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ τάξη ΣΤ΄
Εκπαιδευτική επίσκεψη στις Μηλιές, Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Η εκκλησία των Ταξιαρχών



29^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ τάξη ΣΤ΄

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις Μηλίες, Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Η εκκλησία των Ταξιαρχών



29^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ τάξη ΣΤ΄
Εκπαιδευτική επίσκεψη στις Μηλίες, Παρασκευή 20 Μαΐου 2022



29° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ τάξη ΣΤ΄

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις Μηλίες, Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Το τρενάκι του Πηλίου

Ο σταθμός πλημμύριζε καθημερινά από εμπόρους και ταξιδιώτες, που έφταναν με τα ζώα τους από τα γύρω χωριά για να συνεχίσουν με το τρένο ως τον Βόλο.

Το τρένο έφερνε στις Μηλίες κάθε λογής εμπόρευμα. Το βιβλιοπωλείο είχε πάντα εφημερίδες βολιώτικες και αθηναϊκές, αλλά και ξένα περιοδικά και φιγουρίνια...

Ελένη Φαίη Σταμάτη



Απέναντι

2. Πριν το τέρμα περνά πάνω από γέφυρα ...
3. Το τρένο περνά πάνω από τοξωτές...
4. Το όνομα του μηχανικού που είχε την επίβλεψη κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής (χωρίς κενά)
5. Το τέρμα της διαδρομής

Κάτω

1. Η μοναδική στάση που κάνει σήμερα είναι στην... (χωρίς κενό)
2. Έτσι έλεγαν το τρενάκι (ονομαστική)



29° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ τάξη ΣΤ΄

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις Μηλίες, Παρασκευή 20 Μαΐου 2022