



29^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Για την ΕΙΡΗΝΗ...



Τα παιδιά της Δ' τάξης την ώρα των Θρησκευτικών έγραψαν χαϊκού ποιήματα και μηνύματα για την ΕΙΡΗΝΗ

Χαϊκού

ΟΧΙ πόλεμος,
αγάπη θέλω μόνο
και χαρά παντού.



Μήνυμα-ποίηση

Γιατί υπάρχει ο πόλεμος;
Φόβο προκαλεί.
Η ειρήνη είναι ωραία
Αγάπη φέρνει αυτή.

Δοσούλα Εύα

Γέλιο και χαρά,
παιχνίδια χωρίς όπλα.
Ειρήνη πάντα.

Σταματήστε τον πόλεμο, γιατί
πεθαίνουν. Θέλουμε ειρήνη.
Ηλιάδης Κωνσταντίνος

Ειρήνη ζητώ.
Ειρήνη και χαρά.
Ειρήνη πάντα.

Ειρήνη, αγάπη και ζωή.
Όχι πόλεμο και θλίψη.
Καρακίτσου Γεωργία

Ειρήνη μόνο,
φιλία και αγάπη
και ευτυχία.

Η ειρήνη βοηθάει στη φιλία και
πάντοτε στη ζωή.
Καρασαΐνη Δήμητρα

ΟΧΙ πόλεμος.
Πες όχι στον θάνατο,
ναι στην ειρήνη.
Κροκίδης Δημήτρης





29^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Χαϊκού

Ειρήνη μόνο.
Αγάπη στον κόσμο.
Όχι πόλεμος.



Μήνυμα-ποίηση

Ο πόλεμος φέρνει δυστυχία.
Ο πόλεμος φέρνει θάνατο και φόβο.
Σταματήστε τον πόλεμο.

Λεσιώτης Δημήτρης

Φιλία πάντα.
Ειρήνη, όχι φόβος,
όχι θάνατος.

Η ειρήνη είναι το παν.
Αγάπη, φιλία, χαρά για πάντα.
Μαλασιώτης Γιάννης

Ειρήνη πάντα.
Όχι πόλεμος στη γη.
Θέλω ειρήνη.

Η ειρήνη δίνει αγάπη, φιλία και ζωή.
Τα όπλα φόβο και θλίψη.
Σταματήστε τον πόλεμο.
Ντούζα Κέιντι

Όχι πόλεμος.
Παντού μόνο ειρήνη
και αγάπη.
Παγώνα Αναστασία



Ειρήνη μόνο!
Όλα τα παιδιά παίζουν
παιχνίδια τρελά.

Δεν πρέπει να κάνουμε πολέμους για
να είναι όλος ο κόσμος χαρούμενος
και τα παιδιά να παίζουν και να
χαίρονται.
Παπαδάκης Θανάσης

Ειρήνη μόνο.
Παιχνίδι και φιλία,
αγάπη ζητώ.

Θέλουμε μόνο ειρήνη.
Σταματήστε τον πόλεμο.
Παρασκευά Βίκυ

Ναι στην ειρήνη
και όχι στον πόλεμο
λέμε τα παιδιά.



Ο πόλεμος φέρνει θάνατο και
δυστυχία.
Η ειρήνη φέρνει αγάπη και ευτυχία.
Χρηστάκης Δημήτρης