

ΟΝΟΜΑ:

ΗΜΕΡΑ:.....

Ο ΚΥΚΛΟΣ

Κύκλος είναι τ' όνομά μου
κι έχω σχήμα στρογγυλό,
δίνω σχήμα σε μια ρόδα,
σ' έναν ήλιο λαμπερό.

Στρόγγυλο ταψί στο φούρνο
και μια μπάλα στρογγυλή,
σαν τη γη μας που γυρίζει
δίχως τέλος και αρχή.

Ψάξε τριγύρω, σκέψου και βρές κι άλλα αντικείμενα που να έχουν το σχήμα αυτό και ζωγράφισέ τα. Πες στην κυρία σου τι ακριβώς ζωγράφισες.

ΟΝΟΜΑ:

ΗΜΕΡ:

ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ

Τρίγωνο το όνομά μου
και με σχήμα μυτερό,
τρεις γωνίες έχω πάντα,
τρεις πλευρές να στηριχτώ.

Τρίγωνη θα ζωγραφίσεις
του ινδιάνου τη σκηνή,
τριγωνάκι θα κρατήσει
όποιος κάλαντα θα πει.

Ψάξε τριγύρω, σκέψου και βρές κι άλλα αντικείμενα που να έχουν το σχήμα αυτό και ζωγράψιέ τα. Πες στην κυρία σου τι ακριβώς ζωγράφισες.

ΟΝΟΜΑ:..... ΗΜΕΡ.:.....

ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Το τετράγωνο είμαι εγώ
κι έχω τούτο να σας πω,
τέσσερις έχω ίσες πλευρές,
τέσσερις έχω γωνίες ορθές.
Όπως κι αν με βάλεις να σταθώ,
ίδιο κι απαράλλαχτο είμαι εγώ.

Τετράγωνο το μαντηλάκι του παππού,
τετράγωνη η πετσέτα του φαγητού,
τετράγωνες οι φέτες για το τοστ,
τετράγωνο παράθυρο για φως.

Ψάξε τριγύρω, σκέψου και βρές κι άλλα αντικείμενα που να έχουν το σχήμα αυτό και ζωγράφισέ τα. Πες στην κυρία σου τι ακριβώς ζωγράφισες.

ΟΝΟΜΑ..... ΗΜΕΡ.:.....

ΤΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ

Ορθογώνιο με λένε με παράλληλες γραμμές,
σε ζευγάρια οι πλευρές μου είναι όμοιες αδελφές.
Δυο μεγάλες, δυο μικρούλες, ταξιδεύουν με χαρά
και ποτέ δε συναντιούνται, μες στον κόσμο πουθενά.

Αν τριγύρω σου κοιτάξεις ορθογώνια σωρό,
τα βαγόνια απ' το τρένο και το μπλε το αστικό.
Ορθογώνιο τραπέζι, το τραπέζι της γραφής,
το χαλί της παρεούλας, το παγκάκι της αυλής.

Ψάξε τριγύρω, σκέψου και βρές κι άλλα αντικείμενα που να έχουν το σχήμα αυτό και ζωγράψισέ τα. Πες στην κυρία σου τι ακριβώς ζωγράφισες.