

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με τον κότσυφα».

Οι μικροί μαθητές ήρθαν σε επαφή με διαφορετικά περιβάλλοντα τα χαρακτηριστικά τους και τα προβλήματα που οι ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν.

Ο κότσυφας ξεκίνησε από το μυρωδάτο δάσος, έφτασε στο χωριό, στο ποτάμι, τη θάλασσα, την πόλη, το καμένο δάσος, τη βρώμικη θάλασσα, το σκουπιδότοπο.

Με μαρκαδόρους φτιάξαμε το μυρωδάτο δάσος με τα ζώα, τα πουλιά και τα λουλούδια.



Παίξαμε τους λαγούς μέσα στο δάσος (ένα παιχνίδι προσανατολισμού στο χώρο).



Με οικοδομικό υλικό φτιάξαμε ένα ποτάμι που περνάει μέσα από χωριά και δάση. Βάλαμε γέφυρες, ζώα και ένα νερόμυλο.



Όλοι μαζί, ο ένας πίσω από τον άλλο γίναμε ένα ποτάμι που κυλάει. (δραματοποίηση)



Με εφημερίδα φτιάξαμε την γκρίζα πόλη.



Οι μαθητές έφτιαξαν ένα μικρό βιβλιαράκι με τις στάσεις που έκανε ο κότσυφας στο ταξίδι του.

Χρησιμοποιήσαμε διάφορα υλικά(μαρκαδόρο, ξυλομπογιά, κηρομπογιά, τέμπερα, μολύβι, στιγμιαίο καφέ)και διάφορες τεχνικές ζωγραφικής(κολλάζ, πουαντισμό).



Επισκεφτήκαμε το έλος της Αγυιάς. Περπατήσαμε την ξύλινη γέφυρα, ανάμεσα σε καλάμια στα οποία κρύβονταν διάφορα πουλιά, ανεβήκαμε στο παρατηρητήριο και είδαμε από ψηλά το έλος, παίξαμε παιχνίδια.



Φτιάξαμε σε χαρτονάκια A4 συνθήματα για την προστασία του περιβάλλοντος.



Φτιάξαμε μια ηχοϊστορία χρησιμοποιώντας ξυλάκια, πιατίνια, κουδουνάκια, τρίγωνα, μαράκες, ντέφι και ταμπουρίνο .

Την παρουσιάσαμε στους μαθητές των πρωινών τμημάτων και στο ολοήμερο τμήμα του 42^{ου} Δημοτικού Σχολείου Πατρών με το οποίο συστεγαζόμαστε.





4 louv, 14.53_.m4a