

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 2023-24)

ΤΙΤΛΟΣ: ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΑΚΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΑΓΓΙΞΕΙ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΑΚΙ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ

Σκηνή 1 – Αφηγητές

Οι αφηγητές, βγαίνουν στην σκηνή με το τραγούδι “so this is Christmas”. Στα χέρια τους κρατούν αναμμένα φαναράκια, τα οποία στο τέλος αφήνουν κάτω από το δέντρο.

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 1: Μια ιστορία θα σας πω

Νικολέτα για ένα ποντικάκι
Που έψαχνε στον ουρανό
το πιο λαμπρό αστεράκι

Να το αγγίξει επιθυμούσε
με χίλιους τρόπους προσπαθούσε
μ’ αυτήν την σκέψη συνεχώς
κοιμόταν και ξυπνούσε

ΑΦΗΓΗΤΗΣ 2: Και ο παππούς του έλεγε

Βικτωρία Πως αυτό δεν είναι δυνατό
Τ’ αστέρια είναι πολύ ψηλά,
Στον ουρανό να τα φτάσει
δεν είναι εφικτό.

Αφηγητής 3: Τα Χριστούγεννα δεν αργούσαν και πολύ.

Γεωργία Έτσι μια οικογένεια που ζούσε σε ένα όμορφο σπίτι
αποφάσισε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο να στολίζει.
Κάθονται όλοι γύρω από διάφορα κουτιά και τα ανοίγουν.
Βγάζουν στολίδια κι αρχίζουν τη δουλειά.

Σκηνή 2 – Στολισμός δέντρου

Ο παππούς και το εγγονάκι σε μια άκρη της σκηνής παρατηρούν την οικογένεια που στολίζει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τον παππού τον παίρνει ο ύπνος. Το να

ποντικάκι παρατηρεί τα πάντα.

Μπαμπάς: Σαν το νερό κύλησε ο χρόνος

Ανδρέας να το πιστέψω δεν μπορώ,
 κάνε Θεέ μου να προλάβουμε
 το δέντρο να στολίσουμε καθόλου μην αργήσουμε.

Ελάτε γύρω μου όλα τα παιδιά,
για εσάς ετούτη η γιορτή,
για εσάς τα φώτα, τα κεράκια,
για εσάς και τα στολίδια στα κλαδάκια.

Μητέρα: Για κοιτάξτε τί σας φέρνω!

Μαρία Τί στολίδια που κρατώ,
 έψαξα όλο τον κόσμο
 για να το δέντρο μας να βρω.

Θα τουβάλουμε λαμπιόνια
και πολύχρωμα μπαλόνια,
μπάλες, χιόνια κι αστεράκια
και πακέτα με δωράκια.

Παιδί 1: Αχ! Αφήστε με και μένα

Θάνος το δεντράκι να στολίσω
 με τα δυο μου τα χεράκια
 το αστεράκι να ακουμπήσω!

Παιδί 2: Θα κρεμάσω στα κλαράκια

Ελένη καμπανούλες και δωράκια
 που θα λαμπυρίζουν όλα
 σαν μικρά, χρυσά αστεράκια.

Μουσική και βγαίνουν από τις κούτες τα στολίδια (μπάλα κ καμπάνα):

Μπάλα 1: Για κοιτάξτε πόσες κούτες
Θοδωρής παραμένουνε κλειστές.
Κόκκοτας Τί θα γίνουν τα στολίδια
που κοιμούνται και σ' αυτές;

Μπάλα 2: Ας ανοίξουμε καμία,
Μανώλης ας τα βγάλουμε εμείς
τα υπόλοιπα στολίδια
της χαρούμενης γιορτής.

Μουσική. Οι μπάλες ανοίγουν τις κούτες και ξεπηδούν από μέσα οι καμπανούλες.

Καμπάνα 1: Τι ωραία που είναι έξω!
Εφραϊμία Ουφ, ανάσανα ξανά.
Ένα χρόνο μες στην κούτα
ήταν τόσο σκοτεινά.

Καμπάνα 2: Τώρα όμως μη λυπάσαι
Χρυσοβαλάντω καμπανούλα μου καλή
Τα Χριστούγεννα μας ήρθαν
και μας έδωσαν ζωή.

Καμπάνα 3: Σαν εμάς κανένας άλλος
Σωτηρία δεν χαρίζει ομορφιά
κι ωραία μουσικούλα
σαν κουνιούνται τα κλαδιά.

Φωτάκι 1: Είμαστε εμείς φωτάκια δυνατά,
Άρης φωτάκια ζωηρά!
φωτάκια για το δέντρο,
είμαστε εμείς φωτάκια με το μέτρο.

Φωτάκι 2: Χωρίς εμάς δεν γίνεται γιορτή
Γιάννης χωρίς εμάς σκοτάδι θα σας βρει!
Σβήνει ο ένας
και ανάβει ο άλλος στη σειρά.

Αστέρι 1: Θα του κρεμάσουμε στα κλώνια
Παΐσιος αυτά που βλέπετε όλα.
Και μετά στου σαλονιού θα είναι στο κέντρο
το Χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Αστέρι 2: Τα Χριστούγεννα ας κάνουν
Νίκος τις ευχές μας να ακουστούν
και σε όλων των ανθρώπων
τις καρδιές να μπουν.

Αστέρι 3: Πείνα, πόλεμος και φτώχεια
Αλέξης εύχονται όλοι να χαθούν
και το μίσος και η κακία
όλα να εξαφανιστούν.

Αστέρι 4: Γιορτάζει απόψε όλη η γη,
Θοδωρής έρχεται ο Χριστός γλυκό παιδί.
Καρμαλής Αγάπη, ειρήνη να μας δώσει
κι από την κακία να μας σώσει.

Φιόγκος 1:

Είστε ωραία όλα τα στολίδια,
φιόγκος είμαι πάνω σε όλα τα παιχνίδια,
είμαι φιόγκος πολύ συνηθισμένος
σε δέντρο πολύ στολισμένο.

Κοίτα πώς ομορφαίνω καθετί,
που υπάρχω πάνω σε κάθε σου κλαρί!
Είμαι υφασμάτινος, γυαλιστερός,
ριγέ, καρό, κόκκινος, χρυσός.

Φιόγκος 2:

Μπάλες, φώτα, φιόγκοι, καμπανούλες,
όλοι είμαστε εδώ.
Όμως ένα εκεί κουτάκι
σαν να έμεινε κλειστό.

Έλα βγες και φανερώσου,
είσαι τόσο ντροπαλός;
Βγες λοιπόν να ξεκινήσει
τώρα και ο στολισμός

Σκηνή 3 – Οι στρατιώτες

Ο παππούς κοιμάται, το ποντικάκι ξυπνάει και τρέχει στο σαλόνι, βλέπει το φωτεινόαστέρι στο δέντρο, ξετρελαίνεται και τρέχει να ανέβει για να το πιάσει! (Μουσική: Περιπέτεια και σασπενς δες youtube).

Ποντικάκι: Να το δέντρο στολισμένο

Φίλιππος με παιχνίδια φορτωμένο!

Είναι αλήθεια αυτό που βλέπω

το αστέρι του ουρανού;

Πόσο θέλω να το πιάσω

και εκεί πάνω εγώ να φτάσω!

Την ουρίτσα μου κουνάω

και όπου θέλω εγώ πηδάω!

Το αστεράκι για να αγγίξω

και όλους να σας καταπλήξω.

Φίλος : Ε, πρόσεχε που πας! Την ουρίτσα μου πατάς.

Ποντικιού Όλο κάνεις τον σπουδαίο

Ορέστης μήπως ξέρεις κάνα νέο;

Το αστεράκι για να πιάσεις

πρέπει πρώτα να κοπιάσεις!

Αλλά προτού το αγγίξεις,

θα πλύνεις καλά – καλά τα χεράκια σου

για να μη λερώσεις την ασημόσκονή του.

Ποντικάκι: Να 'χα λίγο από το φως του!

Φίλιππος Ευχή θα κάνω στα ουράνια

να το φτάσω εκεί ψηλά.

Παππούς: Φίλοι μου, ας προσπαθήσουμε λοιπόν
Ταξιάρχης δύναμη να βάλουμε κουράγιο όλοι μαζί
τον ποντικούλη να βοηθήσουμε
η ευχή του να βγεί αληθινή.

Να φτάσει εκεί ψηλά
να το αγγίξει από κοντά
το αστέρι αυτό το φωτεινό,
όνειρο αληθινό.

Ποντικάκι: Η συγκίνηση με πνίγει
Φίλιππος και δεν ξέρω τί να πω!
Από την καρδιά μου μέσα
όλους σας ευχαριστώ.

Να μαι στο πρώτο το κλαδί
αλλά ακούω μουσική.
Καλέ, ποιοι είναι όλοι αυτοί;

Καθώς ανεβαίνει συναντάει ένα στολίδι στρατιωτάκι. Το στρατιωτάκι μαζί με τους φίλους του στρατιωτάκια ζωντανεύουν και τον καλούν να τους ακολουθήσει.

Τραγούδι: «το στρατιωτάκι» στίχοι *Ε.Τριβιζάς*, Μουσική: *Μίνως Μάτσας, Κώστας Χριστίδης*.

Στρατιώτης 1: Εμπρός! Εμπρός! Εμπρός!

Μάριος Θα κάνουμε ένα στρατό κι εσένα στρατηγό.
Πάμε λοιπόν να πολεμήσουμε
και την κουζίνα εμπρός να λεηλατήσουμε,
τα φλιτζάνια, τις τσαγιέρες, τα τηγάνια, τις φρουτιέρες.
Εμπρός! Εμπρός! Εμπρός!
Ένας ανίκητος στρατός
Κι εσύ μπροστά για αρχηγός
Εμπρός! Εμπρός! Εμπρός!

Στρατιώτης 2: Πάμε το μπάνιο να ρημάξουμε

Βαγγέλης και την μπανιέρα να ανατινάξουμε,
τα σφουγγάρια σε έναν κύκλο,
θα τα πιάσουμε στον ύπνο, χαχα!

Στρατιώτης 3: Μπανιέρα, κουζίνα, ντουλάπια και συρτάρια

Αντώνης θα γίνουμε όλα μαλλιά κουβάρια
κι εσύ θα είσαι πρωτοπόρος
της επιδρομής σηματοφόρος.

Στρατιώτης 4: Μαζί με τα άλλα στρατιωτάκια

Αυγερινός θα φτιάξουμε έναν ανίκητο στρατό.
Θα κατακτήσουμε τον κόσμο όλο
και συ μπροστά θα στέκεις αρχηγός!
Εν δυό, εν δυό, βαδίζεις εμπρός καμαρωτός.
Νιώθεις ανίκητος και δυνατός!

Ποντικάκι: Μα εγώ δεν θέλω να γίνω στρατιώτης, ούτε αρχηγός!

Φίλιππος Εγώ θέλω να αγγίξω ένα αστεράκι.
Γι αυτό θα ανέβω άλλο ένα κλαδάκι.
Κι εδώ ακούω πάλι μουσική.
Ποιος έρχεται πάλι από κει;

Σκηνή 4 - μουσική

Το ποντικάκι αρχίζει πάλι να ανεβαίνει στο δέντρο και αυτήν τη φορά συναντάει έναστολίδι κουκλίτσα.
Όλες οι κουκλίτσες ζωντανεύουν και χορεύουν.

Τραγούδι: «η κουκλίτσα» Στίχοι: Ευγένιος Τριβιζάς Μουσική: Μίνως Μάτσας, Κώστας Χριστίδης

Κούκλα 1: Είμαι μια κούκλα όμορφη,

Νικολέτα με ωραία φουστανάκια,
μιλάω με ανθρώπινη φωνή,
χορεύω σαν αληθινή.

Δείτε όλοι τον χορό μου,
τις στροφές, το πέσιμό μου,
τις φιγούρες, τα κολπάκια,
τα μικρά μου παιχνιδάκια.

Κούκλα 2: Σε ένα κουκλοσπιτάκι μονιασμένοι
Βικτωρία όμορφη ζωή μας περιμένει.
Θα μ' αγαπάς, θα σε λατρεύω,
τυροπιτάκια και γλυκά θα μαγειρεύω.

Και θα χορεύουμε μαζί αγκαλιασμένοι
σε κουκλοθέατρα κι οι δυο μας μαγεμένοι.
Έλα μαζί μου και θα δείς
πόσο χαρούμενοι θα ζήσουμε εμείς.

Κούκλα 3: Ποτέ δεν θα με βαρεθείς,
Γεωργία ποτέ δεν θα σε βαρεθώ,
θα είμαστε ευτυχισμένοι
στο κουκλόσπιτο αυτό.

Έλα μαζί μου ποντικάκι μου καλό,
να ζήσουμε παρέα εμείς οι δυο.
Και μη σκέφτεσαι το αστέρι,
ούτε ο χρόνος τί θα φέρει.

Ποντικάκι: Μα εγώ δεν θέλω να ζήσω
Φίλιππος στου κουκλόσπιτου τη θαλπωρή.
Εγώ έχω μόνο μια ευχή: Ένα αστεράκι να αγγίξω.
Θα ανέβω άλλο ένα κλαδί.

Σκηνή 5 – Μουσική

Το ναυτάκι ανεβαίνοντας στο δέντρο συναντά ένα ναυτάκι. Τα ναυτάκια ζωντανεύουν και χορεύουν.

Τραγούδι: «το ναυτάκι» Στίχοι: Ευγένιος Τριβιζάς Μουσική: Μίνως Μάτσας, Κώστας Χριστίδης

Ναυτάκι 1: Πάμε ταξίδι μακρινό

Μάρκος προς τον απέραντο ωκεανό,
στης θάλασσας τα πέρατα,
με τις ρουφήχτρες και τα τέρατα.

Μαζί μας έλα, δεν θα μετανιώσεις
θα πάμε ταξίδι μακρινό,
σ' εξωτικά νησιά θαμμένο
θα βρούμε αμύθητο θησαυρό.

Ναυτάκι 2: Τί ρουμπίνια σαν καρύδια!

Ίωνας Τί σμαράγδια αστραφτερά!
Και πετράδια και στολίδια
και ολόχρυσα φλουριά!

Θα 'σαι πλούσιο ποντίκι,
ποντικάκι της χλιδής,
θα σου κάνουν υποκλίσεις
και σε μέγαρο θα ζεις.

Ναυτάκι 3: Πλούσιοι θα γίνουμε πολύ,

Αδάμ θα 'χουμε σεντούκια με λαμπερά φλουριά
μα και χρυσαφικά.

Θα 'σαι χλιδάτος ποντικός και περιζήτητος γαμπρός.

Έγια μόλα, έγια λέσα.

Έλα να σαλπάρουμε μαζί.

Ακαταμάχητοι θα είμαστε ναυτικοί
και καπετάνιος μας εσύ.

Ναυτάκι 4: Είμαστε εμείς οι πειρατές,

Λέανδρος οι τρομεροί ταξιδευτές!
Φίλε θα το μετανιώσεις,
αν μαζί μας δεν θες να έρθεις.

Ναυτάκι 5: Ξέχνα το ουράνιο το αστέρι
Χρήστος κι έλα δώσε μας το χέρι,
να σε πάμε εμείς σε μέρη
που κανένας δεν τα ξέρει.

Ποντικάκι: Δεν με νοιάζουνε τα μέρη, που κανένας δεν τα ξέρει.
Φίλιππος Εγώ θέλω το αστεράκι να 'χω μέσα στο χεράκι.

Σκηνή 6 – Μουσική

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «All I want for Christmas is you» Στίχοι- μουσική: Mariah Carey

Αφήγηση: Το ποντικάκι δεν σταμάτησε τις προσπάθειές του μέχρι να φτάσει το όνειρό του. Δεν το σταμάτησε ούτε η δύναμη των στρατιωτών, ούτε τα πλούτη και η δόξα των πειρατών, ούτε η ζεστασιά του σπιτικού που πρόσφεραν οι κούκλες.

Οι ευχούλες άκουσαν την επιθυμία του και έστειλαν το πιο λαμπρό αστέρι του ουρανού να αγκαλιάσει με το φως του το μικρό μας ποντικάκι.

Ευχούλα 1: Είμαστε οι ροζ ευχούλες,
Μαργαρίτα που τριγυρνάμε στις γιορτές
κι απλόχερα σκορπάμε χρυσές,
πολύτιμες ευχές.

Όλες ας τραγουδήσουμε
μαζί για να βοηθήσουμε
με τη γλυκιά μας τη φωνή
τ' όνειρό σου να πραγματοποιηθεί.

Ευχούλα 2: Είμαστε οι όμορφες ευχούλες,
Λυδία που τριγυρνάμε στις γιορτές.
Ακούμε πάντα τα όνειρά σας
και με τα λόγια μας τα μαγικά
τα κάνουμε αληθινά.

Ευχούλα 3: Εγώ θα φέρω με τα δυο μου χέρια
Ηρώ όλα του ουρανού τα αστέρια.

Πάνω στα κλαδάκια να τα ακουμπήσω
και με χαρά να τα μετρήσω.
Είναι λίγα, είναι πολλά,
το δέντρο μας να λαμποκοπά.

Δώστε όλοι σας τα χέρια,
ας αρχίσει ο χορός.
Έφτασε νομίζω η ώρα,
ο κατάλληλος καιρός.

Μεγάλο αστέρι: Φορώ την ασημένια μου στολή,
Άννα είμαι ένα αστραφτερό αστέρι ασημί.
Τον ουρανό όλο φωτίζω
και με λάμψη τον γεμίζω.

Νιώθω ότι ξεχωριστή έχω απόψε χάρη,
στην ιστορία θα γραφτώ εγώ αστέρι λαμπερό.
Απόψε όλα τα αστέρια μου έδωσαν όλο τους το φως,
απόψε μου γελάει η γη και ο ουρανός.
Εμπρός ας τραγουδήσουμε, ας δώσουμε τα χέρια,
όλοι μαζί σαν ένα.

Σκηνή 7 – Μουσική

Το ποντικάκι αγκαλιά με το αστεράκι χορεύουν με την Χριστουγεννιάτικη μουσική.