

Κατοχή 1941-1944



27 Απριλίου 1941 η Γερμανική σημαία ανεβαίνει στον ιστό της Ακρόπολης





Γερμανικά πάντσερ μπροστά από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία»



Γερμανικά άρματα μάχης κάτω από την Ακρόπολη



Γερμανικά άρματα μάχης μπροστά στο Λευκό Πύργο



Αλέξανδρος Κορυζής Πρωθυπουργός
αυτοκτόνησε στις 18-4-1941,
εν όψει της κατάληψης της χώρας
από τους Γερμανούς





Πηνελόπη Δέλτα πήρε δηλητήριο τη μέρα που
μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Πέθανε πέντε
ημέρες αργότερα στις 2 Μαΐου 1941



Τριπλή κατοχή από τις δυνάμεις του Άξονα (1940 – 1944)



Οι τρεις ζώνες κατοχής

-  Ιταλική
-  Ιταλική (πριν τον πόλεμο)
-  Βουλγαρική
-  Γερμανική



1 Ιουνίου 1941 οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την Κρήτη

η πείνα...





Ο χειμώνας 1941-1942 ήταν τραγικός για τους κατοίκους κυρίως της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων. Οι νεκροί απ'την πείνα άγγιξαν τις 600.000.





Τα «ξυπόλητα τάγματα» εν δράση...



**ρακένδυτα και πεινασμένα παιδιά της Κατοχής
περιμένουν συσσίτιο**



**προσπαθώντας να μάθουν γράμματα,
ξυπόλυτα και πεινασμένα...**



οι νεκροί μεταφέρονται με κάρα...



... και με φορτηγά ...

Στις **30 Μαΐου** του **1941**, δύο νεαροί φοιτητές,

ο **Μανώλης Γκλέζος** και ο **Απόστολος Σάντας**

θα κατεβάσουν τη γερμανική σημαία από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
Θα αφήσουν επίτηδες επάνω στον ιστό τα δαχτυλικά τους αποτυπώματα
για να μην κατηγορηθούν οι Έλληνες φύλακες.



Οι νεκροί του Β' Παγκοσμίου Πολέμου (με κόκκινο το ποσοστό στον πληθυσμό του 1939)



Η Ελλάδα αντιστάθηκε στις δυνάμεις του Άξονα **219** ημέρες, αντίθετα χώρες πολύ πιο αναπτυγμένες και πλούσιες υποτάχθηκαν σχεδόν αμέσως...

Η Νορβηγία άντεξε 61 ημέρες, η Γαλλία 43 ημέρες, η Πολωνία 30, το Βέλγιο 18, η Ολλανδία 4, η Γιουγκοσλαβία 3, ενώ κάποιες όπως η Δανία παραδόθηκαν δίχως καμιά αντίσταση
οι νεκροί στα μέτωπα του πολέμου 1940-41 ήταν **13.327** κι αμέσως μετά θα ξεκινούσε ...

το Έπος της Εθνικής Αντίστασης



Το **φθινόπωρο του 1941** δημιουργήθηκαν οι πρώτες οργανώσεις αντίστασης. Τα βουνά της Ελλάδας γέμισαν από πατριώτες που συνέχιζαν τη μάχη με τον κατακτητή.

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)

η μεγαλύτερη οργάνωση αντίστασης, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) και τη συνεργασία μικρότερων αριστερών κομμάτων κι εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις διακηρύξεις του, κύριοι σκοποί του ήταν η οργάνωση του αγώνα εναντίον των κατακτητών, αλλά και η διασφάλιση της δυνατότητας των Ελλήνων να επιλέξουν μόνοι τους, μετά την απελευθέρωση, τη μορφή διακυβέρνησης της χώρας.

·
Άρης Βελουχιώτης
(Θανάσης Κλάρας) ο καπετάνιος του
ΕΑΜ - ΕΛΑΣ





**το ΕΑΜ με τις νουντούκες προσπαθεί να ξεσηκώσει το λαό στις πόλεις...
(σκίτσο της εποχής)**



Ναπολέων Ζέρβας αρχηγός του **ΕΔΕΣ**

Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ)

δημιουργήθηκε από τον συνταγματάρχη **Ναπολέοντα Ζέρβα** με σκοπό την απελευθέρωση της Ελλάδας και την εγκαθίδρυση μετά τον πόλεμο αβασίλευτης δημοκρατίας.

Η δύναμη του αναπτύχθηκε κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Παράλληλα, έδρασαν και διάφορες μικρότερες οργανώσεις, με σημαντικότερη ανάμεσά τους την **Εθνική Και Κοινωνική Απελευθέρωση (ΕΚΚΑ)**, τη μόνη απ' αυτές που διέθετε ένοπλο τμήμα με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Δημήτρη Ψαρρό.



Ιερείς στα όπλα...

γυναίκες στην αντίσταση...



Η αντάρτισσα Νίκη, ανθυπολοχαγός στη σχολή του ΕΛΑΣ στη Ρεντίνα.
Partisan NIKI, officer of ELAS in Rentina

αντάρτικη μπουγάδα



πορεία για να τραφούν οι αντάρτες



Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ με τη βοήθεια Άγγλων σαμποτερ, στις **25 Νοεμβρίου 1942** ήταν το μεγαλύτερο σαμποτάζ εναντίον των Γερμανών, σε ολόκληρη την κατεχόμενη Ευρώπη

**οι μαζικές εκτελέσεις αμάχων
ως αντίποινα από τους κατακτητές...**



(σκίτσο της εποχής)



Bundesarchiv, Bild 101I-178-1562-13
Foto: Drehsen 1 1943





πατριώτες κρεμασμένοι στη Φλώρινα

Καλάβρυτα 13 Δεκεμβρίου 1943 μια από τις μεγαλύτερες σφαγές αμάχων στην κατεχόμενη από τους ναζί Ευρώπη. Περίπου 1.100 άνδρες εκτελέστηκαν σε αντίποινα για την δράση αντάρτικων τμημάτων και την εκτέλεση 77 Γερμανών στρατιωτών. Από τους άνδρες που οδηγήθηκαν στον τόπο της θυσίας, λίγο έξω από την πόλη, επέζησαν μόνο 11 που προσποιήθηκαν τους νεκρούς μέσα στο σωρό των κορμιών που θέριζαν τα πολυβόλα και έτσι απέφυγαν τη χαρακτηρισική βολή.





Γερμανοί στρατιώτες της 117^{ης} μεραρχίας ξεκουράζονται, ενώ πίσω τους τα Καλάβρυτα καίγονται



Η καταστροφή του Δίστομου



Bundesarchiv, G88 101180-0027-82A
Foto: Wobler, Franz Peter (2. Juni 1941)

Δίστομο 10 Ιουνίου 1945

Μια από τις μεγαλύτερες γερμανικές
θηριωδίες...

218 άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά
βασανίστηκαν πριν δολοφονηθούν...



Εδώ 'ναι το πικρό το χώμα του Διστόμου.
Ω, εσύ διαβάτη, όπου πατήσεις να προσέχεις
εδώ πονά η σιωπή, πονάει κι η πέτρα κάθε
δρόμου
κι απ' τη θυσία κι απ' τη σκληρότητα του
ανθρώπου.

Εδώ μια στήλη απλή, μαρμάρινη, όλη κι όλη
με ονόματα σεμνά, κι η Δόξα τα ανεβαίνει
λυγμό-λυγμό, σκαλί-σκαλί, μεγίστη σκάλα.

Γιάννης Ρίτσος



Μαρία Παντίσκα

Η ιστορική φωτογραφία του dmitri kessel δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό «Life» στις 29 Νοεμβρίου του 1944. Ο τίτλος του κειμένου ήταν «Τι έκαναν οι Γερμανοί στην Ελλάδα» και η λεζάντα ανέφερε: «Η Μαρία Παντίσκα ακόμη κλαίει με λυγμούς δύο μήνες αφότου οι Γερμανοί σκότωσαν τη μητέρα της σε σφαγή στην ελληνική πόλη Δίστομο».





Εκτέλεση πατριωτών στη γκρεμισμένη γέφυρα του Γοργοπόταμου

Η μάχη της Κοκκινιάς.

4 - 8 Μάρτη 1944, μια από τις ηρωικότερες σελίδες της Κατοχής.

Ισχυρές γερμανικές δυνάμεις με βαρύ οπλισμό, μαζί με χωροφύλακες, ταγματασφαλίτες που είχαν συγκροτηθεί από τη δωσίλογη κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλλη και εξοπλιστεί από τους Γερμανούς καθώς και οι τσολιάδες του Ι.Πλυντζανόπουλου, του Γ.Σγούρου, του Γκίνου, και το μηχανοκίνητο τμήμα της Αστυνομίας με αρχηγό το Ν. Μπουραντά, πολιορκήσαν την πόλη επί τέσσερις ημέρες με στόχο να συλλάβουν τα μέλη του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Μετά τις άγριες μάχες που ακολούθησαν, οι Γερμανοί υποχωρούν παίρνοντας 300 αιχμαλώτους τους οποίους μεταφέρουν στο Χαϊδάρι, οι 37 απ'αυτούς θα εκτελεστούν...



(σκίτσο της εποχής)

Το μπλόκο της Κοκκινιάς. Πέμπτη 17 Αυγούστου 1944

Από το Μάρτη του 1944 -που έγινε η Μάχη της Κοκκινιάς- μέχρι το Μπλόκο, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου του ίδιου χρόνου, η Κοκκινιά προετοιμαζόταν για μια απελευθέρωση σε βαναυσότητα αιματηρή θυσία.

Προς το ξημέρωμα της 17ης Αυγούστου, κοντά στις 2:30' το πρωί ξεκινά το δράμα της ομαδικής εξόντωσης που θα κορυφωθεί όταν ανέβει ο ήλιος. Δεκάδες γερμανικά καμιόνια περικυκλώνουν τις γύρω περιοχές: Κορυδαλλό, Αιγάλεω, Δαφνί, Ρέντη, Κερασίνη, Φάληρο, Πειραιά. Ο κλοιός σφίγγει ασφυκτικά γύρω από την πόλη, στην οποία καταφθάνει μαζί με τους κατακτητές και το μηχανοκίνητο τμήμα του δωσίλογου Ν. Μπουραντά. Την ώρα που ο κόσμος κοιμάται, 3.000 Γερμανοί κι Έλληνες ταγματασφαλίτες εισβάλλουν βαριά οπλισμένοι στην Κοκκινιά.

Η αυλαία της τραγωδίας κλείνει γύρω στις 18:00' με το ξεδιάλεγμα 8.000 ομήρων. Η πόλη μυρίζει θάνατο. Η Κοκκινιά μετρά τους νεκρούς της, οι οποίοι ξεπερνούν τους 148. Στη Μάντρα του Μπλόκου εκτελέστηκαν εκείνη την ημέρα 72 άντρες -τα ονόματα των οποίων έγιναν εκ των υστέρων γνωστά- και δυο γυναίκες, η Διαμάντω Κουμπάκη και η Αθηνά Μαύρου.

Την επαύριον ο λαός της Κοκκινιάς πενθεί και ξεπλένει τ' ανεξίτηλα σημάδια του αίματος με συνεχή αντίσταση.





**συνεργάτες των Γερμανών, οι κουκουλοφόροι , οι δωσίλογοι επί το έργον...
(σκίτσο της εποχής)**

Ολοκαύτωμα, μια ανείπωτη φρίκη...

Ολοκαύτωμα: ο συστηματικός διωγμός και η γενοκτονία με την υποκίνηση του κράτους διαφόρων εθνικών, θρησκευτικών, κοινωνικών και πολιτικών ομάδων κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από την Ναζιστική Γερμανία και τους συνεργάτες τους.



9 έως **11** εκ. άνθρωποι - τα **6** εκ. ήταν **Εβραίοι**-θανατώθηκαν στη διάρκεια του πολέμου. Κάθε ομάδα «φυλετικά κατώτερη» ή «ανεπιθύμητη», όπως οι Τσιγγάνοι, οι διανοητικά ή οι σωματικά ανάπηροι, οι ομοφυλόφιλοι και κάθε άνθρωπος που απλά διαφωνούσε έπρεπε να εξολοθρευτεί.







Η είσοδος του στρατοπέδου
Μαουτχάουζεν - Γκούζεν

Υπολογιζόμενος αριθμός θανάτων:
100.000 άνθρωποι

Εδώ υπέφερε κι ο μεγάλος Έλληνας θεατρικός
συγγραφέας, **Ιάκωβος Καμπανέλης**



Η είσοδος του στρατοπέδου **Άουσβιτς-Μπίρκεναου**
Υπολογιζόμενος αριθμός θανάτων: **1.500.000** άνθρωποι





Βαγόني με σορούς νεκρών, έξω από το κρεματόριο του Μπούχενβαλντ, λίγο μετά την κατάληψή του από τον αμερικανικό στρατό



«...ο Χίτλερ έχει μπλεχτεί σε έναν ιστό θρησκευτικής πλάνης. Θεωρεί ότι είναι θεός και ότι με την θυσία του, θα επιτευχθεί η νίκη απέναντι στο κακό... αντιμέτωπος με τους εξωτερικούς κινδύνους, ο ηγέτης των Ναζί επικεντρωνόταν σε έναν 'εσωτερικό εχθρό', δηλαδή τους Εβραίους...»

Από την έκθεση των Βρετανικών Μυστικών υπηρεσιών που συνέταξε το 1942
ο ακαδημαϊκός του Κέμπριτζ, Τζόζεφ ΜακΚάρντι



**Ιανουάριος 1944 ο βομβαρδισμός του Πειραιά από τους συμμάχους
Σκοτώθηκαν περίπου 700 άμαχοι ενώ η πόλη έπαθε φοβερές καταστροφές.
Λάθος ή σκόπιμη ενέργεια;**

12 Οκτωβρίου 1944 η Αθήνα ανασαίνει ξανά ελεύθερα...

Με τη σβάστικα στον ώμο
ο Γερμανός εγκαταλείπει την
Ακρόπολη





Οι Αθηναίοι ξεχύνονται στους δρόμους, το Σύνταγμα πλημμυρίζει ...



**Με τιμές η ελληνική σημαία επανέρχεται στην Ακρόπολη.
Ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης Εθνικής ενότητας Γεώργιος Παπανδρέου,
συνοδεύει τη σημαία.**



Η πλατεία Συντάγματος την ημέρα της εισόδου της Κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου, **18 Οκτωβρίου 1944**, μετά την αποτίναξη της Κατοχής.

«Δεκεμβριανά»



Εμφύλιος 1946-1949

η μαύρη σελίδα της ιστορίας μας...
μια πληγή που πονάει ακόμα...





***Ένας πόλεμος ανάμεσα σε αδελφούς, που κόστισε περισσότερους από 50.000 νεκρούς.
Πολλούς περισσότερους από τις μάχες του αλβανικού μετώπου...***

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)

Η θηριωδία του πολέμου επανέφερε την ιδέα δημιουργίας ενός διεθνούς οργανισμού που θα ρύθμιζε τις διαφορές μεταξύ των κρατών αποτρέποντας νέες συγκρούσεις.

Το **1945**, ιδρύθηκε ο *Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)* με τη συμμετοχή πενήντα κρατών. Η έδρα του αποφασίστηκε να είναι στη **Νέα Υόρκη**, δείγμα της ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου των ΗΠΑ.

Το κυριότερο όργανο αποφάσεων του ΟΗΕ είναι το **Συμβούλιο Ασφαλείας**, το οποίο αποτελείται από μόνιμα μέλη με δικαίωμα βέτο [**ΗΠΑ, Σοβιετική Ένωση (σήμερα Ρωσία), Μ. Βρετανία, Γαλλία και Κίνα**] και από μη μόνιμα μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Άλλα σημαντικά όργανα του ΟΗΕ είναι η ετήσια Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη, και η Γενική Γραμματεία.

