



Β' παγκόσμιος πόλεμος

Το Έπος της Αλβανίας
Κατοχή
Εθνική Αντίσταση



Η Ευρώπη πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο



Σύμμαχοι
Δυνάμεις του Άξονα
Ουδέτεροι

οι αντίπαλοι του Β' παγκόσμιου πολέμου

Β' Παγκόσμιος πόλεμος Ο ολοκληρωτικός πόλεμος...

Αιτίες του πολέμου

Οι ταπεινωτικοί όροι που επιβλήθηκαν στα ηττημένα κράτη του Α' Παγκόσμιου πολέμου, με αποτέλεσμα να εξουθενωθούν οικονομικά και να θιγεί το εθνικό αίσθημα των λαών τους, ιδίως των Γερμανών.

Οι συνθήκες ειρήνης άφηναν ανικανοποίητα πιεστικά αιτήματα διαφόρων χωρών (π.χ. Ιταλία) και εθνοτήτων (π.χ. γερμανικές μειονότητες σε διάφορα κράτη). Όλοι αυτοί αναζητούσαν ευκαιρίες αναθεώρησης των συνθηκών

Η οξύτατη οικονομική κρίση που μάστιζε την Ευρώπη και τον κόσμο, μετά το 1929, δημιουργώντας το έδαφος για τη δράση αυτόκλητων «σωτήρων», όπως ο Μουσολίνι και ο Χίτλερ, που επέβαλαν ολοκληρωτικά και επιθετικά καθεστώτα

Ο φόβος των δυτικών Δυνάμεων απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, που τις έκανε να αντιμετωπίζουν με αδράνεια την επιθετικότητα της ναζιστικής Γερμανίας, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν ως ανάχωμα που θα εμπόδιζε την εξάπλωση της σοβιετικής επιρροής στην Ευρώπη

Η αδυναμία της Κοινωνίας των Εθνών να λάβει οποιοδήποτε αποτελεσματικό μέτρο για την αποτροπή του επερχόμενου πολέμου



Σβάστικα
πανάρχαιο σύμβολο που
χρησιμοποιήθηκε από τους Ναζί

Αδόλφος Χίτλερ

Γεννήθηκε στις **20 Απριλίου 1889**, στην αυστριακή πόλη Μπραουνάου αμ Ιν.

Ο Δεκανέας που ήθελε να γίνει ζωγράφος και τελικά έγινε μια από τις μεγαλύτερες τραγικές προσωπικότητες της Ιστορίας. Ιδρυτής του Ναζιστικού κόμματος, μετά από αποτυχημένες προσπάθειες να πάρει την εξουσία με πραξικόπημα, ανέλαβε την εξουσία μέσα από νόμιμες εκλογές, το Γενάρη του 1933, επενδύοντας στην απογοήτευση των Γερμανών από τα αποτελέσματα του Α΄παγκόσμιου πολέμου, στην μεγάλη οικονομική κρίση που μάστιζε τη Γερμανία, την ξενοφοβία και τον αντισημιτισμό. Στις **30 Απριλίου 1945**, λίγο πριν μπουν στο Βερολίνο τα Σοβιετικά στρατεύματα, αυτοκτόνησε μαζί με τη σύντροφο του, Εύα Μπράουν



Ο Χίτλερ στο παράθυρο της Καγκελαρίας, ενώ επευφημείται από το πλήθος, το απόγευμα της αναγόρευσής του ως καγκελαρίου, στις 30 Ιανουαρίου 1933

Μπενίτο Μουσολίνι

Γεννήθηκε στις **29 Ιουλίου του 1883** στην κωμόπολη Βαρνάνο ντέι Κόστα, ένα χωριό της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Ξεκίνησε την πολιτική του δράση ως Σοσιαλιστής, αλλά γρήγορα άλλαξε ιδέες ιδρύοντας το Φασιστικό κόμμα.

Τον Οκτώβρη του 1922 με τη δύναμη των «Μελανοχιτώνων», των τρομοκρατικών ομάδων του κόμματος του, ανάγκασε το Βασιλιά να τον ορκίσει Πρωθυπουργό.

Στις **28 Απριλίου 1945**, λίγο πριν την είσοδο των συμμαχικών στρατευμάτων στο Μιλάνο, κι ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στην Ελβετία, συνελήφθη από Ιταλούς Παρτιζάνους και μετά από συνοπτική δίκη, εκτελέστηκε.



Το σήμα του Φασιστικού κόμματος





Αδόλφος Χίτλερ – Μπενίτο Μουσολίνι

Αφορμή για την έναρξη του πολέμου στάθηκε η απαίτηση της Γερμανίας να αποκατασταθεί η γερμανική κυριαρχία στην πόλη του Νταντσιχ (το σημερινό Γκντανσκ της Πολωνίας) και να της δοθούν περισσότερες δυνατότητες επικοινωνίας με την Ανατολική Πρωσία

Ο αστραπιαίος πόλεμος

1938

- Η Γερμανία προσαρτά την Αυστρία

1939

- **Αύγουστος** Οι Υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης Molotov και Ribbentrop υπογράφουν τη συμφωνία «Μη επίθεσης» μεταξύ Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης και το μοίρασμα της Πολωνίας
- **Μάρτιος** Η Γερμανία προσαρτά την Τσεχοσλοβακία
- **Σεπτέμβριος** Εισβολή της Γερμανίας στη Πολωνία από τα δυτικά, ανατολικά εισβάλλουν οι Σοβιετικοί
- Αυστραλία, Ινδία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, Καναδάς κηρύσσουν πόλεμο στη Γερμανία
- Ο Πολωνικός στρατός παραδίνεται στους Γερμανούς
- Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία παραχωρούν εδάφη τους για σοβιετικές βάσεις
- Η Σοβιετική Ένωση εισβάλλει στην Φινλανδία



Πολωνοί στρατιώτες
παραδίνονται
στους Γερμανούς



Γερμανοί στρατιώτες παρελαύνουν
μέσα στη Βαρσοβία μετά
την παράδοση της Πολωνίας
Σεπτέμβριος 1939

1940

- Μέχρι τον Ιούνιο η Γερμανία έχει καταλάβει τη Νορβηγία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και την Γαλλία
- Ξεκινά η μάχη της Αγγλίας με αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Λονδίνου και άλλων Αγγλικών πόλεων.
- Η Φινλανδία αναγκάζεται να παραχωρήσει εδάφη της στη Σοβιετική Ένωση προκειμένου να μην καταλειφθεί εξ ολοκλήρου.
- Γερμανία, Ιταλία και Ιαπωνία συμφωνούν στη δημιουργία του Άξονα
- Η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Ελλάδα.
Ο Ελληνικός στρατός απομακρύνει τους Ιταλούς από το Ελληνικό έδαφος και καταλαμβάνει την Πρεμετή, την Κορυτσά, το Αργυρόκαστρο, τους Άγιους Σαράντα. Το ¼ του αλβανικού εδάφους είναι πλέον στα χέρια των Ελλήνων.
- Ρουμανία, Ουγγαρία και Σλοβακία προσχωρούν στις δυνάμεις του Άξονα.



Οι βομβαρδισμοί του Λονδίνου





Άποψη του Ρότερνταμ μετά το βομβαρδισμό από τους Γερμανούς, Μάιος 1940

1941

- Μαίνεται ο πόλεμος στην Αφρική.
- Η Βουλγαρία προσχωρεί στις δυνάμεις του Άξονα
- Οι δυνάμεις του Άξονα, καταλαμβάνουν τη Γιουγκοσλαβία και επιτίθενται στην Ελλάδα, η οποία πολεμά πλέον σε δύο μέτωπα.

Στις **27 Απριλίου** οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός **Αλέξανδρος Κορυζής** αυτοκτονεί. Στις **3 Μαΐου** οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την Κρήτη.

- Τον Ιούνιο ξεκινά η γερμανική επίθεση στη Σοβιετική Ένωση. Οι Γερμανοί φτάνουν έως τη Μόσχα.
- Το Δεκέμβριο η Ιαπωνία επιτίθεται στο Περλ Χάμπور, οι ΗΠΑ μπαίνουν στον πόλεμο





Στις **22 Ιουνίου 1941** ο γερμανικός στρατός εισέβαλε στη Σοβιετική Ένωση (επιχείρηση Μπαρμπαρόσα), κατακτώντας σε μερικές μόνο εβδομάδες μεγάλο μέρος της ΕΣΣΔ.



Η πολιορκία του **Λένινγκραντ**
(**8 Σεπτεμβρίου 1941** έως **27**
Ιανουαρίου 1944).

Η πόλη που αποτέλεσε το σύμβολο
της Σοβιετικής αντίστασης ενάντια
στο ναζισμό.

Πολιορκήθηκε περίπου τρία χρόνια
κι έδωσε σχεδόν 1,5 εκ. Σοβιετικούς
νεκρούς εκ των οποίων
περισσότεροι από
1 εκ. ήταν από την πείνα.





Το 80% της πόλης καταστράφηκε...

Η μάχη του **Στάλινγκραντ**
(**Ιούλιος 1942** έως
Φλεβάρης του 1943)
ήταν η μεγαλύτερη νίκη του
Σοβιετικού στρατού
κι αποτέλεσε
την αρχή της μεγάλης
σοβιετικής αντεπίθεσης.
Το Στάλινγκραντ ήταν για
τον Χίτλερ σημείο κλειδί για
την έκβαση του πολέμου,
καθώς η πόλη ήταν
σημαντικότατο βιομηχανικό
κέντρο και η κατάληψη της,
θα άνοιγε το δρόμο για τα
πετρέλαια του Καυκάσου
και της Μέσης Ανατολής.
Κόστισε περίπου 2 εκ. ζωές
– τα 1,2 εκ ήταν Σοβιετικοί
στρατιώτες και άμαχοι.



**Η Ιαπωνική επίθεση
στο Pearl Harbor (Χαβάη)
7 Δεκεμβρίου 1941
οι ΗΠΑ στον πόλεμο**

1942

- Οι Σύμμαχοι ανακαταλαμβάνουν Αλγερία και Μαρόκο.
- Οι Γερμανοί εισβάλουν στον Καύκασο.

1943

- Οι Σύμμαχοι ανακαταλαμβάνουν την Τυνησία.
Ο πόλεμος στην Αφρική κρίνεται υπέρ των Συμμάχων.
- Αρχίζει η Συμμαχική επίθεση στην Ιταλία. Στις **3 Σεπτεμβρίου** η **Ιταλία συνθηκολογεί**.
- Η Σοβιετική Ένωση αρχίζει αντεπίθεση.

1944

- Οι Σοβιετικοί συνεχίζουν την αντεπίθεση.
- Τον Ιούνιο γίνεται η μεγάλη απόβαση στις ακτές της Νορμανδίας. Ελευθερώνεται η Γαλλία.
- Η Ρουμανία προσχωρεί στους Συμμάχους. Οι Σοβιετικοί εισβάλουν στη Βουλγαρία, η οποία προσχωρεί στους Συμμάχους.
- **Οι Γερμανοί εγκαταλείπουν την Ελλάδα. 12 Οκτωβρίου** η **Αθήνα αναπνέει ελεύθερα**.
- Αλβανία και Γιουγκοσλαβία ελευθερώνονται.
- Το Δεκέμβριο οι Σύμμαχοι εισβάλουν στη Γερμανία. Η Σοβιετική Ένωση καταλαμβάνει τις χώρες της Βαλτικής θάλασσας, την Ουγγαρία και την Πολωνία.

- Απελευθερωμένα εδάφη από τους Συμμάχους (Νοέμβριος 1942 - Ιούλιος 1943)
- Απελευθερωμένα εδάφη από τους Συμμάχους (Ιούλιος 1943 - Ιούνιος 1944)
- Απελευθερωμένα εδάφη από τους Συμμάχους (Ιούνιος - Δεκέμβριος 1944)
- Απελευθερωμένα εδάφη από τους Συμμάχους (Δεκέμβριος 1944 - Μάιος 1945)
- Κύριες συμμαχικές αντεπιθέσεις (Νοέμβριος 1942 - Μάιος 1945)



Η συμμαχική αντεπίθεση από τα τέλη του 1942 έως την εισβολή στη Γερμανία το 1945

Βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στις ακτές της Νορμανδίας τη μέρα της μεγάλης απόβασης (D-Day). Νορμανδία, Γαλλία, 6 Ιουνίου 1944.



1945

- Απρίλιος Οι Σύμμαχοι βρίσκονται στο Βερολίνο
- Στις 28 Απριλίου 1945 εκτελείται από ο Ιταλούς παρτιζάνους ο Μουσολίνι
- Στις 30 Απριλίου λίγο πριν οι Σοβιετικοί μπουν στο καταφύγιο του, ο Χίτλερ αυτοκτονεί μαζί με τη γυναίκα του Εύα Μπράουν.
- 7 Μαΐου Η Γερμανία παραδίδεται άνευ όρων
- 6 Αυγούστου Η πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα
- 9 Αυγούστου Ατομική βόμβα στο Ναγασάκι
- 15 Αυγούστου Η Ιαπωνία μετά τη ρίψη των ατομικών βομβών από τους Αμερικανούς, σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι παραδίδεται άνευ όρων.



Ο ναύαρχος Φρίντεμπουργκ και ο πτέραρχος Στουμπφ υπογράφουν την παράδοση

Το κατεστραμμένο Ράιχσταγκ (Γερμανικό Κοινοβούλιο) στο Βερολίνο



30 Απριλίου του 1945 η Σοβιετική σημαία κυματίζει πάνω
στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ



6 Αυγούστου 1945

η έκρηξη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα



70.000 άνθρωποι πέθαναν από την έκρηξη και χιλιάδες άλλοι από τις παρενέργειες της ραδιενέργειας. Ακριβής αριθμός νεκρών δεν μπόρεσε ποτέ να καταγραφεί, καθώς καταστράφηκαν όλα τα αρχεία της πόλης...

**Το μοναδικό κτίριο που έμεινε όρθιο
στη Χιροσίμα...**





9 Αυγούστου 1945
η έκρηξη της
ατομικής βόμβας
στο Ναγκασάκι

73.884 νεκροί,
74.909 τραυματίες και
120.820 ασθενείς
(οι οποίοι προσβλήθηκαν από
τη ραδιενέργεια)

Φεβρουάριος 1945
οι τρεις μεγάλες δυνάμεις «μοιράζουν»
στη Γιάлта της Κριμαίας τον κόσμο...

Τσώρτσιλ
Μ.Βρετανία

Ρούσβελτ
ΗΠΑ

Στάλιν
ΕΣΣΔ



Η πολιτική διαίρεση της μεταπολεμικής Ευρώπης το 1950. Κατά το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου μισού του 20^{ου} αιώνα η ανατολική Ευρώπη παρέμεινε υπό σοβιετική επιρροή και η δυτική Ευρώπη υπό αμερικανική.



Η Ελλάδα στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο



Το καταδρομικό «ΕΛΛΗ» βυθίστηκε στις 15 Αυγούστου 1940 από ιταλικό υποβρύχιο στο λιμάνι της Τήνου, ανήμερα της Παναγίας. Η ελληνική κυβέρνηση έκανε πως αγνοεί το γεγονός, αλλά ήταν η πρώτη πράξη του πολέμου...

Τους γνωρίζωμεν καλά! Είνε οι δειλοίδολοφόνοι τής Τήνου

Τη τρομαχία
της Λοιγαρίας

Αθύρματος

Αυτίερο
28
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1949

ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΛΑ! ΗΡΧΙΣΑΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΙ ΕΧΘΟΡΟΠΡΑΞΙΑΙ

Τό πρώτον ανακοινωθέν του Έλληνικού Έπιτελείου
Πρωϊνοί συναγερμοί εις τας Άθήνας

Ο Βασιλεύς εις τας όδοϋς τής πρωτεύουσης
Τό Έθνος σύσσωμον αντιμετωπίζει
τήν θρασϋδειλον πρόκλησιν τών Ιταλών

Το έθνος... (small text)

Η ΖΩΗ ΜΑΣ

εις τήν ύπηρεσίαν τής Πατρίδος

... (text in the left column of the 'Our Life' section)

... (text in the right column of the 'Our Life' section)

Τό Διάγγελμα του Βασιλέως

... (text of the royal proclamation)





**Ο Πρωθυπουργός
Ιωάννης Μεταξάς**



**Ο Βασιλιάς
Γεώργιος Β'**

ὄπῃται μεταβαίνουν εἰς Ἑλληνοῖταλιόν μέτωπον
P)



Ἕλληνες στρατιῶτες φεύγουν για το Ελληνοῖταλικό μέτωπο

Ἀναχώρησις διὰ τὸ μέτωπον Νοέμβριος 1940

α)



Αναχώρηση για το μέτωπο

Ιταλική Εισβολή

Στρατιωτικές επιχειρήσεις (28 Οκτ. - 18 Νοε. 1940)

→ Ελληνικός Στρατός

→ Ιταλικός Στρατός

✕ Κύριες μάχες

☒ Έδρες Μεραρχιών (18 Νοε. 1940)
Γαλάζιο Έλληνες/Μαύρο Ιταλοί

Στάδια της εισβολής

— Πριν την εισβολή

⋯ Μέγιστη προώθηση (4-5 Νοεμ. 1940)

⋯ Μέτωπο 18 Νοεμ. 1940
(αρχικό στάδιο της ελληνικής αντεπίθεσης)





**Ο Αρχιστράτηγος
Αλέξανδρος Παπάγος**



**Γεώργιος Τσολάκογλου ο Στρατηγός
που παραδόθηκε χωρίς εντολή της
κυβέρνησης, Πρωθυπουργός από τον
Απρίλη του '41 έως το Δεκέμβρη του '42**



Γυναίκες Βόρειας Ηπείρου εργαζόμενες για την διάβαση του στρατού μας

Γυναίκες της Βόρειας Ηπείρου εργαζόμενες για τη διάβαση του στρατού μας



α)

Η III Μοίρα Πυρ/κού Βάλλουσα από Μοράβαν εις Ίβάν τι 18/11/40

Ελληνικό πυροβολικό



Ελληνικό πυροβολικό



Πορεία προς το μέτωπο

Σοφία Βέμπο

(1910-1978) η φωνή που εμπυχώνει τους Έλληνες στρατιώτες στο μέτωπο και συγκλονίζει το πανελλήνιο, η τραγουδίστρια της Νίκης.

Την ίδια εποχή, σε μία συμβολική πράξη, προσφέρει στο ελληνικό ναυτικό 2.000 χρυσές λίρες. Με την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα φυγαδεύεται μεταμφιεσμένη σε καλόγρια στη Μέση Ανατολή, όπου συνεχίζει να τραγουδά για τα εκεί ελληνικά και συμμαχικά στρατεύματα.



Ελληνο-Ιταλικός Πόλεμος 1940-1941





Πορεία στο χιόνι...



Έλληνες στρατιώτες χορεύουν γύρω από ένα πυροβόλο...



Επίθεση... «Αέραα»



Η Γερμανική προέλαση μέχρι τις 9 Απριλίου, οπότε η 2η Μεραρχία Πάντσερ κατέλαβε τη Θεσσαλονίκη

Γερμανική Προώθηση: 9 Απριλίου 1941

- Συμμαχικές θέσεις
 - Γερμανικές θέσεις
 - Γερμανική Προώθηση
-] Οι αριθμοί δείχνουν τις μεραρχίες



Γερμανικά αεροπλάνα πάνω από την Ακρόπολη



Τα περίφημα Stuka (Στούκας). Κάτω από το ρύγχος τους υπήρχε μία σειρήνα, που λειτουργούσε με τον εισερχόμενο αέρα και ούρλιαζε κατά τη διάρκεια των βυθίσεων -για να τρομοκρατεί τους αντιπάλους- ελάχιστα μάλιστα δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη των βομβών.



Έλληνες στρατιώτες επιστρέφοντας από το μέτωπο...