

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ο Κυβερνήτης...



➤ **10 Φεβρουαρίου 1776**
γεννιέται στην **Κέρκυρα**, έκτο
παιδί της αριστοκρατικής
οικογένειας του Αντωνίου και
της Διαμαντίνας Καποδίστρια.

➤ **1794** αναχωρεί για την
Βενετία για να σπουδάσει στο
πανεπιστήμιο της Πάντοβας,
Ιατρική.

➤ **1815** ο Τσάρος Αλέξιος τον
διορίζει Υπουργό Εξωτερικών
της Ρωσίας.

➤ **1819** προσεγγίζεται απ' τη
Φιλική Εταιρεία δίχως όμως να
εκτίθεται.

➤ **1827** Παρατείνεται απ' τη θέση
του Υπουργού της Ρωσίας.

Την άνοιξη με απόφαση της Γ΄
Εθνοσυνέλευσης αναλαμβάνει
Κυβερνήτης της Ελλάδας για
επτά χρόνια.

➤ **27 Σεπτεμβρίου 1831**
Δολοφονείται στο Ναύπλιο από
τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο
Μαυρομιχάλη.



«... Ο γιατρός του είπε να βελτιώσει λίγο την τροφή του, ήταν επείγουσα ανάγκη για την υγεία του.

Κι εκείνος απήντησε αποφασιστικά:

Τότε μονάχα θα βελτιώσω την τροφή μου, όταν θα είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει ούτε ένα Ελληνόπουλο που να πεινάει ...».

«Μεγαλειότατε, εντίμως σας δηλώνω ότι οσάκις ευρεθώ προ του τραγικού διλήμματος να υποστηρίξω τα συμφέροντα της σκλαβωμένης πατρίδος μου ή τα συμφέροντα της αχανούς αυτοκρατορίας σας, δεν θα διστάσω ούτε στιγμή: Θα τεθώ με το μέρος της πατρίδος μου ... Θα ήταν εκ μέρους μου αχαριστία, θα παρέβαινα τα καθήκοντά μου προς την γήν που με γέννησε, εάν, προκειμένου να απαλλαγώ από τις πιέσεις που θα μου έκαναν, θεωρούσα τον εαυτό μου ξένον προς την Ελλάδα. Αισθάνομαι όμως τον εαυτό μου ανίκανον για μιά τέτοια θυσία! ... Θα ευρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους, θα τους βοηθώ!...» και «Είμαι Έλληνας και θα μείνω Έλληνας για πάντα».

Ι.Καποδίστριας
προς τον Τσάρο Αλέξιο

**Ο μεγαλύτερος εχθρός του,
ο Αυστριακός Καγκελάριος
Κλέμενς φον Μέττερνιχ,
έλεγε γι' αυτόν...**



«Η παρουσία του Κερκυραίου με εξοργίζει. Το μυαλό μου μού λέει ότι ο Καποδίστριας δεν έχει καθόλου μυαλό. Στοιχηματίζω όμως ότι το ίδιο θα λέει κι εκείνος για μένα... Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει μόνον αυτός και τελικά επιβάλλει τις γνώμες του. Ο Ρώσος υπουργός Nesselrode είναι πολιτικά νεκρός. Μπροστά στον Καποδίστρια είναι σαν να μην υπάρχει...»

**«Ο μόνος αντίπαλος που δύσκολα
ηττάται είναι ο απόλυτα έντιμος
άνθρωπος. Και τέτοιος είναι ο
Καποδίστριας».**

Το έργο του τεράστιο,
αλλά ο τρόπος που
επέλεξε να διοικήσει
δημιούργησε εχθρούς...



- ▶ Συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του.
- ▶ Ίδρυσε Εθνική Τράπεζα και έκοψε νομίσματα (φοίνικας).
- ▶ Στήριξε τη γεωργία (Γεωργική Σχολή Τίρυνθας, καλλιέργεια πατάτας, παραγωγή μεταξιού).
- ▶ Ενδιαφέρθηκε για τη βασική εκπαίδευση - σύνταξη βιβλίων, αλληλοδιδασκτικά σχολεία (Κεντρικό Σχολείο & Ορφανοτροφείο στην Αίγινα).
- ▶ Συνέχισε τις διαπραγματεύσεις με τις Μεγάλες Δυνάμεις με στόχο:
 - την κατοχύρωση όσο το δυνατόν περισσότερων εδαφών,
 - την απόκτηση της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους.



► Οργάνωσε τακτικό στρατό (ίδρυση Σχολής Ευελπίδων) κι έθεσε ως στόχο την εξάλειψη της ληστείας και της πειρατείας.

➤ Ο ελληνικός στρατός με επικεφαλής τον **Δ. Υψηλάντη** πέτυχε μεγάλη νίκη στην **Πέτρα** της **Βοιωτίας** απέναντι στον Τουρκικό, με αποτέλεσμα την παράδοση ολόκληρης της Στερεάς Ελλάδας (Σεπτέμβριος 1829).



Αλέξανδρος Υψηλάντης

➤ Η συγκεντρωτική διακυβέρνηση και η σύγκρουσή του με πολλά τοπικά συμφέροντα

(Πρόκριτοι , πολιτικοί, αλλά και οπλαρχηγοί του αγώνα) προκάλεσαν μεγάλη δυσαρέσκεια, με αποτέλεσμα τη δολοφονία του, στις **23 Σεπτεμβρίου 1831**, απ'τους Μαυρομιχάληδες.

➤ Ακολούθησε χάος κι επικράτησε αναρχία στη χώρα.



Η δολοφονία του Καποδίστρια – αγνώστου Μουσείου Μπενάκη



«Όσοι ευρίσκονται εις δημόσια
υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να
λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον
βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και
με τας εκδουλεύσεις των, αλλ' ότι οι
μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν
ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία
έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της.

Εφ' όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου
αρκοῦν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω
μέχρι και του οβολού τα δημόσια
χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον
ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις
εσχάτην πενίαν».

Ιωάννης Καποδίστριας προς την Δ' Εθνοσυνέλευση

1829



Χαρ. Παχή «Η δολοφονία του Καποδίστρια»
Δημαρχείο Κέρκυρας



Άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστρια στην οδό Πανεπιστημίου, φιλοτεχνημένο από τον Γεώργιο Μπονάνο



Το γραφείο του



Ο Φοίνικας, το νόμισμα που αντικατέστησε το τουρκικό γρόσι



Ἐάν οἱ Μαυρομυχαλαῖοι
δέλουν νά μετ' ἀποφορῶσιν,
ἄς μετ' ἀποφορῶσιν.
Νά ἔσθῃ νάσθῃ ἡ ἡμέρα
σου οἱ Ἕλληες δά ἐροῦσιν
τήν σημασίαν τῆς δικίας μου!

2. 1840
J. A. K. K. K. K. K.
K. K. K. K. K.