

# Μια φανταστική περιπέτεια με το φίλο μου τον Πινόκιο...



Στέλιος Ν.  
Ε 1

26ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας



Μια καλοκαιρινή Τετάρτη ήταν , το θυμάμαι καλά , ήμουν μάλιστα στο εξοχικό μας και είχα βαρεθεί και λίγο. Για να πω την αλήθεια... πολύ! Αυτά τα ψωμάκια με ρίγανη δεν ψήνονταν με τίποτα! Μόνο η κούνια μπορούσε να με κάνει να ξεχνιέμαι λίγο , ξαπλωτός καθώς κοίταζα τον λαμπερό ήλιο μέσα από την άσπρη τέντα.



**Τότε ήταν που είδα ξαφνικά μέσα από την τέντα κάτι να περνά μπροστά από τον ήλιο . Πιστεύοντας ότι είναι κάποιο σύννεφο σκέφτηκα πως έτσι γρήγορα που μπήκε έτσι γρήγορα θα φύγει. Μα αυτό δεν έφυγε...**



Τι θα έλεγες ,  
Στέλιο, για μια  
βόλτα με το  
αερόστατο του  
Μίκυ μέχρι τη  
Disneyland;

**ΝΑΙ !!!**

Αντιθέτως μάλιστα  
πλησίασε προς το μέρος  
μου... Μα αυτός ήταν... ο  
Πινόκιο! Δεν μπορούσα  
να πιστέψω στα ίδια μου  
τα μάτια , όπως καταλα-  
βαίνετε!

Ο πιο χαριτωμένος  
ψεύτης των παραμυθιών  
στεκόταν ολοζώντανος  
μπροστά μου!

Μου πρότεινε μάλιστα  
να πάμε μια βόλτα ως την  
Disneyland! Μπορείτε  
φαντάζομαι να μαντέψε-  
τε εύκολα την απάντησή  
μου. Φυσικά είπα ...



Με το υπέροχο αερόστατο του Μίκυ μέσα  
σε δυο ώρες ήμασταν πάνω από τον  
Παράδεισο κάθε παιδιού, την Disneyland!



Ο υπέροχος κόσμος των κινούμενων σχεδίων  
απλωνόταν μπροστά μας.  
Ξαφνικά όμως λίγο πριν προσγειωθούμε...



**Το αερόστατο έσκασε!  
Ευτυχώς εμείς  
σωθήκαμε! Οι ήρωες  
της Disney παρόλα  
αυτά συγκεντρώθηκαν  
ολόγουρά μας ανήσυ-  
χοι . Έθελαν να  
βεβαιωθούν πως  
είμαστε καλά. Είχαν  
τρομάξει και αυτοί  
πάρα πολύ.  
Η Μίνι μάλιστα μου  
είπε πως γίνονταν  
σχεδόν καθημερινά  
σαμποτάζ στην  
Disneyland τον  
τελευταίο μήνα .**



Εγώ με τη σειρά μου προσφέρθηκα να βοηθήσω να λυθεί το μυστήριο . Τους εξήγησα πως αν ήταν ήρωας κινουμένων σχεδίων ο δράστης , τότε οι υποψίες έπεφταν σε τρεις κυρίως υπόπτους: τη μάγισσα , τον μαύρο Πιτ και το μαύρο φάντασμα.





Εκείνη τη στιγμή το μαύρο φάντασμα κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο. Μάλλον αυτός ήταν τελικά ο σαμποτέρ. Δυστυχώς όμως πάνω που ετοιμαζόμουν να δράσω και να εξιχνιάσω την υπόθεση ακούω :

- Στέλιο , ξύπνα!

Ήταν η μαμά μου. Τα ψωμάκια είχαν ψηθεί. Η Disneyland έπρεπε δυστυχώς να περιμένει.