

## **Οι παραμυθιάδες της Β' τάξης, σκάρωσαν Χριστουγεννιάτικη ιστορία!**

Στην πλαγιά του βουνού, κοντά στη λίμνη, μεγάλωνε μια παρέα από δέντρα που έμοιαζαν με πεύκα. Παραμονή Χριστουγέννων, ένας περαστικός χαμογέλασε σε κάποιο από αυτά... κι εκείνο ζωντάνεψε κι άρχισε να τραγουδά τα κάλαντα!



Τα σπουργίτια της Β' τάξης μαζεύτηκαν γύρω του για να το στολίσουν με μπάλες και λαμπιόνια, ώσπου είδαν στη βάση του κορμού του ένα δώρο, τυλιγμένο με ασημένια κορδέλα!

- Για ποιον να είναι άραγε; Τιτίβιζαν μεταξύ τους χαρούμενα.
- Θα το ανοίξει ο Χνουδωτούλης, απάντησε το στολισμένο δέντρο. Είναι για το περιστέρι που κουρνιαρίζει μέσα στις φυλλωσιές μου και δεν έχει φτερά...
- Ααα! Είπαν τα σπουργιτάκια. Θέλουμε να δούμε το περιστέρι. Όμως, γιατί δεν έχει πούπουλα; Πού είναι τα φτερά του;
- Γιατί καθώς πετούσε μέσα στην πυκνή ομίχλη, έπεσε πάνω μου με δύναμη και τα φτερά του σκόρπισαν, είπε το δέντρο.

Ο Χνουδωτούλης βρήκε στο κουτί του δώρου ένα ζεστό, πλεκτό ζακετάκι και τα σπουργιτάκια έτρεξαν όλα να βοηθήσουν το περιστέρι να το φορέσει... Έτσι κι έγινε. Το περιστέρι βγήκε από τις φυλλωσιές, το φόρεσε και τους κοίταξε με ευγνωμοσύνη! Για να τους ευχαριστήσει τους κάλεσε σε δείπνο. Όλα τα πουλιά μαζί απόλαυσαν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και πέρασαν τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, γιατί έκαναν πράξη την ΑΓΑΠΗ!