

Αναμήν

## Η χελώνα η Νόνα

Μια φορά κι έναν καιρό κοντά σε ένα δάσος ζρύσε μια χελώνα η Νόνα. Μια μέρα εκεί που περπαταύσε αργά- αργά, βρήκε μία λιμνούλα και πήγε να κολυμπήσει.

Πιο εκεί ήταν ένα μαγαζί που πουλούσε γρανίτες. Η Νόνα η χελώνα, πήρε μία γρανίτα και της έφαγε. Μετά από λίγο όμως ανέβασε πυρετό.



Η χελώνα συνέχιαε να περπατάει και συνάντησε ένα κουνέλι. Με το κουνέλι, έγιναν φίλοι και έκαναν βόλτες μαζί. Το κουνέλι της έδωσε ένα ζεστό τσάι να πιει για να γίνει καλά.



Αφού ήγινε καλά, μία μέρα είδαν ένα αερόστατο και αποφάσισαν για πετάξουν με αυτό. Ανέβηκαν στο αερόστατο. Όμως ενώ πετούσαν νε το αερόστατο, αυτό έπιασε φωτιά. Τότε ήρθε ένας πυροσβέστης κι έσβησε τη φωτιά.



Αφού έσβησε η φωτιά από το αερόστατο, και το  
έφτιαξαν πέταξαν μαζί για να δούνε το ουράνιο  
τόξο. Ήταν πανέμορφο!



Μετά από λίγες μέρες, η ουράνια είχε γενέθλια.  
Μαζεύτηκαν οι φίλοι της : τα κουνέλι, το σκυλάκι,  
το πάντα, οι πελαργοί και το νάνο. Της έφτιαξαν  
μια τούρτα και της έβαλαν κεράκι το νούμερο 1.



Η χελώνα με το λαγουδάκι πήγαν με το  
αερόστατο, στη ζρύγκλα και συνάντησαν ένα  
πάντα. Έγιναν και με αυτό φίλοι.

Έμειναν όλοι εκεί και ξεκίνησαν να πηγαίνουν στο  
σχολείο των ζώων. Το πάντα πήρε μία τσάντα με  
βιβλίο και χάρακα μέσα. Ξαφνικά μέσα από την  
τσάντα πετάχτηκε ένα σκυλάκι.





Μετά το σχολείο πήγαν στη θάλασσα να κολυμπήσουν κι εκεί γνώρισαν έναν πελεκάνο. Όλοι μαζί αποφάσισαν να γυρίσουν στο σπίτι τους.



Είχε όμως βραδιάσει. Και γυρνώντας, συνάντησαν έναν νάνο που κρατούσε ένα φανάρι. Ο νάνος τους βοήθησε να γυρίσουν πίσω στο σπίτι τους. Εκεί έζησαν όλοι μαζί για πάντα ευτυχισμένοι.

Συγγραφείς: Αντριάνα, Γιάννης, Αλκιβίη,  
Βαλεντίνα, Γρηγόρης, Θανάσης