

# ~~• ΒΟΥΠΣΕΛΤ + ΝΑΓΙ + ΘΛΟΥ~~

## Το μικρό σκυλάκι και η παρέα του

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα σκυλάκι σε ένα σπίτι που ζούνε μόνο σκυλιά, με τη μαμά του και το μπαμπά του.



Μια μέρα που η μαμά και ο μπαμπάς του κοιμότανε το σκυλάκι ήθελε να πάει στον άνθρωπο που το είχε παλιά, αλλά δεν ήξερε που ήταν το σπίτι του κι έτσι χάθηκε στο δάσος.



Το σκυλάκι τριγυρνούσε για ώρες μέσα στο δάσος και τότε το βρήκε ένας νάνος.

Ο νάνος του είπε ότι το ξέρει από κάπου.

Το πήρε στο σπίτι του, του έδωσε νερό να πιει και να φάει σκυλοτραφή. Και μετά το κοίμησε.



Το σκυλάκι έμεινε πολλές μέρες στο σπίτι του νάνου. Ο νάνος κάθε μέρα τάιζε το σκυλάκι και όταν κοιμόταν ο νάνος το σκυλάκι ερχόταν πάνω στην αγκαλιά του νάνου. Ο νάνος αγαπούσε το σκυλάκι και το σκυλάκι το νάνο.



Πήγαν μαζί στο πάρκο για μία βόλτα και ο νάνος πήρε μαζί του το μπαλάκι και το πετούσε στο σκυλάκι. Έπαιζαν μαζί. Τότε άρχισε να βρέχει και γύρισαν στο σπίτι τους.



Σταμάτησε η βροχή και πήγαν στο δάσος. Εκεί βρήκαν ένα κουνελάκι. Το πήραν σπίτι τους και τα φρόντισε όλα ο νάνος.



Μετά από λίγο καιρό πήγαν στην Ασία με ένα αεροπλάνο. Εκεί βρήκαν ένα πάντα αρκουδάκι και μπήκε κι αυτό στην παρέα τους. Έμειναν για λίγο σε ένα ξενοδοχείο και μετά πήραν πάλι το αεροπλάνο και γύρισαν το σπίτι τους. Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.



Συγγραφείς: Βαλεντίνα, Αστέριος Γιώργος  
Σαργιαννίδης