

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ  
ΟΙ ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΟΕΣ

ΣΟΖΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ



ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ  
ΠΑΥΛΟΣ



ΕΚΔΟΤΗΣ  
ΠΑΥΛΟΣ

Μια φορά και έναν καιρό, στον

Πλανήτη Ζινγκ Ζόνγκ ζούσε μια ομάδα

Σούπερ Ηρώων οι οποίοι έσωσαν ζωα.

ΖΙΝΓΚ

ΖΟΝΓΚ





Έτσι μια μέρα ένα πουλάκι που ζούσε  
μια χαρά και ήρεμα, ξάφνου εκεί που πετού-  
σε έπεσε πάνω σε ένα δέντρο και το κλαδί  
του δέντρου έσπασε από το τρανταχμα  
και έπεσε πάνω στο πουλάκι με  
αποτέλεσμα να το εγκλωβίσει.





3





Το παυλάκι τρώει πολύ και φωνά-  
ζε βοήθεια. Από τις φωνές του, το  
άκουσε μια τίγρη και πήγε κάτω  
από το δέντρο θέλοντας να το φάει.



Ευτυχώς για καλή του ζύχη εκείνη τη

ώρα περνούσε από εκεί ο σούπερ

λίον και μόλις είδε ότι το πουλάκι

κλυδωνε πηξε και ζήτησε βοήθεια από

τους υπόλοιπους σούπερ ήρωες του

σούπερ φούκ και τον σούπερ

Νζόκ



Αμέσως όλοι πήγαν για να σώσουν το  
πούλι. Αλλά δεν μπόρεσαν να διώξουν

την ζιχνη ήρθαν άλλοι 3 σούπερ  
ήρωες, ο σούπερ Έλεφαντ, ο σούπερ  
Μπέαρ και ο σούπερ Τσίχκερ. Έτσι

ο σούπερ Τσίχκερ πήγε και έδιωξε  
τον κακό ζιχνη με μια δυνατή κραυγή  
και μετά ο κακός ζιχνης φοβήθηκε  
και έφυγε.







Οι σούπερ ήρωες ανεβαίνουντας ο ένας

πάνω στον άλλο έκαναν μια σκάλα

από ανθρώπους. Κάτω κάτω ήταν ο

σούπερ έλαφαντ, από πάνω του ο σούπερ

μπέαρ μετὰ ο σούπερ λιον, ο σούπερ

ταϊγκερ, μετὰ ο σούπερ νζόκ, ο σούπερ

χούλφ, ο σούπερ πινγκουίν και τελευταίος

ο σούπερ φρόκ



Ο σούπερ φράγκ πρόβηξε το κλαδί και

έσωσε το μικρό πουλάκι.

Έζησαν αυτοί καλά και εμείς

καλύτερα.





Οι σούπερ ήρωες  
σώζουν ένα πουλάκι  
που εγκαταβίβιστηκε.