

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

24^ο δημοτικό σχολείο
Κερατσινίου
Ιούνιος 2023





Ιστορίες της τάξης

Φέτος πηγαίνω στην Α' τάξη του Δημοτικού. Μου αρέσει να κάνω μάθημα με την κυρία μου. Μία μέρα ήρθαν στο σχολείο οι φωτογράφοι. Μου έβγαλαν ωραίες φωτογραφίες. Τις πήρα στο σπίτι και μου άρεσαν πολύ!

Έφη Τριάντη

Εκδρομή στον Ρέντη

Μία μέρα μαζί με την τάξη μου πήγαμε εκδρομή στον Ρέντη και παίξαμε ποδόσφαιρο. Ήταν πολύ ωραία! Φάγαμε και όταν τελείωσα ξεκίνησα να παίζω μαζί με τους φίλους μου. Μετά τρέξαμε και νίκησε η ομάδα μας. Το μεσημέρι φύγαμε και τελείωσε η εκδρομή.

Φουντουλάκης Αλέξανδρος



Μία μέρα στη γυμναστική

Ο κύριος Μιχάλης μας έβαλε στη γραμμή στη γυμναστική. Τρέχαμε, παίζαμε και κέρδισα. Ο κύριος Μιχάλης μας έβαλε να τρέξουμε δύο φορές στο προαύλιο. Μετά παίζαμε μπάλα αλλά εγώ έκανα σκανταλιές και μπήκα τιμωρία...

Καντούρος Κοσμάς

Ένα γεγονός που μου έκανε εντύπωση

Μία μέρα είπε η κυρία μας ότι θα πάμε εκδρομή στο Ολυμπιακό μουσείο. Όταν μπήκαμε μέσα το μόνο χρώμα που έβλεπα ήταν λευκό και μπλε. Μέσα είχε πολλά μετάλλια που είχαν κερδίσει οι παραολυμπιονίκες στους αγώνες. Μου έκαναν εντύπωση τα σιδερένια πόδια και χέρια. Παρόλα αυτά συνέχιζαν να προσπαθούν για να κερδίσουν στους αγώνες! Ένιωσα αγάπη σεβασμό και περηφάνια!

Ένα πρωί ήρθε και στο σχολείο μας ένας παραολυμπιονίκης ο Γιάννης Σεβδικαλής. Μας μίλησε για τη ζωή του και εγώ τον αγκάλιασα!

Τσουράκη Ελισσώ



Ένα ωραίο διάλειμμα

Μία μέρα βγήκαμε έξω και φάγαμε φαγητό. Έπαιζα με τη φίλη μου την Ελισσώ κρυφτό. Εγώ κρύφτηκα κάτω από τη σκάλα. Η Ελισσώ δεν με βρήκε μέχρι που χτύπησε το κουδούνι και μπήκαμε στην τάξη.

Μάρκου Λεάντρα

Στο Θέατρο

Μία μέρα πήγαμε με την τάξη μας σε ένα θέατρο. Ο τίτλος του έργου ήταν: << Η συμμορία του μεσονυκτίου >>. Οι ηθοποιοί ήταν ένας τυφλός, ένας άρρωστος, ένας με καρούμπαλο, ένα κορίτσι με σπασμένα χέρια και πόδια κι ένα κορίτσι πολύ άρρωστο. Το βράδυ το έσκαγαν από το νοσοκομείο. Πέρασαμε τέλεια! Μακάρι να ξαναπάμε!

Πασχαλίδου Μαρίνα



Το πλανητάριο

Μία μέρα ήρθε το πλανητάριο στο σχολείο μας. Στην αυλή μας στήσαν μία μεγάλη σκηνή και είδαμε και ένα τηλεσκόπιο. Είδαμε τον ήλιο και μιλήσαμε για κάποια πράγματα. Μπήκαμε μέσα στο πλανητάριο και είδαμε μία ταινία.

Χριστοφής Μιχάλης

Μία μέρα στο θέατρο

Μία μέρα η κυρία μας μας είπε ότι θα πάμε στο θέατρο. Η παράσταση ήταν πολύ ωραία! Έκατσα με τον φίλο μου τον Γεράσιμο. Το θέατρο ήταν πολύ μεγάλο. Είχε πολλούς ηθοποιούς. Ήταν ένας τυφλός, ένας με καρούμπαλο, ένας που οι αμυγδαλές του πονούσαν και ένας άρρωστος και ένα κορίτσι. Όταν τελείωσε η παράσταση πήγαμε πίσω στο σχολείο και μετά χτύπησε κουδούνι και φύγαμε.

Ρούσσος Ορφέας



Στο Ολυμπιακό μουσείο

Μία μέρα μπήκαμε στο πούλμαν και πήγαμε στο Ολυμπιακό μουσείο. Εκεί είδαμε τις φόρμες των αθλητών και παίξαμε τους τυφλούς. Μετά είδαμε τους ολυμπιακούς αγώνες σε μία μεγάλη τηλεόραση. Μου άρεσαν οι κούκλες της Αθηνάς και του Φοίβου!

Φούρναρη Μαρία

Το πλανητάριο

Μία μέρα το σχολείο κάλεσε το πλανητάριο. Στήσανε στη μικρή αυλή μία σκηνή. Κάθισα σε ένα θρανίο. Πέρασα πολύ καλά! Είδαμε τους πλανήτες. Μπήκαμε μετά σε μία σειρά και είδαμε τον ήλιο στο τηλεσκόπιο. Μου άρεσε πιο πολύ η ταινία με τους εξωγήινους!

Πετράκη Δήμητρα



Το πλανητάριο

Μία μέρα ήρθε το πλανητάριο. Μπήκαμε μέσα και είδαμε τους πλανήτες. Ένιωσα χαρά! Είχε και τηλεσκόπιο και είδαμε τον ήλιο. Είδαμε και τους εξωγήινους! Μου άρεσε περισσότερο το τηλεσκόπιο γιατί βλέπαμε τον ήλιο χωρίς να πονάνε τα μάτια μας.

Νταλάκος Παναγιώτης

Στο θέατρο

Μία μέρα πήγαμε με την τάξη μας στο θέατρο και είδαμε μία παράσταση. Ο τίτλος της ήταν: << Η συμμορία του μεσονυχτίου >>. Είδαμε κάποιους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος είχε στο κεφάλι του ένα καρούμπαλο. Ήταν ένα κορίτσι με σπασμένα πόδια και χέρια, ένας τυφλός, ένας άρρωστος κι ένα κορίτσι που δεν μπορούσε να έρθει μαζί τους. Και το βράδυ το σκάγανε και πήγαιναν στο υπόγειο. Μου άρεσε που οι ηθοποιοί ήταν κοντά σε μας.

Μαρμαρινού Στέλλα



Η πρώτη μέρα στο σχολείο

Η πρώτη μου μέρα στο σχολείο ήταν τέλεια! Είχαμε τον αγιασμό. Ήταν πολλοί δάσκαλοι! Της Δευτέρας, της Τρίτης, της Τετάρτης και της Πέμπτης και της Έκτης. Ήταν και ένας παπάς που έλεγε την προσευχή. Εμείς ήμασταν στις γραμμές. Ένιωθα πολύ ωραία επειδή θα μάθαινα γράμματα!

Σφηνιά Αριάδνη

Στους μύλους Λούλη

Στους μύλους Λούλη ζύμωσαμε ψωμί. Ζωγραφίσαμε κάτι που να έχει σχέση με τους μύλους Λούλη, φάγαμε και παίξαμε. Πριν ζυμώσουμε το ψωμί φορέσαμε ποδιά. Το ψωμί το ζυμώσαμε με ζύμη και με πλάστη. Μετά το ψήσανε και μας το δώσανε. Ήταν πολύ νόστιμο! Εκεί περάσαμε πολύ ωραία!

Τεκελής Νικόλας



Στο Θέατρο

Μία μέρα μπήκαμε στο πούλμαν και πήγαμε στο θέατρο. Είχε πολύ πλάκα! Παίζανε πολλοί ηθοποιοί. Ήταν άρρωστα παιδιά. Ήταν ένας με καρούμπαλο και ένα κοριτσάκι ανάπηρο. Ήταν τέλειο το έργο!

Παπαδάκης Μάριος

Η σχολική φωτογράφιση

Μία μέρα ήμασταν στην πίσω αίθουσα. Εκεί κάναμε φωτογράφιση. Η κυρία μας έβαλε στην σωστή σειρά. Εκεί ήταν πολλές κυρίες που μας έκαναν φωτογράφιση. Βγήκαμε και όλοι μαζί φωτογραφία! Είχε και ένα σκηνικό, μία βιβλιοθήκη με πολλά βιβλία. Μου άρεσε να βλέπω τις φίλες μου να φωτογραφίζονται!

Τάβου Αφροδίτη



Το πλανητάριο

Μία μέρα ήρθε το πλανητάριο στο σχολείο. Μπήκαμε σε μία σκηνή και είδαμε κάτι πλανήτες. Μου άρεσε που ήταν σκοτεινά! Είδαμε κάτι εξωγήινους. Μετά μπήκαμε σε μία σειρά και είδαμε τον ήλιο από το τηλεσκόπιο!

Σαβούρδος Ηλίας

Στο Ολυμπιακό μουσείο

Ήρθαν τα πούλμαν και μας πήγαν στο Ολυμπιακό μουσείο. Σε μία αίθουσα είδαμε τον Δημοσθένη Ταμπάκο. Ήταν ο αγαπημένος μου αθλητής! Μου άρεσαν πάρα πολύ τα ρούχα του στους ολυμπιακούς αγώνες. Μου άρεσε πάρα πολύ το άθλημα του. Αγωνίζεται στους κρίκους και έχει πάρει μετάλλια! Εύχομαι να γίνω σαν και αυτόν!

Παπαδάκης Ιάκωβος



Εκδρομή στον Ρέντη

Μία μέρα πήγαμε εκδρομή στον Ρέντη. Εκεί έχει τρία γήπεδα. Έπαιξα ποδόσφαιρο με τα άλλα παιδιά. Έφαγα μία γρανίτα αλλά ήταν χάλια! Ήμουν στεναχωρημένος και έκλαιγα γιατί έχασα τέσσερις ευκαιρίες, αλλά ο προπονητής με βοήθησε και έγινα χαρούμενος! Τελικά πέρασα τέλεια!

Γεράσιμος Παπαδάτος

Καλό καλοκαίρι , αγαπημένα μου παιδιά!!!

Η δασκάλα σας
Κατερίνα Καφούρου

