

Οι Γάτες τ' Άι-Νικόλα
Γεώργιου Σεφέρη

«Τὸν καιρὸ τῆς μεγάλης στέγνιας,
σαράντα χρόνια ἀναβροχιά –
ρημάχτηριε ὅλο τὸ νησι
πέθαινε ὁ κόσμος καὶ γεννιοῦνταν φίδια.
Μιλιούνια φίδια τοῦτο τ' ἀκρωτήρι,
χοντρὰ σὰν τὸ ποδάρι ἄνθρωπου
καὶ φαρμακερά.
Τὸ μοναστήρι τ' Ἄι-Νικόλα τὸ εἶχαν τότε
Ἄγιοβασιλεῖτες καλογέροι
κι οὔτε μποροῦσαν νὰ δουλέψουν τὰ χωράφια
κι οὔτε νὰ βγάλουν τὰ κοπάδια στὴ βοσκή
τοὺς ἔσωσαν οἱ γάτες ποὺ ἀναθρέφαν.
Τὴν κάθε ἀγὴ χτυποῦσε μία καμπάνα
καὶ ξεκינוῦσαν τσοῦρμο γιὰ τὴ μάχη.
Ὅλη μέρα χτυποῦνταν ὡς τὴν ὥρα
ποῦ σήμαιναν τὸ βραδινὸ ταγίνι.
Ἀπόδειπνα πάλι ἡ καμπάνα
καὶ βγαῖναν γιὰ τὸν πόλεμο τῆς νύχτας.
Ἦτανε θαῦμα νὰ τις βλέπεις, λένε,
ἄλλη κουτσή, κι ἄλλη στραβή, τὴν ἄλλη
χωρὶς μύτη, χωρὶς αὐτί, προβιά κουρέλι.
Ἔτσι μὲ τέσσερεις καμπάνες τὴν ἡμέρα
πέρασαν μῆνες, χρόνια, καιροὶ κι ἄλλοι καιροί.
Ἄγρια πεισματικῆς καὶ πάντα λαβωμένες
ξολόθρεψαν τὰ φίδια μὰ στὸ τέλος
χαθῆκανε, δὲν ἄντεξαν τόσο φαρμάκι..

Καφενεῖον
Εὐλάς

21^ο Δημοτικὸ Σχολεῖο Αχαρνῶν



«Πάνω ἀπ' τα τανκς, μέσα στους σκόρπιους πυροβολισμούς
πὼς μπορεῖτε λοιπὸν νὰ κοιμάστε;» Γ. Ρίτσος

Μουσικά Νούμερα με τη σειρά που ακούγονται

1. **Shine on you crazy diamond**
(D. Gilmour, R. Waters, R. Wright ~ Pink Floyd)
2. **Αρνιέμαι**
(Μίκης Θεοδωράκης – Ιάκωβος Καμπανέλης)
3. **Το καφενείον η Ελλάς**
(Μ. Ζώη – Μαρκόπουλος Γιάννης, Μύρης Κ.Χ.)
4. **Ο δρόμος**
(Μάνος Λοΐζος – Κωστούλα Μητροπούλου)
5. **Ο μέρμηγκας**
(Μάνος Λοΐζος)
6. **Εκείνη τη βραδιά**
(Βασίλης Παπαδογιώργος)
7. **Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ**
(Μίκης Θεοδωράκης – Οδυσσέας Ελύτης)
8. **Ο ταχυδρόμος πέθανε**
(Λ. Πλάτωνος, Σ. Γιαννάτου – Μάνος Χατζιδάκις)
9. **A prayer for peace**
(John Williams)
10. **Μαλαματένια λόγια**
(Γιάννης Μαρκόπουλος – Μάνος Ελευθερίου)
11. **Another Brick in the Wall**
(R. Waters ~ Pink Floyd)

*Το θεατρικό είναι το «Καφενείον η Ελλάς» σε διασκευή του Δημήτρη Μαριόλη.
Χρησιμοποιήθηκαν στίχοι των: Σεφέρη, Ελύτη, Κατσίμη, Κουτσοχέρα, Α. Παπιά,
Γώγου, Σαββόπουλου.*

Επιμέλεια εκδήλωσης

Την εκδήλωση μνήμης και τιμής στους αγωνιστές και τις αγωνίστριες του Πολυτεχνείου επιμελήθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτρες της Ε' τάξης με την καθοδήγηση και βοήθεια των εκπαιδευτικών των τμημάτων Γαρυφάλλου Χριστίνας και Πλεύρη Βασιλικής. Ευχαριστούμε την εκπαιδευτικό μουσικής Μαριζα Πετροπούλου για την προετοιμασία των τραγουδιών και της χορωδίας καθώς και τον μουσικό Γιώργο Παπαδόπουλο για τη συνοδεία.



«Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για το δίκιο και την ειρήνη.»

Τάσος Λειβαδίτης