



Μια βόλτα στο δρόμο.



Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν η κυρία Ασπρομαλλίδου, η οποία είχε κάτασπρα μαλλιά και για συντροφιά της είχε το σκυλάκι της, τη Λούσυ.

Εύα



Εύα



Λούσυ



ΙΦ 6 γένερα

Μια μέρα αποφάσισαν να πάνε στην εξοχή για πικ-νικ. Είχαν μαζί τους σάντουϊτς και νεράκι.
Περπατούσαν στο πεζοδρόμιο και η κυρία Ασπρομαλίδου κρατούσε τη Λούσυ
από το λουράκι.



Ρολφαγχίδ



Τότε συνάντησαν ένα αδέσποτο σκυλάκι. Τα σκυλιά χαιρετήθηκαν και άρχισαν να γαβγίζουν και να παίζουν χαρούμενα.

κυρίων



Ξαφνικά η Λούσυ άφησε το χέρι της κυρίας Ασπρομαλίδου και πετάχτηκε στο δρόμο
καλώντας το φίλο της να παίξουν εκεί.

-Έλα, φίλε μου εδώ έχει πιο πολύ χώρο για παιχνίδι!(φώναξε η Λούσυ)



Η κυρία Ασπρομαλλίδου ταράχτηκε.

-Λούσυ, έλα πίσω!(φώναξε).

Εκείνη την ώρα ένα αυτοκίνητο ερχόταν κατ' επάνω τους. Η κυρία Ασπρομαλλίδου, τρομαγμένη, έβγαλε μια κραυγή και σήκωσε τα χέρια της ψηλά.

Ευτυχώς, ο οδηγός του αυτοκινήτου πρόλαβε και φρέναρε. Για καλή τους τύχη, τα σκυλιά δεν χτύπησαν, αλλά φοβήθηκαν πάρα πολύ. Η καρδιά της Λούσυ χτυπούσε δυνατά.

Αϊσιός Τσο-ία



Η κυρία Ασπρομαλλίδου, πήρε αγκαλιά τα δυο σκυλάκια, όταν ανέβηκαν στο πεζοδρόμιο. Εκεί
ήταν μια γατούλα που είδε τι είχε γίνει και τους είπε:

-Καλά μου σκυλάκια, δε γνωρίζετε τον κύριο Κ.Ο.Κ.;



PóΣή



-Ποιος είναι ο κύριος Κ.Ο.Κ.; (ρώτησαν με μια φωνή ,τα δυο σκυλιά).

-Ο κύριος Κ.Ο.Κ. μας λέει τους κανόνες για να κυκλοφορούμε στο δρόμο με ασφάλεια.(είπε η γάτα)

ΜΑΡΙΟΣ

-Θέλετε να σας μάθω μερικούς κανόνες κυκλοφορίας;
-Ναι, φυσικά! Έτσι θα κυκλοφορούμε με ασφάλεια...
-Ελάτε στο σπίτι μου να πιούμε ένα τσάι, να φάμε και καραμέλες και θα σας μιλήσω για τον κύριο Κ.Ο.Κ.

-Μπορούμε να πάμε κυρία Ασπρομαλλίδου;

Η κυρία Ασπρομαλλίδου, συμφώνησε με τον όρο να πάει κι εκείνη μαζί τους.





Στο δρόμο για το σπίτι της γάτας, εκείνη τους έδειξε τα φανάρια, τις διαβάσεις και τα σήματα κυκλοφορίας. Τους εξηγούσε τι σημαίνει το καθένα.

Π Α Ν Χ Σ Ι Λ Μ Λ Τ Η Ζ

Όλοι μαζί έφτασαν στο σπίτι της γάτας. Κάθισαν στο σαλόνι της και συζήτησαν για τους κινδύνους στο δρόμο.

Τα σκυλάκια κατάλαβαν ότι ο δρόμος δεν είναι χώρος για παιχνίδι.



Μετά από όλα αυτά, τα σκυλιά υποσχέθηκαν ότι θα ακολουθούν τους κανόνες του κυρίου Κ.Ο.Κ. ώστε να είναι ασφαλείς.

-Δε θα πεταγόμαστε ποτέ στο δρόμο. Όταν θέλουμε να περάσουμε απέναντι πάντα θα ελέγχουμε (σταματώ, ακούω, κοιτάζω δεξιά, κοιτάζω αριστερά, κοιτάζω πάλι δεξιά, αν ο δρόμος είναι ελεύθερος περνώ απέναντι).





-Και ποτέ δε θ' αφήσω το χέρι που με κρατάει (είπε η Λούσυ).

Και κοίταξε την κυρία Ασπρομαλλίδου με αγάπη.

-Χαίρομαι πολύ για εσάς ,καλοί μου φίλοι!...



καλερίνα

Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!

Το παραμύθι δημιουργήθηκε και εικονογραφήθηκε , από τους μαθητές του 8^{ου} Νηπιαγωγείου Σταυρούπολης,

Τμήμα: Πρωινό 1

Σχολικό έτος : 2023-2024