

Ήθη και έθιμα

του δωδεκαημέρου

20^ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης



ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΑ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ



Γιορτάζουμε τη Γέννηση του Χριστού

Στολίζουμε το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο.



Καλά Χριστούγεννα

Τα παλαιότερα χρόνια
στην Ελλάδα στολίζανε
καραβάκια και όχι έλατο.



Τα παιδιά κρατώντας τα στολισμένα καραβάκια τους έηλεγαν τα κάλαντα





Σήμερα τα
παιδιά
εξακολουθούν
να λένε τα
κάθαντα με τη
συνοδεία του
τριγώνου

Τα γλυκά των Χριστουγέννων είναι οι
κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα



ΠΡΟΤΟΧΡΟΝΙΑ 1 Ιανουαρίου



Γιορτάζουμε την αλλαγή της χρονιάς. Φέτος θα αποχαιρετίσουμε
το 2022 και θα έρθει το 2023

Το πρωί της
παραμονής
Πρωτοχρονιάς
δηλαδή της
τελευταίας
μέρας του
χρόνου, τα
παιδιά λένε
τα κάλαντα
της
Πρωτοχρονιάς





Την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς
ακριβώς στις 12 τα
μεσάνυχτα
αλλάζει ο χρόνος
και πολύχρωμα
πυροτεχνήματα
γεμίζουν τον
ουρανό.



Στα σπίτια οι
οικογένειες
μαζεμένες
κόβουν τη
Βασιλόπιτα





Όποιος βρει το φλουρί που κρύβεται στη Βασιλόπιτα θα έχει μια πολύ τυχερή χρονιά!



Το ίδιο βράδυ μας επισκέπτεται ο Άγιος Βασίλης!

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς , μπαίνοντας στο σπίτι ο νοικοκύρης για να κάνει ποδαρικό με το δεξί, σπάει το ρόδι πίσω του, ώστε να πεταχτούν οι ρώγες του παντού και παράλληλα αναφωνεί «*με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά*».



ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
6 Ιανουαρίου



Γιορτάζουμε την βάπτιση του Ιησού

Γίνεται ο Μεγάλος Αγιασμός στην
εκκλησία και στη συνέχεια ο Αγιασμός
των υδάτων



Ο ιερέας ρίχνει
το σταυρό στο
νερό και όποιος
το πιάσει θα
έχει μια τυχερή
κι ευλογημένη
χρονιά!





Τα παιδιά για
ακόμη μια
φορά
τραγουδούν
τα κάλαντα
των
Θεοφανίων ή
όπως
λέγονται
αλλιώς των
Φώτων



Την ημέρα αυτή των
Θεοφανίων , γυρνούν
στα έγκατα της γης
και οι καλικάντζαροι
οι οποίοι τριγυρνούν
ανάμεσά μας για
δώδεκα ημέρες
δηλαδή από την
ημέρα των
Χριστουγέννων...