

Το μηλαράκι που ήθελε να
ταξιδέψει



Το μηλαράκι που ήθελε να ταξιδέψει

Ευαγγελία Ζώρα

Έτος έκδοσης: 2021

© copyright κειμένου: Ευαγγελία Ζώρα

Μια φορά κι έναν καιρό
πάνω σε ένα δέντρο ψηλό
ζούσε ένα μηλαράκι μικρό,
κόκκινο και ζωηρό.





Κάθε βράδυ πρώτου
κοιμηθεί,
τα μάτια του κλείνει
και κάνει μια ευχή.



Πεταλούδα να ήταν με
μεγάλα φτερά ή γατούλα
με ποδαράκια μικρά.
Ταξιδάκια να πηγαίνει σε
μέρη μαγικά,
σε θάλασσες, κήπους,
αγρούς και βουνά.





Μα πώς να πάει στα μέρη αυτά,
αφού βρίσκεται στο δέντρο ψηλά!
Το πήρε απόφαση και ξέρει καλά,
μόνο στα όνειρά του θα ταξιδεύει
τελικά.



Ξεσπά ένας άνεμος πολύ
δυνατός
και πάνω στο δέντρο
επικρατεί πανικός.
Τα κλαδιά κουνιούνται σαν
να γίνεται σεισμός
και τα μηλαράκια πέφτουν
με φόρα εμπρός.





Ο αέρας σπρώχνει το μικρό
του σωματάκι,
καθόλου όμως δεν φοβάται
το γλυκό μας μηλαράκι.
Χαρούμενο κατρακυλά απ'
την κατηφόρα τη μεγάλη
και νιώθει σαν να βρίσκεται
σε μια τσουλήθρα ατσάλι.



Κυλάει και γλιστράει,
συνεχώς στριφογυρνάει.
Νιώθει κάτι σκληρό να
το ακουμπάει
και την επόμενη στιγμή
στον ουρανό πετάει.





Για πρώτη του φορά τον
ήλιο βλέπει από τόσο κοντά
και την πόλη χαιρετά από
πολύ ψηλά.

Το μαύρο πουλάκι κρατά το
μηλαράκι γερά
και εκείνο πετά σαν να έχει
φτερά.



Στον ουρανό όμως ζούνε πουλάκια
πολλά
και εντελώς ξαφνικά
συγκρούστηκαν δύο από αυτά.
Το κόκκινο το μηλαράκι άρχισε να
πέφτει γρήγορα από εκεί ψηλά
και έναν φόβο ένωσε μην
χτυπήσει σοβαρά.



Μα μόλις έφτασε κάτω στη γη,
δεν είχε χτυπήσει, δεν είχε
πληγή.

Πάνω σε ένα μπλε τραμπολίνο
είχε προσγειωθεί,
χοροπηδούσε με κέφι και με
χαρά πολύ.





Πηδούσε με φόρα και
δύναμη αρκετή
και κάποια στιγμή
έκανε ένα άλμα μακρύ.





Έφτασε στην θάλασσα με
τα δελφίνια μαζί
και έκατσε εκεί ώρα
πολύ.



Κάθισε στην άμμο για να
ξεκουραστεί,
κάποιος όμως το πήρε από
εκεί.



Τότε φοβήθηκε για τη δική
του ζωή,
ήταν όμως γενναίο πολύ.



Σε ένα όμορφο καλάθι βρέθηκε
στην κορυφή,
στολισμένο με μία κορδέλα
γιορτινή.



Περήφανο ένιωσε που είχε
φτάσει ως εκεί
και που φωτογραφία το έβγαζαν
με μια μηχανή.





Η χαρά του απεριγράπτη
όπως και ο ενθουσιασμός,
το ταξιδάκι ήταν τέλειο και ο
τόπος μαγικός.



Ποτέ του δεν περίμενε
η ευχή του να
πραγματοποιηθεί
κι όμως αυτό συνέβει
μέσα σε μια στιγμή!

