



14
Φεβρουαρίου
η γιορτή της
Αγάπης



**Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου είναι η Γιορτή των
Ερωτευμένων,**

**Εμείς λοιπόν θα ασχοληθούμε με την πιο όμορφη
γιορτή αγάπης αυτού του μήνα....**

Πώς όμως ερωτεύονται οι άνθρωποι....;

**Μα πώς αλλιώς; Τους χτυπάει ο Έρως υιός της
Αφροδίτης με τα βέλη του!!!**



- Σύμφωνα με έναν από τους πολλούς μύθους που έχουν διατυπωθεί για τη γέννηση των θεών, η Αφροδίτη γεννήθηκε στα παράλια της Κύπρου στους αφρούς της θάλασσας. Ο Ζέφυρος, ο δυτικός άνεμος, την μετέφερε, αφού την περιποιήθηκαν οι Ώρες, στον Όλυμπο. Όταν παρουσιάστηκε στους θεούς, όλοι έμειναν έκπληκτοι από την εκθαμβωτική ομορφιά της. Η Αφροδίτη ήταν όμορφη, είχε λευκό δέρμα και μακριά πλούσια μαλλιά.

Στο πέρασμά της τα λουλούδια άνθιζαν και η φύση ζωντάνευε. Θεοί και θνητοί την επιθυμούσαν και θέλησαν να την κάνουν γυναίκα τους. Λέγεται ότι τελικά ο Ήφαιστος κατάφερε να την παντρευτεί...

Έτσι, γεννήθηκε ο Έρωτας...

Ο Έρωτας εκπροσωπούσε τον έρωτα και γενικά όλα τα συναισθήματα που δημιουργούσαν ζωή. Εμφανιζόταν και έριχνε τα βέλη του, προκαλώντας παράφορο έρωτα και παράλληλα, βάσανα στους ανθρώπους. Ο Έρωτας και η Αφροδίτη είχαν περίοπτη θέση ανάμεσα στους αρχαίους Θεούς.


Τελικά, ο Έρωτας πέφτει και ο ίδιος θύμα του έρωτα και αγάπησε της Ψυχή, ένα εντυπωσιακό κορίτσι, που ξεπερνούσε σε ομορφιά ακόμα και τη θεά του έρωτα, την Αφροδίτη. Η ομορφιά της ήταν τόσο ξακουστή που πλήθος αντρών συνέρρεαν στο σπίτι της για να τη θαυμάσουν.



Η Αφροδίτη ζήλεψε τη νεαρή κοπέλα και θέλησε να την εκδικηθεί. Για να το καταφέρει διέταξε τον γιο της, που σύμφωνα με πολλούς μύθους ήταν πιστός υπηρέτης της, να δηλητηριάσει όλους τους άντρες και να μην την αγαπάει κανένας. Τότε κατά λάθος πληγώθηκε από τα δικά του βέλη και ερωτεύτηκε την όμορφη κοπέλα....

Έτσι, τελικά την παντρεύτηκε και έζησαν μαζί ευτυχισμένοι σε ένα πανέμορφο παλάτι που είχε φτιάξει ο ίδιος ο Έρωτας για να στεγάσει την αγάπη του.





Ας ακούσουμε ένα
τραγούδι, πολύ όμορφο με
τρυφερές εικόνες που
δείχνουν το αληθινό νόημα
της Αγάπης.

<http://www.youtube.com/watch?v=s8ZTDIGP0-4>





Ας παίξουμε
λίγο...





Μετρώ και κυκλώνω τον σωστό αριθμό



6 7 8



4 5 6



1 2 3



7 8 9

A close-up photograph of two hands, one from the left and one from the right, gently holding a glowing, heart-shaped light. The light is bright yellow and orange, with a soft, ethereal glow. The background is a clear, bright blue sky. The hands are positioned as if they are cradling the light, with fingers slightly curled. The overall mood is warm, tender, and hopeful.

Εσείς...
Τί αγαπάτε;

Με τη
βοήθεια ενός
μεγάλου,
φτιάξτε μια
μεγάλη
καρδιά,
χωρίστε της
σε 4 κομμάτια
(όπως εσείς
θέλετε) και
απαντήστε
στα διπλανά
ερωτήματα



Μπορούμε να φτιάξουμε
και το Ανθρωπάκι της
Αγάπης...

Και να το χαρίσουμε σε
κάποιον που αγαπάμε
Τί λέτε; Δοκιμάζουμε;
Είναι εύκολο!



Κάπως έτσι...



Τώρα, ας δούμε μαζί ένα πολύ όμορφο βίντεο που αφηγείται το παραμύθι «Το Δέντρο που έδινε», μια ιστορία για την έννοια της φιλίας και την ανευόρων αγάπη

https://www.youtube.com/watch?v=if_PTrX1dNA

