

## 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Η επέτειος της 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης και τιμής για όλους τους Έλληνες που με ενότητα, σθένος, γενναιότητα και ομοψυχία υπερασπίστηκαν τα ιδανικά της πατρίδας μας για να είμαστε όλοι σήμερα ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ!!!

Σκοπός του προγράμματός μας: Να γνωρίσουν τα παιδιά τα ιστορικά γεγονότα της 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου.

Στόχοι:

- Να αναγνωρίσουν και να σχολιάσουν βίντεο και εικόνες των ιστορικών γεγονότων
- Να περιγράψουν τα συναισθήματα των αγωνιστών του 1940
- Να αναγνωρίσουν το «ΟΧΙ»
- Να διακρίνουν τις συνθήκες πολέμου και ειρήνης
- Να περιγράψουν τον «αγώνα» των γυναικών και πώς αυτές συνέβαλαν και βοήθησαν στον αγώνα του '40
- Να μάθουν τον εθνικό ύμνο
- Να μάθουν τραγούδια αφιερωμένα στο έπος του '40

Στην αρχή τα παιδιά είδαν βίντεο σχετικά με τον πόλεμο, εντόπισαν στο χάρτη την αρχή του πολέμου καθώς και τα μέρη που αγωνίστηκαν οι Έλληνες. Μιλήσαμε για τα συναισθήματα που μας προκαλούν συγκεκριμένες εικόνες και στη συνέχεια διέκριναν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων.



Έπειτα, διαβάσαμε και δραματοποιήσαμε το παραμύθι «Ο γίγαντας και ο νάνος», από βιβλίο της Γλώσσας Δημοτικού.





Διαβάστηκαν κι άλλα βιβλία, όπως το «Έπος του '40» και «Ο εχθρός».

Αγωνιστές του πολέμου ήταν και οι γυναίκες. Μιλήσαμε για τη συμβολή τους στον Αγώνα, σχολίασαν εικόνες και έμαθαν το τραγούδι: «Γυναίκες ηπειρώτισσες» και τις ζωγράφισαν.



Άκουσαν κι άλλα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο, όπως «Κορόιδο Μουσολίνι», «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του» κ.ά.

Μιλήσαμε για την ελληνική σημαία, έμαθαν τι συμβολίζουν τα χρώματα, την σύγκριναν με την ιταλική και τη γερμανική σημαία και βρήκαν τις τρεις χώρες στη στρογγυλή γη.

Έβαψαν την ελληνική σημαία με μαρκαδόρους και είπαν τον εθνικό ύμνο του Διονύσιου Σολωμού.





Παρατήρησαν το ΟΧΙ και εξέφρασαν την άποψη τους για την απάντηση του Μεταξά προς το Μουσολίνι.

Με μπαλάκια από γκοφρέ προσπάθησαν να φτιάξουν το ΟΧΙ σε μία εικόνα πολέμου.





Σχημάτισαν το ΟΧΙ με το σώμα τους στην αυλή του σχολείου.



Την ημέρα του σχολικού εορτασμού για την επέτειο του ΟΧΙ, τα παιδιά έκαναν παρέλαση στην αυλή του σχολείου μας.



*Για να είναι μια πατρίδα ελεύθερη*

*πρέπει να είναι πρώτα ελεύθεροι οι άνθρωποί της.*

*Για να πούμε τα μεγάλα ΝΑΙ της ζωής μας πρέπει να μάθουμε να λέμε ηρωικά ΟΧΙ.*

*Η ελευθερία δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται. Μυρίζει ιδρώτα, αίμα και θυσία.*

*- Π. Λίβυος -*