

Λίγες μέρες
πριν το κλείσιμο...,
προετοιμασία, δράση
και δημιουργικότητα!

Ετοιμάσαμε την εικόνα,
που θα έχει η τσάντα που θα «αγκαλιάσει»
ό,τι κάναμε όλη τη χρονιά!



Δουλέψαμε ατομικά για να βγει κάτι ομαδικό,
που θα μας συντροφεύει έξω από το σχολείο!



Ύστερα ασχοληθήκαμε με τη δημιουργία
της εμφάνισής μας στην τελική γιορτή...
Την μπλούζα που θα συνόδευε την βερμούδα ή το κολλάν (ανάλογα)...



Το θέμα και στην τσάντα και στην μπλούζα...
ήταν το αγαπημένο μας παραδοσιακό παιχνίδι!
Επικράτησαν οι σβούρες και οι μπίλιες!
Και φυσικά, το όνομά μας στην γλάτη!
Κοιτάξτε τι όμορφες που έγιναν!



Εννοείται ότι θα φτιάχναμε και για τις δασκάλες μας μπλούζα,
για να μας θυμούνται το καλοκαίρι!



Και συνεχίσαμε με τον καλοκαιρινό στολισμό της τάξης,
αλλά και της αυλής για τη μέρα της γιορτής!
Σβούρες, ψάρια, καραβάκια και άλλα πολλά!



...Βρήκαν τη θέση τους στην τάξη...



...αλλά κι έξω από αυτή, στην αυλή,
τη μέρα της γιορτής!



Και οι πυξίδες θα μας δείξουν...
...που πάμε, φεύγοντας πια από το σχολειό;;...



Κι έφτασε η μέρα της γιορτής!

Θέμα της:
«Ελάτε να γίνουμε όλοι παιδιά!»

Στην κυριολεξία!

Μικροί-μεγάλοι!

Μα πριν ξεκινήσουμε, θυμηθήκαμε,
όλα όσα κάναμε και μάθαμε
αυτή τη χρονιά στο σχολείο
και τα αφηγηθήκαμε (ηχητικά)
στους γονείς και στους φίλους,
που ήρθαν να μας δουν και να χαρούν μαζί μας!

- ❖ Καλησπέρα γονείς και φίλοι! Σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας, για να περάσετε καλά μαζί μας!
- ❖ Μάθαμε να παίζουμε παιχνίδια με κανόνες, χωρίς ζαβολιές, γιατί αυτό δεν είναι δίκαιο.
- ❖ Μάθαμε να λέμε γλυκές λέξεις: «Ευχαριστώ! Παρακαλώ! Συγγνώμη!».
- ❖ Μάθαμε να χωριζόμαστε σε ομάδες και να παίζουμε στις αγαπημένες μας γωνιές.
- ❖ Μάθαμε να ζωγραφίζουμε: με μαρκαδόρους, με πινέλα, με ολόκληρα τα χέρια μας.
- ❖ Μάθαμε να κόβουμε, να κολλάμε και να δημιουργούμε.
- ❖ Μάθαμε να περιμένουμε τη σειρά μας με υπομονή και να μη σπρώχνουμε.
- ❖ Μάθαμε να σηκώνουμε το χέρι μας όταν θέλουμε να μιλήσουμε και να ακούμε τους άλλους.
- ❖ Μάθαμε να τρώμε όλοι μαζί και να απολαμβάνουμε το φαγητό μας.
- ❖ Μάθαμε να χορεύουμε, να διασκεδάζουμε και να περνάμε καλά.
- ❖ Μάθαμε μέσα από παιχνίδια τις φωνές και τους αριθμούς.
- ❖ Μάθαμε να κάνουμε εργασίες και μαζί και μόνοί.
- ❖ Μάθαμε να γράφουμε τις δικές μας ιστορίες και να τις κάνουμε παραμύθι.
- ❖ Πιο πολύ απ' όλα μας άρεσε να παίζουμε στην αυλή με τους φίλους μας.
- ❖ Μάθαμε να αγαπάμε την οικογένειά, τους φίλους, τη φύση και τα ζώα.
- ❖ Μάθαμε ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί, μοναδικοί, αλλά όλοι ίσοι μεταξύ μας.

Παίξαμε παιχνίδια μόνοι μας!...

«Τσουβαλοδρομίες!»



«Σιγά τ' αυγά!»



«Πάμε παραλία!»



«Εδώ τα κακαρίσματα, εδώ κι οι...αλεπούδες!»



«Χιλιοτρύπητο λαγήνι και σταλιά νερό...δε χύνει;;;»



Παίξαμε όμως
και μαζί με τους γονείς μας!

Και το ευχαριστηθήκαμε πολύ!

ΟΛΟΙ!

«Είμαστε σιαμαίοι!»
...ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΜΑΔΕΣ ΜΑΣ!



«Πάτα γερά!»...
...λένε οι μπαμπάδες!
(και κάποιες μαμάδες, όταν λείπουν οι μπαμπάδες)



«Μία σου και μία μου!»
(Σε ταιίζω, με ταιίζεις,
αλλά...με κλειστά μάτια!)



Όμως... «στο τέλος ξυρίσαμε τον...μπαμπά!»



Παίξαμε, γελάσαμε,
αλλά και χορέψαμε και τραγουδήσαμε,
φορώντας τα καλοκαιρινά κοχύλομετάλλια,
που μας απένειμαν οι δασκάλες μας!

Όλοι είμαστε πρώτοι,
γιατί σημασία έχει η συμμετοχή!

Κι αντί για κότινους,
φορέσαμε τα ημικασκετάκια,
που δημιουργήσαμε μόνοι μας!



Και φτάσαμε στην τελευταία μέρα....
Οι τσάντες μας, μάς περιμέναν υπομονετικά
να πάμε να τις αναζητήσουμε!



Και όχι μόνο!
Μαζί με ό,τι κάναμε όλη τη χρονιά,
ήταν κι η ζωγραφιά με τις δασκάλες μας...
...για να τις θυμόμαστε όλο το καλοκαίρι!



Καθώς και το ενθύμιό μας!



Μαζί τους περίμεναν και τα καράβια μας,
που έκρυβαν μία έκγληξη,
που την ανακαλύψαμε αμέσως!





Κι όσο οι δασκάλες μιλούσαν με τους γονείς μας,
εμείς...το εκμεταλλευτήκαμε!



Και για μας τους...απόφοιτους,
που αποχαιρετούμε το Νηπιαγωγείο για τελευταία φορά,
υπήρχε μία ακόμη έκπληξη!
Αλλά αυτή θα τη μάθουμε στο σπίτι!



Α, πριν φύγουμε,
κάναμε και το τελευταίο μας πότισμα στο μικρό φυτό μας!
(Μέχρι να μπει το αυτόματο πότισμα,
που θα τα κρατήσει «ζωντανά» μέχρι την επόμενη σχολική χρονιά)



Τέλος, για τους καινούριους φίλους
που θα έρθουν την επόμενη σχολική χρονιά,
αφήσαμε ένα δώρο αγάπης!
Καλώς να μας έρθετε!



Το Παράρτημα του 1^{ου} Νηπιαγωγείου Ραφήνας εύχεται
καλό καλοκαίρι
σε μικρούς και μεγάλους
με υγεία, ξεκούραση, παιχνίδι, πολύ γέλιο και αγάπη!

