

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  
ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ  
«ΠΑΠΠΟΥ ΧΡΟΝΟ», ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ (ΕΠΟΧΕΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ  
(ΜΗΝΕΣ).

ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ.



Ενώ γνωρίσαμε και τον τρόπο,  
με τον οποίο μετρούσαμε το Χρόνο παλιά και τώρα  
και φέραμε τα δικά μας ρολόγια από το σπίτι



Τέλος, δημιουργήσαμε τα δικά μας ρολόγια, που θα  
μπορέσουμε να τα βάλουμε και τις Απόκριες!



Οι οποίες Απόκριες ήρθαν και δεν το πήραμε είδηση!  
Γι' αυτό στολίσαμε, για αρχή, με κάτι τυποποιημένο...



...αλλά στη συνέχεια,  
ξεκίνησαν οι στολισμοί  
με τις δημιουργίες των παιδιών  
(και όχι μόνο)!





Ενώ, για να χαλαρώσουμε παίξαμε  
και παιχνίδια με αποκριάτικο θέμα...





Και φυσικά, δημιουργήσαμε τις δικές μας στολές  
για το Αποκριάτικο πάρτυ του σχολείου,  
την τελευταία Παρασκευή πριν τα Κούλουμα!  
Η διαδικασία, βήμα-βήμα:



Κάναμε όμως και μία αποκριάτικη πασαρέλα,  
2 μέρες πριν το Αποκριάτικο πάρτυ,  
όπου τα παιδιά ντύθηκαν μόνα τους  
με τη στολή του «εμπορίου»,  
και το κάθε παιδί την περιέγραψε,  
έδειξε τι κάνει ο/η ήρωας/ίδα του και χόρεψε με αυτήν!



Κι έφτασε η Παρασκευή!  
Η μέρα του αποκριάτικου πάρτυ!!!  
Βάλαμε τις χειροποίητες στολές μας,  
τραγουδήσαμε, χορέψαμε, παίξαμε στην αυλή μας!  
Παίξαμε και «φανταστικό» τουρτοπόλεμο,  
από τα «φανταστικά» γενέθλια του συμμαθητή μας!



Και φυσικά κάναμε «χαμούλη» με τις σερπαντίνες!  
Αλλά στο τέλος της ημέρας τις μαζέψαμε,  
τις ρίξαμε στην ανακύκλωση  
και αφήσαμε την αυλή μας καθαρή,  
εν όψη και της Καθαρής Δευτέρας!  
Καλή Σαρακοστή!

