



Η ιστορία του Παντελή



Μία ιστορία για
το Πολυτεχνείο



Ο Παντελής ο Ασπρόμαυρος ήταν
ψηλός και αδύνατος. Του άρεσαν
τα ασπρόμαυρα ρούχα με γραμμές.
Ζούσε σε μία ασπρόμαυρη πόλη
με τους φίλους του, που ήταν
και αυτοί ασπρόμαυροι !



Μία μέρα ξαφνικά εμφανίστηκε στην
ασπρόμαυρη πολιτεία τους,
έναν στρατηγός με τους
στρατιώτες του !



Οι στρατιώτες του είχαν όπλα
και τους έστειλε να πιάσουν και
να σκοτώσουν το πουλί της
Ειρήνης !



Έστειλε και ένα μεγάλο ασπρόμαυρο
ψηλό άνδρα να φοβίσει τον
Παντελή και τους φίλους του .



Έστειλε και ψηλούς γίγαντες που
εμπόδιζαν τον Γραντελή και τους
φίλους του, να πάνε στην Θάλασσα
και να κάνουν βόλτες !



Δύο φίλοι του Παντελή, είπαν
ότι δεν θέλουν άλλο πια τον
Στρατηγό γιατί δεν τους άφηνε
να κάνουν αυτά που ήθελαν !



Μαζεύτηκαν λοιπόν όλοι οι φίλοι
σε ένα σπίτι μεγάλο, που είχε
σήμα το τριαντάφυλλο. Έκαναν
σχέδια πως θα διώξουν τον
στρατηγό !



Οι φίλοι του Παντελή έγιναν πάρα
πολλοί ! Ο Στρατηγός τους είδε
από το παράθυρό του και
φοβήθηκε. Αυτός ήταν ένας και
αυτοί εκατομμύρια !!



Έστειλε λοιπόν τους στρατιώτες του
με τα όπλα να σκοτώσουν
και τις γυναίκες τους !



Έφτασαν οι στρατιώτες στην πόρτα
του μεγάλου σπιτιού. Στάθηκαν
απέναντι από τους φίλους του
Παντελή. « Φύγετε αμέσως από το
σπίτι » τους είπαν .. «Εσείς να
φύγετε» απάντησαν οι ασπρόμαυροι.
« Ξουτ, ξουτ, από δω»



Ένα πουλί με ανθρώπινη μορφή
έκατσε στο παράθυρο του Στρατηγού.
Ο Στρατηγός παραξενεύτηκε
πολύ ! Δεν είχε ξαναδεί τέτοιο
πουλί !



Τότε έγινε κάτι μαγικό ! Οι ασπρό-
μαυροι άρχισαν να βγάζουν φτερά και
να πετάνε ελεύθεροι πια στον
ουρανό. Ούτε οι στρατιώτες του
Κακού στρατηγού μπορούσαν να τους
πιάσουν !



Ο Στρατηγός φοβήθηκε πολύ !!
Όλοι πλέον πέταγαν ελεύθεροι !
Έφυγε μακριά από την χώρα τους
Αμέσως τα φτερά του Παντελή
και των ασπρόμαυρων εξαφανίστηκαν
και ένα μεγάλο γλέντι με χορούς
ξεκίνησε στην πόλη !