

Ο ΘΡΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡ
ΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ



1^ο Νηπιαγωγείο Παπάγου, 4^ο τμήμα
(Παράρτημα 251 ΓΝΑ) Σχ. Έτος : 2021 - 2022

Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένα παιδί που το έλεγαν Όρμαν. Ήταν αγόρι, 6 χρονών και πήγαινε σχολείο. Ήθελε να πάει να δει όλο τον κόσμο και να γνωρίσει νέους φίλους.



Ξεκίνησε πρώτα από την **Αμερική** και συνάντησε φίλους. Ήταν ευτυχισμένοι, γιατί είχαν καθαρό αέρα, φαγητό και νερό.



Μετά πήγε στην **Αγγλία** και συνάντησε ανθρώπους που ζουν ελεύθεροι, έπαιζαν ελεύθερα και γέλαγαν και διάβαζαν παραμύθια στο σχολείο.



Μετά πήγε στην **Ισπανία**.
Συνάντησε ένα σκυλάκι που ήταν
αδέσποτο και το πήρε και το
φρόντισε και το ονόμασε Μπλου.



Μετά ταξίδεψε στην **Ιαπωνία** και συνάντησε Ιαπωνέζους σε μικρές καλύβες, αλλά υπήρχαν και πλούσιοι. Αυτοί που ζούσαν στις καλύβες ήταν φτωχοί και δεν είχαν ούτε λεφτά, ούτε φαγητό και φορούσαν τρυπημένα παπούτσια. Δεν είχαν ούτε αντικείμενα και ήταν στεναχωρημένοι. Ο Όρμαν τους έδωσε λεφτά. Οι πλούσιοι ζούσαν σε μεγάλα σπίτια και με τα λεφτά που τους έδωσε ο Όρμαν, οι φτωχοί έγιναν πλούσιοι και πλέον έχουν και φαγητό και νερό και αντικείμενα.



Ο Όρμαν ταξίδεψε στην **Αφρική**
και συνάντησε ανθρώπους με
καφέ δέρμα. Στην Αφρική δεν
είχαν παιχνίδια και δεν είχαν
σχολείο και καθόντουσαν στην
άμμο.



Είδε ένα γκρεμισμένο σπίτι που ήταν από τα παλιά χρόνια και το είχε γκρεμίσει ο πόλεμος. Επειδή ένα πολεμικό αεροπλάνο έριξε μια πολεμική βόμβα και γκρέμισε το σπίτι και πέθαναν οι άνθρωποι. Ο Όρμαν στεναχωρήθηκε για την καταστροφή και πήγε να τους βοηθήσει και έφτιαξε σκηνή. Τους έδωσε και μια καινούρια πόρτα. Συνάντησε και ένα ελέφαντα και έφτιαξε και ξύλινα σχολεία.



Στη συνέχεια πήγε στη **Β.Αμερική** και συνάντησε ζωάκια, ζωγράφους και είδε ταινίες τρομακτικές, γιατί είχε σκοτωμένους ανθρώπους, από πιστόλια γιατί ήταν σκοτεινά. Ο Όρμαν μίλησε στους ανθρώπους να αφήσουν τα πιστόλια και να μην σκοτώνουν τους ανθρώπους. Χρειάστηκε να πάρει ψωμί και το ζήτησε ευγενικά και έφαγε λάδι με μερέντα.

Στη ζωγραφιά ωστόσο υπάρχουν μόνο χαρούμενες ταινίες.



Ταξίδεψε και στον **Β. Πόλο** και φόρεσε σκουφί για να μην κρυώνει και συνάντησε τον Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά. Με τα ξωτικά παίζανε χιονοπόλεμο, μετά μπήκανε μέσα και ήπιαν ζεστή σοκολάτα και ο Όρμαν είπε στον Άγιο Βασίλη για τα σκισμένα παπούτσια και για τα ταξίδια του. Ο Άγιος Βασίλης είπε ότι πρέπει οι άνθρωποι να γίνουν πιο καλοί και είπε στα ξωτικά να φτιάξουν ένα φίλτρο, που για μία μέρα δεν θα βρέχει βροχή, αλλά μηνύματα που θα κάνουν καλύτερους τους ανθρώπους. Μηνύματα όπως : όχι στον πόλεμο, να μην βαράμε, να μην σπρώχνουμε, να αγαπάμε, να μην χτυπάμε, να μην κλωτσάμε και να μην πετάμε τα παιχνίδια.



Αποχαιρέτησε τον Άγιο Βασίλη και πήγε στη **Νότια Αμερική** και είδε ζώακια και ανθρώπους που ήταν φτωχοί. Ο Όρμαν χάιδεψε τα ζώακια και έδωσε και λίγα λεφτά στους ανθρώπους και πήγε και είδε ζώα που είχαν οικογένεια και έκαναν μωρά. Ένα ζώο είχε ένα αγκάθι στο πόδι και ο Όρμαν το τράβηξε προσεχτικά . Το ζώο ήταν λιοντάρι και το βοήθησε και έγιναν πολύ καλοί φίλοι. Στη συνέχεια παίζανε πολλά παιχνίδια και τραγουδούσαν λιονταρίσια. Ο Όρμαν μίλησε στους ανθρώπους και τους είπε να μην σκοτώνουν τα ζώα , επειδή δεν είστε μόνο εσείς στη ζωή , είναι και τα ζώα.



Στην **Ιταλία** που πήγε,
είδε κάποια παιδιά και
πήγε στο σχολείο τους και
έμαθε γράμματα και πήγε
μετά στα ζώα και είδε ένα
ζώο με αγκάθια και το
βοήθησε.



Είδε τους Ιταλούς και τους είπε :
« Ελάτε στην Ελλάδα για
διακοπές».



Στο τέλος ταξίδεψε στην
έρημο και είδε καμήλες και
έναν άνθρωπο που έπινε
νερό από μια μικρή
λιμνούλα.



Μετά την έρημο ήρθε στην **Ελλάδα** και πήγε στη **Χαλκιδική** και συνάντησε τους γονείς του, που του είχανε κάνει έκπληξη και πήγανε σε ένα λούνα παρκ, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Είχε καλέσει φίλους που του πρόσφεραν δώρα και του άρεσε το παιχνίδι πολύ.



Την επόμενη μέρα πήγε στην **Κρήτη**, παίζανε με τον μπαμπά του και την άλλη μέρα ξύπνησε και πήγε μια βόλτα για να παίξει. Πήγανε στην παιδική χαρά, πήγανε για μπάνιο στη θάλασσα και έσωσε ένα ζωάκι που κινδύνευε και είχε παγιδευτεί στα δίχτυα του ψαρά. Ήταν μία Καρέτα-καρέτα.



Στην **Κάρπαθο** πήγε με τον μπαμπά του στην πισίνα, πήγανε και στο σχολείο και είδαν μια ταινία με τον Άγιο Βασίλη. Μετά γυρίσανε σπίτι και είδαν στον υπολογιστή το Frozen.



Την άλλη μέρα ήρθαν στην **Αθήνα**, πήγαν στο πάρκο και έκαναν πατίνι. Ο Όρμαν με τον μπαμπά του πήγαν και παίζανε μπάλα, πήγαν στη θάλασσα και είδαν φάλαινες, μικρά ψαράκια, καρχαρίες, πλαγκτόν, αστακούς και σαλάχια.



Η ιστορία μας τελειώνει σε ένα ποτάμι, που ήταν μια πέτρα και πήγε για να το δει από κοντά και έπεσε μέσα. Οι φίλοι του οι Ιταλοί τον βοήθησαν και η μαμά και ο μπαμπάς κοιτούσαν ένα δέντρο όμορφο και δεν μπορούσαν να δουν το παιδί. Μετά πήγαν σπίτι και έβαλαν hansaplast στο πόδι και έφαγαν όλοι μαζί η οικογένεια και οι φίλοι του Όρμαν. Οι φίλοι του Όρμαν ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σπίτι για να παίξουν.



Μαρίο
Χρυσότινα
μαρίνα

Καλλιόπη

ΜΑΡΙΝΑ
i v T |
ΟΡΕΣΤΗΣ

Αθηνά ΘΩΜΑΣ

ΕΡΑΤΩ

ο γ γ μ Σ
Νεφέλη

Βασίλειο Κή
Χρυσόσπη

Μυρτώ Εβελίω

Μυρτώ
ΑΝΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΑΝ ΗΡΩΑΣ

Ιωάννα

Κωνσταντίνος

Θεοδώρα
Γιώργος

Γιώργος

Νικόλαος

Το συγκεκριμένο βιβλίο δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από τους μαθητές του 4^{ου} τμήματος του 1^{ου} Νηπιαγωγείου Παπάγου. Τα παιδιά μας έγιναν συγγραφείς και εικονογράφοι και δημιούργησαν την δική τους ιστορία στο τελευταίο από τα επτά εργαστήρια της θεματικής ενότητας «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη», που αφορούσε στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ένα μεγάλο Μπράβο στα παιδιά μας!!!

