

Αετός και εξωγήινος

(παραμύθι)



Μια φορά κι έναν καιρό ένας εξωγήινος έπεσε από το διαστημόπλοίο του στη γη



Αχ! Σε
παρακαλώ μη
με φας!!!

Να σε φάω; Δε
μου αρέσεις,
έχεις παράξενη
μυρωδιά!



Δε μπορώ να
αναπνεύσω, θα
πεθάνω, κάνει
ζέστη εδώ!
Βοήθησέ με σε
παρακαλώ!

Θα σε μεταφέρω
στον τόπο μου,
στα ψηλά βουνά!





Αχ νιώθω πολύ καλύτερα
και μπορώ να οδηγήσω
ξανά το διαστημόπλοίο
μου! Σε ευχαριστώ, μου
έσωσες τη ζωή! Έλα μαζί
μου στο διάστημα!




Α, πολύ μου αρέσει
το διάστημα, θα
έρθω! Αλλά τι θα
τρώω; Έχετε φίδια
στο διάστημα;



Όχι αλλά το
διαστημόπλοιο
χωράει αρκετά.
Πάμε στη χώρα
των φιδιών!





Φίδια, θέλετε να
έρθετε μαζί μου
στο διάστημα;

Πάμε στη
χώρα των
βατράχων !

Ναι θέλουμε,
αλλά τι θα
τρώμε; Έχει
βατράχια;



Βάτραχοι, θέλετε να έρθετε μαζί μου στο διάστημα;

Να πάρουμε μαζί μας και πεταλούδες! Να έχουμε να τρώμε!

Ναι!!!

Και τι θα τρώμε; Εμένα μου αρέσουν οι πεταλούδες!

Πάμε να βρούμε τις πεταλούδες!

Ναι!!!





Ναι, πολύ θα ήθελα να ταξιδέψω στο διάστημα!

Και τι θα τρώμε; Έχει εκεί δέντρα και λουλούδια;

Πεταλούδες θα έρθετε μαζί μας στο διάστημα;

Ε, όχι! Δε θα ξεριζώσουμε τα δέντρα και τα λουλούδια!



Αντίο! Σε ευχαριστώ!




Τελικά ο ένας χρειάζεται τον άλλο για να ζήσει!
Δεν το είχα σκεφτεί αλλά έτσι είναι....



Αντίο!



Μπορείς να σκεφτείς κι άλλες τροφικές αλυσίδες;

A person wearing a grey beanie and a denim jacket is crouching in a forest, tending to a campfire. A cartoon eagle with brown wings and a white head is flying towards the person. A speech bubble is positioned above the eagle.

Μη, θα
καούμε όλοι!!!

.....