

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΡΦΩΣΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ

Δίκτυο: «Αθηνά», Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

“Τα μελωδικά κουδουνάκια”

Μια φορά κι έναν καιρό στην πλαγιά ενός καταπράσινου βουνού σε ένα μαντρί ζούσε το μικρό πρόβατο ο Λάγιος με τον μικρό Κωνσταντίνο ένα χαρούμενο αγόρι .

Ψηλά στην κορυφή του βουνού, στην χώρα των ξωτικών, ζούσε ένα πολύ μικρό χαρούμενο ξωτικό ο Άλεξ . Ο Λάγιος το πρόβατο, ο Άλεξ το ξωτικό και ο Κωνσταντίνος ο μικρός βοσκός ήταν φίλοι αγαπημένοι. Αγαπούσαν να παίζουν μαζί στην εξοχή .

Όμως στην περιοχή ένα λύκος τριγυρνούσε κι είχε όλο στο μυαλό τον Λάγιο το πρόβατο να πιάσει και την πείνα του να χορτάσει.

Έκανε... και τι κόλπα δεν έκανεΈτσι ... τρύπωνε σε λαγούμια στο μαντρί να φτάσει... κρυβόταν σ κουφάλες δέντρων και παραμόνευε για να αρπάξει τον μικρό Λάγιο ...κρυβόταν στο παχύ χορτάρι, αλλά φαινόταν η ουρά του ... κι άλλα κόλπα και τεχνάσματα πολλά....

Όμως τον Λάγιο να πιάσει να πιάσει δεν μπορεί... κι ο λύκος έχει τρομερά εκνευριστεί.

Το ξωτικό πάντα κοντά στον Λάγιο χτυπούσε ένα κουδουνάκι για να τον προστατεύει κάθε φορά που κινδύνευε...

Αλλά το πρόβατο τον Λάγιο δεν τον ανησυχεί τίποτα. Όλη μέρα τρέχει , πηδάει, παίζει ξέγνοιαστος κι ευτυχισμένος. Του κάκου ο μικρός Κωνσταντίνος ο βοσκός του φωνάζει;- ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟΝ ΛΥΚΟ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΤΟΝ ΛΥΚΟ!», ο μικρός Λάγιος το πρόβατο δεν του δίνει ποτέ σημασία.

Όσπου μια μέρα που έλειπε το ξωτικό , έλειπε κι ο μικρός Κωνσταντίνος, έφυγε ο Λάγιος το μικρό πρόβατο, να παίξει μόνος του στο λιβάδι του βουνού. Ο Λύκος βρήκε ευκαιρία και τον αρπάζει και ΧΡΑΠ στην φωλιά του τον πάει . Μάταια φωνάζει και κλαίει το προβατάκι.

Ο Κωνσταντίνος ο μικρός βοσκός και το ξωτικό ο Άλεξ είναι απαρηγόρητοι που έχασαν τον φίλο τους, και πολύ τρομαγμένοι που τελικά κατάλαβαν ότι ο λύκος έπιασε τον φίλο τους, το πρόβατο τον Λάγιο.

Δεν χάνουν καιρό , ψάχνουν τρόπο να βρουν να σώσουν το προβατάκι από το στόμα του λύκου.

Το ξωτικό ο Άλεξ είχε μια ιδέα. Φώναξε όλα τα ξωτικά και ξεκινούν για την φωλιά του λύκου. Αμέτρητα ξωτικά με τα κουδουνάκια τους που φορούσαν στα χέρια και στα πόδια έσωσαν να σώσουν τον μικρό Λάγιο το πρόβατο. Με τα κουδουνάκια τους κάνουν τόση φασαρία έξω από του λύκου τη φωλιά που ο λύκος τρομαγμένος πετάγεται έξω. Ο μικρός βοσκός ο Κωνσταντίνος βρίσκει ευκαιρία τρυπώνει στην φωλιά του λύκου και ελευθερώνει τον τρομαγμένο Λάγιο το μικρό πρόβατο.

Τα ξωτικά ρίχνουν στον λύκο και το μαγικό φίλτρο της φιλίας . Γλύκανε ο λύκος, ζωγραφίστηκε ένα υπέροχο χαμόγελο στο πρόσωπό του και ζέστανε η καρδιά του. Το θαύμα των Χριστουγέννων έγινε.

Η Αγάπη γεννήθηκε στου λύκου την καρδιά... αυτή η ζεστασιά στην καρδιά του... αυτό το χαμόγελο στο πρόσωπό του ... αυτά τα λόγια τα γλυκά ..κάλαντα μοιάζουν τραγουδιστά...

“Καλήν εσπέραν άρχοντες... και αν είναι ορισμός σας.. ” η Αγάπη κι η Φιλία νίκησαν το κακό.... Ο Λάγιος το πρόβατο , ο Κωνσταντίνος ο μικρός βοσκός , τα ξωτικά κι ο λύκος έγιναν μια όμορφη παρέα και πέρασαν τα πιο όμορφα και μαγικά Χριστούγεννα όλοι μαζί!

Κι ο Άγιος Βασίλης περνώντας από κεί άκουσε τα μελωδικά κουδουνάκια και δώρα έφερε πολλά ..στον Λάγιο, στον Κωνσταντίνο τον μικρό και σε όλα τα ξωτικά και σε όλα τα μικρά παιδιά...

Τα μελωδικά κουδουνάκια ήχησαν σε όλο τον ουρανό...

Σςςςςς.... Για κάντε ησυχία να τα ακούσουμε ...

“Καλά Χριστούγεννα!”