

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

12^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Εκπαιδευτικοί : Λειβαδίτη Σοφία, Φωτιά Μαρία, Ελένη Κορδελίδη , Κωνσταντίνα Τσαίρη

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο Άγιος Βασίλης, αλλά όχι ο Άγιος Βασίλης που ξέρουμε , ο παχουλός, με τα άσπρα κόκκινα ρούχα και τα κόκκινα μάγουλα, αλλά ένας διαφορετικός Άγιος Βασίλης , με σκούρο καφέ δέρμα σαν σοκολάτα κατσαρά μαλλιά, αδύνατος, πιο κοντούλης και αντί για τάρανδους είχε λιοντάρια να οδηγούν το άρμα του. Λιοντάρια με φτερά. Ο σάκος του είχε πάνω το ουράνιο τόξο και μοίραζε τα δώρα του στα παιδάκι Της Αφρικής. Ήταν ο Άγιος Βασίλης της Αφρικής, το σπίτι του ήταν βαθείά στην ζούγκλα και αγαπούσε όλα τα παιδιά του κόσμου και φυσικά τα παιδιά της Αφρικής.



Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Εκπαιδευτικοί: Βέλτσου Λουκία – Άννα, Ελευθεριάδου Σοφία, Χαραλαμποπούλου Ελένη

“Όλα τα παιδιά τον αγαπούσαν διότι ήξεραν καλά ότι προσέφερε πολύ αγάπη και πολλά δώρα στα παιδιά που είχαν ανάγκη.

Αυτή την Πρωτοχρονιά τα παιδιά είχαν μια ιδέα.

Να του στείλουν ένα γράμμα που θα έλεγε τα εξής:

“ Αγαπητέ Άγιε Βασίλη της Αφρικής,

θέλουμε να βοηθήσεις τα παιδιά που ζουν εκεί και να τους δώσεις καθαρό νερό για να πίνουν χωρίς να αρρωσταίνουν. Να τους δώσεις ακόμα και ένα τετράδιο ημερολόγιο που θα σου γράφουν κάθε μέρα τι φαγητό θέλουν να φάνε και να τους το προσφέρεις υγιεινό και καλομαγειρεμένο. Να τους χαρίσεις πολλούς μαρκαδόρους και μπλοκ ζωγραφικής για να μπορούν να ζωγραφίζουν μαζί με αυτοκόλλητα με χαμογελαστές φατσούλες.

Εμείς εδώ στο δικό μας σχολείο μαζί με τις δασκάλες μας θα φτιάξουμε πολλές κούκλες με χαρτί και ξύλινες κουτάλες , θα γράψουμε στο χαρτί “σε αγαπώ πολύ” . Ύστερα θα σου τις στείλουμε να τις βάλεις στο σάκο σου για να τους τις δώσεις κι αυτές..

Ελπίζουμε Άγιε Βασίλη της αγάπης να πραγματοποιήσεις αυτή μας την επιθυμία.

Σε αγαπάμε πολύ!!! Φιλιά πολλά στα λιοντάρια σου!!!!!!”

Έτσι και έγινε.....





**Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

Εκπαιδευτικοί: Μασούρη Αρετή, Σμπιλίρη Δήμητρα, Χαλιούλια Ελένη

Όταν έφτασε το δέμα και το γράμμα των παιδιών στην Αφρική, μια πονηρή μαϊμού σκέφτηκε να τα πάρει και να τα πάει στη φωλιά της. Ο παπαγάλος όμως, που είχε τη φωλιά του σε ένα διπλανό δέντρο είδε την μαϊμού τι έκανε και πέταξε, να πάει να το πει στον Άγιο Βασίλη. Ο Άη Βασίλης στεναχωρήθηκε πολύ και πήγε ο ίδιος στην μαϊμού και της εξήγησε ότι αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό.



Εκείνη του ζήτησε συγνώμη και του τα έδωσε.

Ο Αη Βασίλης διάβασε το γράμμα και άνοιξε το δέμα, όμως οι ξύλινες κουτάλες ήταν λίγες και δεν έφταναν για όλα τα παιδιά της Αφρικής. Τα ζώα τη ζούγκλας η ζέβρα, η μαϊμού, τα λιοντάρια και η καμηλοπάρδαλη αποφάσισαν να τους βοηθήσουν. Άρχισαν να κόβουν ξυλαράκια για να φτιάξουν ξύλινες κούκλες. Ο Αη Βασίλης χάρηκε πολύ που όλοι συνεργάστηκαν για να κάνουν τα παιδιά ευτυχισμένα...



Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1^ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Καλλιόπη Χατζηαντωνάκη

Αλλά και τα πουλιά αποφάσισαν να βοηθήσουν.....Πέταξαν ψηλά, ανάμεσα στα σύννεφα, διέσχισαν την καυτή έρημο, τα ψηλά βουνά, πέρασαν ποτάμια, λίμνες, τους άγριους ωκεανούς, ταξίδεψαν σε όλες τις χώρες. Μετέφεραν τα άσχημα νέα σε όλα τα παιδιά της γης.....



Τα παιδιά ανέλαβαν δράση....Ψάχνουν τα παιχνίδια τους..... η Πέννυ έδωσε την κούκλα της, η Ευαγγελία τα βραχιόλια που της έφεραν στη γιορτή της, ο Άγγελος το πατίνι που έκανε σούζες, ο Αλέξανδρος την μπάλα του, η Ιωάννα τα μολύβια της, η Ιόλη τους μαρκαδόρους της, η Παναγιώτα το ψαλίδι και την κόλλα της, η Νικόλ το αγαπημένο της παραμύθι.....μαζεύονται μπάλες, κούκλες, αυτοκίνητα, μπαλόνια, τουβλάκια, μαρκαδόροι, μολύβια, χαρτιά, παζλ και ένα σωρό παιχνίδια, από όλα τα παιδιά! Αλλά και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες μαγείρεψαν τα πιο νόστιμα φαγητά και λαχταριστές λιχουδιές!

Τα πουλιά με τα φτερά τους δημιούργησαν μια τεράστια ουράνια γέφυρα, μετέφεραν όλα τα δώρα στα παιδιά.

Γέμισε η Αφρική χαρούμενες φωνές, χάχανα, γέλια.....σωστό πανηγύρι!

Έγινε ο κόσμος ένα περιβόλι.....άνθισαν παντού τα παιδικά χαμόγελα!



Όλα τα παιδιά, έκαναν μια συμφωνία, ένωσαν τη φωνή τους, άνοιξαν την αγκαλιά τους, άπλωσαν τα χέρια τους και αγκάλιασαν τη ΓΗ μας! Έστειλαν παντού τα μηνυμά τους: "ΟΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ! ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΑ!", "ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!"

Σταμάτησαν οι πόλεμοι, η πείνα, η ασχήμια, ο πόνος εξαφανίστηκαν! Κάθε παιδί είχε ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΣΠΙΤΙ, ΑΓΑΠΗ, ΣΧΟΛΕΙΟ, ΦΙΛΟΥΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ, ΦΑΓΗΤΟ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....! Κανένα παιδί δεν κοιμήθηκε νηστικό.....

Ας κάνουμε όλοι μια ευχή....το μήνυμά μας να ακουστεί.....το παραμύθι μας να βγει αληθινό....

Έζησαν αυτοί καλά και τα παιδιά καλύτερα.....

Όλα

έχουν

Τα παιδιά

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΓΑΠΗ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΦΙΛΟΥΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΡΟ
ΦΑΓΗΤΟ

ΣΠΙΤΙ

ΔΙΚΟΓΕΝΕΙΑ



1^ο
Νηπιαγωγείο
Νέας
Δαμψάκου