



**Αγαπημένα μου παιδάκια, καλή μέρα να έχετε!!!  
Σας χαιρετώ και πάλι με το παραπάτω τραγουδάκι!!!**

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ Παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να το ακούσετε

<https://www.youtube.com/watch?v=ljY-7Ic3IsY>

Οι μέρες των Πασχαλινών διακοπών πέρασαν . Σε διαφορετική περίπτωση θα επιστρέψαμε στο Νηπιαγωγείο ,που τόσο έλειψε σε όλους μας και θα συζητούσαμε για τις πασχαλινές μας αναμνήσεις . Αφού αυτό δεν μπορεί να γίνει θα ήθελα -αφού πρώτα συζητήσετε με το μπαμπά και τη μαμά - να μου ζωγραφίσετε το φετινό πασχαλινό τραπέζι. Αν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε το φύλλο εργασίας ζωγραφίστε σε ένα φύλλο χαρτί.

Ζωγραφίζω το φετινό πασχαλινό τραπέζι



## Γιατί άραγε μένουμε στο σπίτι και δεν επιστρέφουμε στο αγαπημένο μας Νηπιαγωγείο και τους φίλους μας;

Το γιατί θα το μάθετε ξεφυλίζοντας μαζί με τους γονείς σας το βιβλίο «Γεια σου, με λένε Κορώνα!»



Μία ιστορία για παιδιά από τη Βελγίδα ψυχολόγο Lies Scaut που μετέφρασε και επιμελήθηκε στα Ελληνικά ο [Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων](#), για να βοηθήσει τους ψυχολόγους, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να συζητήσουν με τα παιδιά για με τον κορωνοϊό. Τα παιδιά αρχικά μαθαίνουν και ενημερώνονται για τον κορωνοϊό και για το πώς να προφυλαχθούν από αυτόν. Στη συνέχεια τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν στους ενήλικες τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, να μοιραστούν τις απορίες τους για ό,τι τους μπερδεύει, να βρουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τον φόβο, τον θυμό, το άγχος και την λύπη. Έχει μεταφραστεί σε περίπου 30 γλώσσες και διανέμεται δωρεάν σε όλες τις χώρες.

[Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη την ιστορία.](#)