

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΜΩΒ ΒΑΣΙΛΙΑ

(Το παραμύθι δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών από τις νηπιαγωγούς, με «παραμυθοκάρτες» της Λιάνας Δενεζάκη)

Μια φορά κι έναν καιρό, σε έναν τόπο μακρινό, ζούσε ο μωβ βασιλιάς. Τον έλεγαν έτσι γιατί του άρεσε πολύ το μωβ χρώμα. Φορούσε μωβ μανδύες, με λίγο κίτρινο χρώμα πού και πού. Τον έλεγαν βασιλιά Κωνσταντίνο και ήταν βασιλιάς των πειρατών. Ήταν πάντα σκεπτικός και λιγομίλητος! Τι να τον απασχολούσε άραγε; Αναρωτιόταν η οικογένειά του και οι υπήκοοί του.

Το παλάτι του δεν ήταν ένα συνηθισμένο παλάτι. Ήταν ένα παλάτι πλωτό! Εκεί ζούσε με τη βασίλισσα-γυναίκα του και τα παιδιά του! Εκεί ζούσαν και τα γατιά και τα σκυλιά τους! Μαζί ταξίδευαν και οι δάσκαλοι και οι δασκάλες των παιδιών!! Ήταν ένα καστροκάραβο, που ταξίδευε συνέχεια!! Σταματούσε καμιά φορά για ανεφοδιασμό και πάλι ταξίδι!!!

Εδώ και πολύ καιρό ο βασιλιάς ήταν σκεπτικός... Είχε ακούσει, όταν ήταν μικρός, ιστορίες για ένα νησί όπου κρυβόταν το φεγγάρι κάθε που ξημέρωνε ο ήλιος κι έφερνε μια καινούρια μέρα. Αυτό το νησί ήθελε να ανακαλύψει και να βρει το φεγγάρι!! Ήταν ένα παιδικό του όνειρο, που κάποια στιγμή θα πραγματοποιούνταν!!

Μετά από πολλά ταξίδια, φουρτούνες και νηνεμίες, έφτασε επιτέλους στο όμορφο εξωτικό νησί του φεγγαριού. Του είχαν πει πως θα το αναγνώριζε από το σκούρο μπλε του χρώμα, που τον ηρεμούσε και τον βοηθούσε να κοιμηθεί. Φρουρό άγρυπνο είχε βάλει τη μάγισσα Μαυροκαρδού, να μην αφήνει κανέναν να το πλησιάσει και να χαλάσει τον ύπνο του. Βλέπετε, είχε μακρύ ταξίδι κάθε βράδυ στον ουρανό και έπρεπε να είναι ξεκούραστο.

Όποιος πλησίαζε πολύ κοντά τη μάγισσα Μαυροκαρδού, γινόταν αμέσως πέτρινος. Αυτό του το είπε μια μέδουσα η Στραφταλιζούλα που άστραφτε μέσα στο σκοτάδι. Μια φορά την είχε πιάσει στα δίχτυα του

ένα ψαράς και την έφερε στο βασιλιά, αλλά εκείνος την λυπήθηκε και την ελευθέρωσε. Γι αυτό ήθελε να τον βοηθήσει.

Η Στραφταλιζούλα είχε φίλο το μικρό φωτεινό αστέρι, βοηθό της μάγισσας. Έτσι ο βασιλιάς θα έστελνε με το αστέρι ένα μήνυμα στη μάγισσα, να τον αφήσει να πλησιάσει και να δει το φεγγάρι από κοντά. Να τον αφήσει μόνο να ταξιδέψει μια νύχτα μαζί του να δει από ψηλά τον κόσμο! Κι εκείνος θα της έδινε για μια νύχτα τη Στραφταλιζούλα για να την ταξιδέψει στο βυθό της θάλασσας!

Έτσι κι έγινε!! Η Στραφταλιζούλα έπεισε το μικρό φωτεινό αστέρι να πάει το μήνυμα στη μάγισσα. Η μάγισσα, που λάτρευε το βυθό αλλά δεν μπορούσε να βουτήξει τόσο βαθιά, δέχτηκε αμέσως και το επόμενο βράδυ ο βασιλιάς ανέβηκε στο φεγγάρι και ταξίδεψε μαζί του στον ουρανό!

Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!!!