

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (5/11/2024)

Από τον πρώτο καιρό μαθαίνουμε τους μαθητές μας στο Νηπιαγωγείο να συνεργάζονται. Στην αρχή μια μικρή ομάδα δημιουργεί μια ζωγραφιά ή κάνει μία κατασκευή. Έτσι μαθαίνουν σιγά σιγά να συνυπάρχουν και να αλληλοεπιδρούν σε μία δραστηριότητα.

Όμως στη συνέχεια η συνεργασία αποκτά κανόνες, στόχο και γίνεται πιο συνειδητή.

Έτσι οι μαθητές μας όταν πρέπει να παράγουν ένα έργο ξέρουν ότι πρέπει πρώτα να σκεφτούν τι θα φτιάξουν. Μετά θα συζητήσουν με το συνεργάτη τους την ιδέα τους. Στη συνέχεια θα αποφασίσουν μαζί τι θα φτιάξουν και ο καθένας επιλέγει τι θα κάνει. Τέλος θα συνεργαστούν και θα το κατασκευάσουν μαζί.

Την πρώτη φορά τους ζητήσαμε να βρουν ένα συνεργάτη και να κάνουν μια ζωγραφιά μαζί.

Για να αποφύγουμε τις κοινότυπες δημιουργίες και να δώσουμε ώθηση στη φαντασία τους, όταν έφτιαξαν τα ζευγάρια, σκέφτηκαν και μετά συζήτησαν μεταξύ τους οι συνεργάτες, ζητήσαμε κάθε ζευγάρι να μας πει τι θα ζωγραφίσει.

Στην αρχή όλα τα θέματα ήταν σχεδόν ίδια. Είπαν ότι θα φτιάξουν ένα σπιτάκι, έναν ήλιο, δέντρο, το ουράνιο τόξο,...

Τους ζητήσαμε τότε κάθε ομάδα να σκεφτεί ένα διαφορετικό θέμα. Δυσκολευόντουσαν να προτείνουν κάτι διαφορετικό. Τότε τους προτείναμε να εμπνευστούν από το αγαπημένο τους παραμύθι ή το αγαπημένο τους τραγούδι ή κάτι που τους αρέσει να κάνουν.

Στην αρχή οι προτάσεις ήταν πολύ δειλές. Στη συνέχεια όμως οι ιδέες ερχόταν η μία μετά την άλλη και ήταν καταπληκτικές.

Η πρώτη πρόταση ήρθε από έναν «αδύναμο» μαθητή: Κυρία εμείς θα ζωγραφίσουμε «το Γκρούφαλο».

Έτσι οι επόμενες προτάσεις ήταν να ζωγραφίσουν «Τα τρία μικρά λυκάκια και το Ρούνι Ρούνι το ύπουλο κακό γουρούνι», «το λαγό και τη χελώνα», «το ασχημόπαπο».

Πρότειναν και ζωγραφιές εμπνευσμένες από τραγούδια όπως «το δέντρο που φυτέψαμε», «το ελεφαντάκι», «η γάτα τα φυλάει ...»

Και ζωγραφιές με παιχνίδια! Ποδόσφαιρο, μπάσκετ,...

Όταν τελείωναν τις ζωγραφιές τους ζητήσαμε κάθε ομάδα να συνεργαστεί και να φτιάξει ότι θέλει με το υλικό των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Διάλεξαν να κάνουν μαζί πάζλ και κατασκευές. Ιδιαίτερα στις κατασκευές οι ιδέες ήταν μοναδικές.

Όταν τελείωσαν τις δύο δραστηριότητες τις παρουσίασαν στην ολομέλεια λέγοντας τι είχαν αναλάβει να κάνουν και πως κρίνουν τη συνεργασία τους.

Η δραστηριότητα επαναλήφθηκε και την επόμενη μέρα. Ζητήσαμε όμως να επιλέξουν διαφορετικό συνεργάτη.



Τα τρία μικρά λυκάκια.



Ο λαγός και η χελώνα.



Η γάτα τα φυλάει...



Το ελεφαντάκι.



Το ασχημόπαπο.



Παίζουμε ποδόσφαιρο.



Το Γκρούφαλο.



Από το τραγούδι «το δέντρο που φυτέψαμε».



Η Κοκκινσκουφίτσα.



Ο λύκος και τα τρία γουρουνάκια.



