

Φίλοι

Ρομπ Λιούις





Ο Κόκκινος μετακόμισε με τη μαμά και τον μπαμπά του σε ένα καινούριο σπίτι. Ήταν σίγουρος πως θα έκανε πολλούς φίλους.
«Ελπίζω να τους αρέσει να κολυμπάνε» σκεφτόταν. «Τίποτα δε μ' αρέσει περισσότερο από το κολύμπι».

Ο Κόκκινος συνάντησε το Μυγάκια.
Ο Μυγάκιας όμως μύριζε πολύ άσχημα.
Του άρεσε να παίζει στο σκουπιδότοπο!
«Δε νομίζω πως θα του αρέσει το κολύμπι»
σκέφτηκε ο Κόκκινος.





Στη Ρόζα άρεσε να χοροπιδάει.
«Βοήθεια» φώναξε ο Κόκκινος.
«Είναι πολύ άγρια για να γίνει φίλη μου».



Η Γαλανή χτυπούσε τα τύμπανα.

«Θα παίξεις τύμπανα μαζί μου;» τον ρώτησε.

«Όχι, ευχαριστώ» είπε ο Κόκκινος. «Κάνουν πολλή φασαρία».



«Έλα να δεις τ' αστέρια στο τηλεσκόπιό μου»
είπε ο Ρίγας. «Θα σου μάθω τα ονόματά τους».



Στον Κόκκινο δεν άρεσαν όσοι ήταν
πιο έξυπνοι απ' αυτόν.
«Δε μ' ενδιαφέρουν τ' αστέρια» είπε.



Ο Καπέλας δεν ήταν και πολύ έξυπνος.
«Θες να πάμε για κολύμπι;» τον ρώτησε ο Κόκκινος.
«Τι είναι το κολύμπι;» απάντησε ο Καπέλας.
«Άσε καλύτερα» είπε ο Κόκκινος. «Είσαι πολύ χαζός».



Ο Κόκκινος προσπάθησε να μιλήσει και στη Λευκή,
αλλά η Λευκή ήταν πολύ ντροπαλή.
Στο τέλος έφυγε.



«Έκανες κανένα φίλο σήμερα;» ρώτησε η μαμά του.

«Όχι» απάντησε ο Κόκκινος.

«Γιατί;» ρώτησε η μαμά του.

«Κανένας δε μου άρεσε» είπε ο Κόκκινος.

«Ο Μυγάκιας μύριζε άσχημα,
η Ρόζα ήταν πολύ άγρια,
η Γαλανή έκανε πολλή φασαρία,
ο Ρίγας ήταν πολύ έξυπνος,
ο Καπέλας πολύ χαζός
και η Λευκή πολύ ντροπαλή».

«Καθένας είναι μοναδικός, Κόκκινε»
είπε η μαμά του. «Αν θες να κάνεις φίλους,
πρέπει να παίξεις μαζί τους και να κάνεις πρώτα αυτό
που τους αρέσει».

«Εγώ όμως θέλω να πάω για κολύμπι!» είπε ο Κόκκινος.





Το απόγευμα ο Κόκκινος βγήκε μια βόλτα.

Είδε τη Λευκή να κοιτά τ' αστέρια από το τηλεσκόπιο του Ρίγα.





Είδε το Μυγάκια και τον Καπέλα να χτίζουν μια φωλιά
στα σκουπίδια.



Είδε τη Γαλανή και τη Ρόζα να παίζουν μουσική.



A detailed illustration of a forest floor. In the foreground, there's a mix of dark soil, fallen leaves, and a small, colorful object that looks like a piece of debris or a small gift wrapped in red and white paper. Behind it, a large, lush green fern dominates the center. To the left, the trunk of a tree is visible, and in the background, a dense line of tall evergreen trees stretches across the horizon under a clear blue sky.

Ο Κόκκινος ένιωσε μόνος και στεναχωρημένος.
Σκεφτόταν πως το να έχεις φίλους είναι πιο
σημαντικό από το κολύμπι.



Έτσι, προσπάθησε και πάλι να κάνει φίλους.
Έπαιξε το Βαπόρι με το Μυγάκια στο σκουπιδότοπο.



Χοροπήδησε με τη Ρόζα.



Έφτιαξε ένα τρένο με το Pίγα.





Βοήθος του Καπέλα στην ορθογραφία.



Επαιξε μουσική με τη Γαλανή.



Και αγκάλιασε τη Λευκή.

«Είσαι ο καλύτερος μου φίλος» είπε η Λευκή.

Υστερα του έδωσε ένα μεγάλο φιλί.



Τώρα όλοι οι φίλοι του Κόκκινου Βρίσκονται στο σπίτι του.
«Τι θα κάνουμε σήμερα;» ρωτάνε.



Θα πάμε για κολύμπι!» λέει ο Κόκκινος.



